



Συγχαρητήριο μήνυμα του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου στον Αρχιεπίσκοπο Τιράνων και πάσης Αλβανίας Ιωάννης για την ενθρόνισή του



Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και πασών των Ρωσσιών Κύριλλος συνεχάρη τον Αρχιεπίσκοπο Τιράνων και πάσης Αλβανίας Ιωάννη για την ενθρόνισή του.

Προς τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Τιράνων και πάσης Αλβανίας Ιωάννη

Μακαριώτατε, πεφιλημένε εν Κυρίω Αδελφέ και Συλλειτουργγέ παρά τω θυσιαστηρίω του Θεού!

Την ημέρα της Υμετέρας αναρρήσεως στον θρόνο των Μακαριωτάτων Αρχιεπισκόπων Τιράνων,

Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας δεχθείτε τις θερμές μου αδελφικές συγχαρητήριες προσρήσεις και εγκάρδιες ευχές.

Εἴτε πάσχει ἐν μέλος, συμπάσχει πάντα τὰ μέλη, εἴτε δοξάζεται ἐν μέλος, συγχαίρει πάντα τὰ μέλη (Α΄ Κορ. 12.26). Κατά τα λεγόμενα αυτά της Αγίας Γραφής σήμερα όλο το πλήρωμα της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας συγχαίρει μετά της αγαπητής Αδελφής, της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Αλβανίας, την ημέρα της ενδόξου αυτής πανηγύρεως της ενθρονίσεως του νεοεκλεγμένου αυτής Προκαθημένου.

Ενωμένες με τὴν ἐνότητα τοῦ Πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης (Εφ. 4.3) και ἔχοντας ἐν σῶμα καὶ ἐν Πνεῦμα (Εφ. 4.4) οι ημετέρες κατά τόπους Εκκλησίες ανέκαθεν υποβάσταζαν ἀλλήλων τὰ βάρη (Γαλ. 6.2), συμμετέχοντας στις χαρές και τις θλίψεις που ενέσκηπταν στη καθεμία. Και οι δύο γεύθηκαν πλήρως τις πικρίες και τις στερήσεις κατά τους χαλεπούς καιρούς των αθεϊστικών διωγμών και μοιράζονται εν πολλοίς την ίδια ιστορική εμπειρία: τόσο την μαρτυρική και ομολογιακή υπό τις περιοριστικές συνθήκες της ανελευθερίας, όσο και της εντυπωσιακής ολόπλευρης αναβιώσεως της εκκλησιαστικής ζωής μετά την κατάρρευση των θεομάχων καθεστώτων. Με το έλεος του Θεού εμείς από κοινού ζήσαμε τα πάντα, υποστηρίζοντας αλλήλους με την αδελφική προσευχή παρηγορούμενοι *διὰ τῆς ἐν ἀλλήλοις πίστεως ὑμῶν τε καὶ ἡμῶν* (πρβλ. Ρωμ. 1.12).

Σήμερα η οικουμενική Ορθοδοξία αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις, ενίοτε όχι λιγότερο επικίνδυνες από εκείνες, που χρειάστηκε να δοκιμάσουμε κατά το παρελθόν. Ο σύγχρονος εκκοσμικευμένος κόσμος επιδιώκει να εκτοπίσει τη θρησκεία από τον δημόσιο χώρο, να μειώσει την αξία των θρησκευτικών αντιλήψεων, να υπονομεύσει τη σημασία των πνευματικών και ηθικών αξιών και να καταστρέψει την έννοια της παραδόσεως ως συστήματος κληροδοτήσεως αυτών των αξιών από γενεά σε γενεά. Πιστεύω ότι υπό αυτές τις όχι εύκολες συνθήκες οι αδελφές Εκκλησίες μας θα συνεργάζονται στενώς, όπως και στο παρελθόν, μαρτυρούντας από κοινού στους έξω τις διαχρονικές ευαγγελικές αλήθειες και κηρύσσοντας τη θεία αλήθεια. Επίσης ευελπιστώ ότι τα χρόνια της Προκαθημενίας Σας η Αγιοτάτη Εκκλησία της Αλβανίας θα εξακολουθήσει να συνεισφέρει τα μάλα στη διαφύλαξη της ορθοδόξου ενότητας, φυλάσσοντας την άμωμη σωτηριώδη πίστη του Χριστού και τα απαρασάλευτα εκκλησιαστικά κανονικά θέσπια, όπως έπραξε επιτυχώς επί του μεγάλου προκατόχου Σας μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αναστασίου.

Πάλιν και πολλάκις εγκαρδίως συγχαίρων την Αγιοσύνη Σας για την πανήγυρη της ενθρονίσεως, ολοψύχως εύχομαι καλή υγεία και ευλογημένη συναντίληψη από τον Θεό στην ξανοιγόμενη ενώπιόν Σας πορεία της όχι εύκολης και υπεύθυνης διακονίας. Με τις πρεσβείες της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, των Αγίων ενδόξων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, Τίτου και Καίσαρος, του Ιερομάρτυρος Αστίου, επισκόπου Δυρραχίου, του Αγίου Ισαποστόλου Κοσμά του Αιτωλού και πάντων των επουρανίων προστατών της παλαιάς αλβανικής γης είθε να Σας ενισχύσει και να χαρίζει τη σοφία του ο Πανοικτίρμων Θεός στο έργο Σας ως Προκαθημένου.

Με αδελφική εν Χριστώ Ιησού αγάπης, διατελώ,

+ ο Μόσχας και πασών των Ρωσιών

Κύριλλος

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/93026/>