

Αντιπροσωπεία της Εκκλησίας Μαλανκάρ επισκέφθηκε την Ιερά Μητρόπολη Σμολένσκ



Η αντιπροσωπεία της Εκκλησίας Μαλανκάρ, η οποία με ευλογία του Αγιωτάτου Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κυρίλλου επισκέπτεται τη Ρωσία, μετέβη στις 10-11 Μαρτίου 2025 στην Ιερά Μητρόπολη Σμολένσκ.

Την αντιπροσωπεία συγκροτούν ο πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων (ΤΕΕΣ) αυτής της Εκκλησίας μητροπολίτης Δελχίου Ιουχάνον Μαρ Δημήτριος και ο μητροπολίτης Κουνουμουλάμ Γκεβάργκις Μαρ Ιούλιος. Από τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία στην εκδρομή συμμετείχε ο γραμματέας επί διαχριστιανικών υποθέσεων του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων (ΤΕΕΣ) του Πατριαρχείου Μόσχας ιερομόναχος Στέφανος Ιγκούμνοφ.

Στις 10 Μαρτίου οι προσκεκλημένοι από την Ινδία επισκέφθηκαν την ιερά γυναικεία μονή της Παναγίας της Οδηγητρίας πλησίον της Βιάζμας στην περιφέρεια του Σμολένσκ. Τους φιλοξενούμενους υποδέχθηκαν ο μητροπολίτης Σμολένσκ και Ντορογκομπούζ Ισιδωρος, η

καθηγουμένη της μονής μοναχή Αγγελίνα Νεστέροβα και ο ιερομόναχος της ως άνω μονής π. Δανιήλ Σιτσόφ. Οι ιεράρχες από την Ινδία ξεναγήθηκαν στους ήδη ανηγερθέντες ναούς και τα κτήρια της μονής, η οποία κατασκευάζεται στον τόπο του ιστορικού ανδραγαθήματος των σοβιετικών στρατιωτών κατά τη μάχη εναντίων των Γερμανών ναζί, στο επίκεντρο του «κλοιού της Βιάζμας» και ενημερώθηκαν εκ του σύνεγγυς για την έκθεση, που είναι αφιερωμένη στη μνήμη των πεσόντων στρατιωτών και τα σχέδια των περαιτέρω έργων κατασκευής.

Άμα τη αφίξει στο Σμολένσκ τα μέλη της αντιπροσωπείας συνοδευόμενα από τον μητροπολίτη Ισίδωρο προσκύνησαν στο κεντρικό αξιοθέατο της περιοχής του Σμολένσκ, τον ιερό καθεδρικό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Στις 11 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του επικεφαλής της Ιεράς Μητροπόλεως Σμολένσκ συνάντηση με την αντιπροσωπεία της Εκκλησίας Μαλανκάρ.

Αμέσως μετά η αντιπροσωπεία κατευθύνθηκε στον χώρο ενός εκ των παλαιότερων ιερών ναών του Σμολένσκ, που οικοδομήθηκε τον 12^ο αι. και τιμάται επ' ονόματι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Ο μητροπολίτης Σμολένσκ και Ντορογκομπούζ Ισίδωρος ξενάγησε τους προσκεκλημένους στον χώρο του ναού, που κάποτε ήταν γνωστός ως εξοχικό του πρίγκιπα.

Επιπλέον οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας Μαλανκάρ επισκέφθηκαν το περιφερειακό ορθόδοξο κέντρο προστασίας της οικογένειας, της μητρότητας και της παιδικής ηλικίας «Στέγη Μητρότητας Σμολένσκ», το οποίο στεγάζεται στον χώρο του ναού του Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

Επόμενος προορισμός ήταν το Κρατικό Πανεπιστήμιο Σμολένσκ, όπου υπήρξε συνάντηση με τον πρύτανη αυτού του ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος Μ. Αρτιόμενκοφ και ακολούθησε η ξενάγηση στους χώρους του ιδρύματος.

Την ίδια ημέρα έγινε η συνάντηση της αντιπροσωπείας με τον κυβερνήτη της περιφέρειας Β. Ανόχιν με συμμετοχή του μητροπολίτη Ισίδωρου. Ο επικεφαλής της περιφέρειας ενημέρωσε τους εκπροσώπους της Εκκλησίας Μαλανκάρ για τα αξιοθέατα και τα ιερά προσκυνήματα του Σμολένσκ, που έχει καθεστώς πόλεως-ηρωίδας και επανειλημμένως στην ιστορία του αντιμετώπιζε κατακτητές, αντέχοντας καρτερικά κάθε συμφορά, καθώς και για τον σημαίνοντα ρόλο, που διαδραμάτισε η γη του Σμολένσκ στην ιστορία της Ρωσίας. Επισημάνθηκε ότι η περιφέρεια φημίζεται ως γενέτειρα αρκετών σπουδαίων προσωπικοτήτων, όπως ο πρώτος κοσμοναύτης Γιούρι Γκαγκάριν και ο μουσικοσυνθέτης Μ. Γκλίνκα. Επί ένα τέταρτο του αιώνα στην Ιερά Μητρόπολη Σμολένσκ υπηρετούσε ο νυν Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κύριλλος ως οικείος ποιμενάρχης. Ο κυβερνήτης εξέφρασε την προθυμία των περιφερειακών Αρχών να ενδυναμώσουν τις οικονομικές και κοινωνικές σχέσεις με την Ινδία και τις περιφέρειές της, καθώς και τη συνεργασία στον εκπαιδευτικό τομέα.

Μετά την ολοκλήρωση της συναντήσεως τα μέλη της αντιπροσωπείας κατευθύνθηκαν στην Ιερατική Σχολή Σμολένσκ, όπου έγινε ξενάγηση στους χώρους της και στη συνέχεια συζήτηση των προσκεκλημένων από την Εκκλησία Μαλανκάρ με ιεροσπουδαστές και Ινδούς φοιτητές, οι οποίοι σπουδάζουν στο Κρατικό Ιατρικό Πανεπιστήμιο Σμολένσκ.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας εθίγησαν ζητήματα δογματικής διδασκαλίας, θέματα θεολογικής μόρφωσης, διαχριστιανικής συνεργασίας και πνευματικών παραδόσεων της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Εκκλησίας Μαλανκάρ. Οι προσκεκλημένοι και η σπουδάζουσα νεολαία συζήτησαν θέματα περαιτέρω συνεργασίας τους. Τα μέλη της αντιπροσωπείας της Εκκλησίας Μαλανκάρ τόνισαν ότι η Ρωσία πάντοτε ήταν ένας έμπιστος φίλος και εταίρος της Ινδίας, ενώ οι σχέσεις μεταξύ των λαών των χωρών μας οικοδομούνται επί αμοιβαίου σεβασμού και εμπιστοσύνης.

Η αντιπροσωπεία της Ορθοδόξου Συριακής Εκκλησίας Μαλανκάρ κατέφθασε στη Ρωσία από την Ινδία στις 7 Μαρτίου με ευλογία του Αγιωτάτου Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσικών Κυρίλλου, προκειμένου να συμμετάσχει στους εορτασμούς εξ αφορμής της μνήμης της ανακομιδής των τιμών λειψάνων της Αγίας Ματρώνας της Αομμάτου. Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται η ευλάβεια των Ινδών χριστιανών έναντι της Αγίας Ματρώνας και τέτοιου είδους επισκέψεις έχουν πλέον γίνει παράδοση.

Στις 8 Μαρτίου, το Σάββατο της Α΄ Εβδομάδος της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, εορτή της ανακομιδής των τιμών λειψάνων της Αγίας Ματρώνας της Αομμάτου, οι προσκεκλημένοι παρακολούθησαν τη Θεία Λειτουργία που τέλεσε στην ιερά σταυροπηγιακή γυναικεία μονή της Μόσχας ο Πατριάρχης Κύριλλος.

Την ίδια ημέρα μετά το πέρας της Θείας Μυσταγωγίας πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Προκαθημένου της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας με τα μέλη της αντιπροσωπείας της Εκκλησίας Μαλανκάρ.

Στις 9 Μαρτίου οι προσκεκλημένοι μετέβησαν στην Λαύρα της Αγίας Τριάδος και του Αγίου Σεργίου, όπου είχαν συνάντηση με τον καθηγούμενο της Λαύρας και τον Πρύτανη της Θεολογικής Ακαδημίας Μόσχας, τον συμπρόεδρο της Ομάδας Εργασίας για τον Συντονισμό των Διμερών Σχέσεων μεταξύ της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Εκκλησίας Μαλανκάρ επίσκοπο Σεργκίεφ Ποσάντ και Ντμίτροφ Κύριλλο.

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/92958/>