

Δήλωση του Τμήματος Σχέσεων της Εκκλησίας με την Κοινωνία και τα ΜΜΕ για τις μαζικές δολοφονίες αμάχων στη Συρία



Το Συνοδικό Τμήμα Σχέσεων της Εκκλησίας με την Κοινωνία και τα ΜΜΕ προέβη σε δήλωση σχετικά με τις μαζικές δολοφονίες του αμάχου πληθυσμού στη Συρία.

Συνεχίζονται τα βάσανα του αμάχου πληθυσμού στη γη της Συρίας, όπου τα τελευταία χρόνια χύθηκε πολύ αίμα λόγω της πολυετούς εμφύλιας αντιπαράθεσης, η οποία υποκινήθηκε και υποστηρίχθηκε έξωθεν.

Ένοπλες ομάδες ατόμων, οι οποίες οικειοποιήθηκαν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν όπλα άνευ οιασδήποτε νόμιμης δικαιοδοσίας και χωρίς κανέναν έλεγχο από τις Αρχές, προχώρησαν σε μαζικές διώξεις και δολοφονίες εθνικών και θρησκευτικών ομάδων, μεταξύ των οποίων αλαουίτες, μουσουλμάνοι και χριστιανοί.

Ως αιτιολογία της τρομοκρατίας προβάλλονται κατηγορίες για έλλειψη νομιμοφροσύνης έναντι

της νέας συριακής κυβέρνησης. Παρόμοια επιχειρήματα στερούνται πειστικότητας υπό συνθήκες, όπου καταγράφονται πολυάριθμα περιστατικά δολοφονιών αόπλων, παιδιών και ηλικιωμένων. Υπάρχει κάθε λόγος να θεωρήσουμε ότι οι καταδιώξεις πραγματοποιούνται με θρησκευτικά και εθνικά κριτήρια.

Οι Πατριάρχες των τριών χριστιανικών Εκκλησιών στη Δαμασκό εξέδωσαν στις 8 Μαρτίου 2025 κοινή δήλωση, την οποία υπέγραψαν ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Αντιοχείας και πάσης Ανατολής Ιωάννης Ι΄, ο επικεφαλής της Συριακής Ορθόδοξου Εκκλησίας Πατριάρχης Αντιοχείας και πάσης Ανατολής Μαρ Ιγνάτιος Εφραίμ Β΄ και ο Πατριάρχης της Μελχιτικής Εκκλησίας Ιούσεφ Α΄ Αμπσί. Οι Προκαθήμενοι των Εκκλησιών της χώρας ομοφώνως διαπίστωσαν «τις μαζικές δολοφονίες αθώων αμάχων».

Ο δημόσιος χώρος βρίθει από βιντεοσκοπημένες λήψεις, που δείχνουν δολοφονίες αθώων άνευ δίκης, οι οποίες εκτελούνται με ιδιαίτερο κυνισμό και ταπεινώσεις. Οι ανά τον κόσμο χριστιανοί, όπως και οι πιστοί άλλων παραδοσιακών θρησκειών υψώνουν τη φωνή τους κατά της παρανομίας, που διαπράττεται.

Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία εκφράζει την αλληλεγγύη της προς τους εκπροσώπους των θρησκευτικών μειονοτήτων, οι οποίοι βρέθηκαν στο στόχαστρο των εξτρεμιστών από διάφορες περιοχές του κόσμου, πολλοί εκ των οποίων κατέφθασαν στη συριακή γη για τη διάπραξη ενεργειών πρωτοφανούς αγριότητας, δολοφονιών, λεηλασιών και τρομοκρατίας.

Καλούμε τους ηγέτες των κρατών του κόσμου, τους διεθνείς οργανισμούς, τους επικεφαλής των θρησκευτικών κοινοτήτων σε κοινές ενέργειες, που θα τερματίσουν τις ταλαιπωρίες των αθώων ανθρώπων και θα επαναφέρουν στη Συρία την πολυαναμενόμενη ειρήνη και ομόνοια.

Εκ του Συνοδικού Τμήματος Σχέσεων της Εκκλησίας με την Κοινωνία και τα ΜΜΕ
/Patriarchia.ru

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/92956/>