

Ο προϊστάμενος του Μετοχίου της Ρωσικής Εκκλησίας στη Σόφια συμμετείχε στην ευχαριστήρια δοξολογία εξ αφορμής της 147ης επετείου της απελευθέρωσης της Βουλγαρίας από τον οθωμανικό ζυγό



Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Βουλγαρίας Δανιήλ προέστη κατά την 147^η επέτειο της απελευθέρωσης της Βουλγαρίας από τον οθωμανικό ζυγό της επιμνημόσυνης δέησης υπέρ αναπαύσεως των ψυχών όλων των πεσόντων στα πεδία της μάχης για την ελευθερία της πατρίδας και της ευχαριστήριας δοξολογίας στον πατριαρχικό καθεδρικό ναό του Αγίου Αλεξάνδρου Νιέφσκι στη Σόφια.

Συλλειτουργήσαν με τον Αγιώτατο Δανιήλ ο αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Βουλγαρίας επίσκοπος Μελνίσκι Γεράσιμος, ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Σόφιας αρχιμανδρίτης Ιωάννης Πέσεφ, ο προϊστάμενος του Πατριαρχικού Μετοχίου της Ρωσικής Εκκλησίας στη Σόφια πρωθιερέας Βλαδίμηρος Τισιούκ, ο εκπρόσωπος της Ορθόδοξου Εκκλησίας της Ρουμανίας σταυροφόρος οικονόμος Νελούτς Όπρια, κληρικοί της Ιεράς Μητροπόλεως Σόφιας,

αναφέρει η ιστοσελίδα του Μετοχίου.

Μετά τη λήξη της ιεράς ακολουθίας ο Προκαθήμενος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Βουλγαρίας επεσήμανε στο κήρυγμά του: «Η πραγματική ισχύς του λαού μας έγκειται ακριβώς στην πνευματικότητα και τον πολιτισμό του, οι οποίοι με τη σειρά τους έχουν τις ρίζες τους στην ορθόδοξη πίστη μας, δηλαδή στην πίστη και την προσδοκία του Θεού, στον Οποίο, σύμφωνα με τον Απόστολο των εθνών, “ζώμεν καὶ κινούμεθα καὶ ἐσμέν” (Πραξ. 17.28). Αυτή η πίστη μας συγκροτούσε, μας ένωνε και μας διατηρούσε ως λαό στο διάβα των αιώνων, ακόμη και στις πλέον σκοτεινές και χαλεπές εποχές, μας ενδυνάμωνε και αποτελεί τη μόνη αληθινή εγγύηση για το παρόν και το μέλλον μας, για την ύπαρξή μας ως λαού του Θεού. Τούτο ενέπνευσε τους προγόνους μας και τους ορθοδόξους αδελφούς μας από το εγγύς και το μακράν εξωτερικό, οι οποίοι κάποτε προσήλθαν εδώ για να πετύχουν την απελευθέρωσή μας. Ας είναι αιωνία και ευλογημένη η μνήμη όλων των επιφανών και αφανών ηρώων της ελευθερίας της Βουλγαρίας».

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/92933/>