



Ο επικεφαλής της Ρωσικής Εκκλησιαστικής Αποστολής στην Ιερουσαλήμ συμμετείχε στην Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον τάφο του Αγίου Συμεών του Θεοδόχου



Ανήμερα της μνήμης του Αγίου Συμεών του Θεοδόχου στις 16 Φεβρουαρίου 2025, τελέσθηκε πανηγυρική Θεία Λειτουργία στην ιερά ομώνυμη μονή στο Καταμόνας της Ιερουσαλήμ, όπου μέχρι τις ημέρες μας διασώζεται ο τάφος αυτού του Αγίου της Παλαιάς Διαθήκης.

Των πανηγυρικών εκδηλώσεων προέστη ο Μακαριώτατος Πατριάρχης της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης Θεόφιλος Γ΄, πλαισιούμενος από τον μητροπολίτη Ναζαρέτ Κυριακό, τον αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης Αρίσταρχο, τον αρχιεπίσκοπο Θαβωρίου Μεθόδιο, αγιοταφίτες κληρικούς και ιερωμένους Ρώσους προσκυνητές.

Εκ της Ρωσικής Εκκλησιαστικής Αποστολής συμμετείχαν ο επικεφαλής της αρχιμανδρίτης Βασσιανός Ζμέγεφ και ο κληρικός αυτής διάκονος Μακάριος Πετουχόφ.

Την Ιερά Μυσταγωγία, η οποία τελέσθηκε στην ελληνική, την αραβική και την εκκλησιαστική σλαβονική γλώσσα, παρακολούθησαν η καθηγουμένη της ιεράς γυναικείας μονής Ορεινής στο Αϊν-Καρέμ μοναχή Αικατερίνη Τσερνισόβα με αδελφές, πλήθος ντόπιων χριστιανών και προσκυνητές.

Στην Μεγάλη Είσοδο μεταφέρθηκε από το ιερό για παλλαϊκό προσκύνημα επάργυρος λάρναξ με απότμημα του τιμίου λειψάνου του Αγίου Συμεών του Θεοδόχου. Μετά το κοινωνικό ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Θεόφιλος κήρυξε τον θείο λόγο προς το εκκλησίασμα.

Η ιερά ανδρική μονή και ο ναός στη θέση της οικίας του Αγίου Συμεών του Θεοδόχου ευρίσκονται στην κορυφή του λόφου στο βόρειο μέρος του Καταμόνας, ενός εκ των πλέον προνομιούχων προαστίων της σύγχρονης Ιερουσαλήμ, το όνομα της οποίας προήλθε από το ελληνικό «κατά μονας», λόγω της αποστάσεως από το κέντρο της πόλης. Το ιερό καθίδρυμα ανήκει στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και το σύγχρονο μοναστηριακό συγκρότημα ανηγέρθη το 1881. «Καὶ ἦν αὐτῷ (στον Ἅγιο Συμεών – σ.τ.μ.) κεχρηματισμένον ὑπὸ τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου μὴ ἰδεῖν θάνατον πρὶν ἢ ἴδῃ τὸν Χριστὸν Κυρίου» (Λουκ. 2.26) και εκείνος πήρε στην αγκαλιά το βρέφος Ιησού και πρώτος τον ομολόγησε Χριστό του Θεού και επαγγελθέντα Μεσσία.