



## Συγχαρητήριο μήνυμα των μελών της Ιεράς Συνόδου προς τον Αγιώτατο Πατριάρχη Κύριλλο για την επέτειο της ενθρόνισής του



*Τα μέλη της Ιεράς Συνόδου της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας συνεχάρησαν τον Αγιώτατο Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κύριλλο για την 16<sup>η</sup> επέτειο της ενθρόνισής του.*

**Προς τον Αγιώτατο Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κύριλλο**

Αγιώτατε Πάτερ και Δέσποτα,

Αυτή την ιδιαίτερος σπουδαία και πνευματικώς σημαντική ημέρα τόσο για Εσάς προσωπικά, όσο και για το πλήρωμα της Ρωσικής Ορθόδοξου Εκκλησίας, έχουμε συνέλθει στον χώρο του μεγαλοπρεπούς ιερού καθεδρικού ναού του Σωτήρος Χριστού, προκειμένου να τελήσουμε τη Θεία Λειτουργία, να αναπέμψουμε ευχαριστήριες ευχές προς τον Πανοικτίρμονα Θεό και να Σας ευχηθούμε εγκαρδίως για την 16<sup>η</sup> επέτειο της αναρρήσεως στον θρόνο των Πρωθιεραρχών της Μόσχας.

Ενθυμούμενοι πώς ο Κύριος Σας οδήγησε σε αυτή την ύψιστη και πολυεύθνη διακονία από κοινού με τον Απόστολο αναφωνούμε με αγαλλίαση: «*Ὁ βάθος πλούτου καὶ σοφίας καὶ γνώσεως Θεοῦ!*» (Ρωμ. 11.33). Γόνος μιας ευλαβούς ιερατικής οικογενείας και έχοντας παιδιόθεν μπροστά Σας το καλό παράδειγμα της χριστιανικής ζωής των γονέων και του ομολογιακού αγώνα του παππού Σας, αποφασίσατε σε πολύ νεαρή ηλικία να αφιερώσετε τη ζωή Σας στον Χριστό και μετά την αποφοίτηση από το σχολείο εγγραφήκατε στην Ιερατική Σχολή του Λένινγκραντ. Κάτω από την ευαίσθητη και συνετή καθοδήγηση του πνευματικού Σας πατρός και μέντορα μητροπολίτη Νικοδήμου Ρότοφ, αυξάνατε και πολλαπλασιάζατε τις δυνάμεις Σας, τροφοδοτώντας τον νου και την καρδιά Σας με τις θεολογικές επιστήμες. Το πρυτανικό Σας έργο, τα πολυάριθμα διακονήματα σε διάφορους τομείς της εκκλησιαστικής ζωής και η υπερτριακονταετής αρχιερατεία στο Σμολένσκ και το Καλίνινγκραντ, όλα αυτά επέτρεψαν να συσσωρευθεί μια τεράστια εμπειρία, η οποία Σας βοηθά στις σημερινές εξαιρετικά δύσκολες περιστάσεις να καθοδηγείτε σταθερά και επιδέξια το εκκλησιαστικό σκάφος μέσω των τρικυμιών της θάλασσας του βίου στον εύδιο λιμένα των ουρανών.

Πριν από δεκαέξι χρόνια θα δυσκολευόταν κανείς να προβλέψει ποιες προκλήσεις, σκληρές δοκιμασίες, εξωτερικές και εσωτερικές απειλές θα εκαλούντο να αντιμετωπίσουν οι ορθόδοξοι χριστιανοί στις ερχόμενες δεκαετίες και πολύ περισσότερο είναι αδύνατο να φαντασθούμε τι μας αναμένει εφεξής. Ακολουθώντας τη ρήση του Ψαλμωδού «*ἤτοιμάσθην καὶ οὐκ ἔταράχθην*» (Ψαλ. 118.60) και υποτασσόμενος απολύτως στον Δημιουργό κατά το πρότυπο Εκείνου, ο οποίος «*ἔταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ*» (Φλπ. 2.8), ήρατε αυτόν τον δυσβάστακτο σταυρό της Πατριαρχίας και με τη συνεχή βοήθεια του Παντοκράτορος τον αίρετε ακωλύτως μέχρι σήμερα.

Ατενίζοντας τα χρόνια, που πέρασαν υπό τη συνετή καθοδήγησή Σας, με βαθιά ευγνωμοσύνη προς τον Κύριο ομοφρόνως μαρτυρούμε την αδιάκοπη επενέργεια της Θείας Χάριτος, τὴν Πρόνοιαν πάντοτε τῶν Ἁγίων αὐτῆς Ἐκκλησιῶν ποιουμένης (ευχή της ενθρόνισης), ενδυναμωνόμαστε με το αγαθό παράδειγμά Σας και αντλούμε έμπνευση για την περαιτέρω συνεργασία και τις προσευχές προς ακόμη μεγαλύτερη δόξα του Θεού.

Η αφοσιωμένη Πρωθιεραρχία Σας, η διάπυρος προσευχή, το πύρινο κήρυγμα του Ευαγγελίου, η φροντίδα για τη νέα γενιά, η πατρική φροντίδα έναντι του ευαγούς κλήρου και λαού, η αγωνία για τους εκπεσόντες ή ακόμη μη προσελθόντες στην πίστη και η προθυμία να δώσετε εξαντλητική απάντηση σε κάθε ερωτώντα — όλα αυτά αποτελούν ορατή εφαρμογή των του Αποστόλου: «*Ἔοῖς πᾶσι γέγονα τὰ πάντα, ἵνα πάντως τινὰς σώσω*» (Α΄ Κορ. 9.22). Έχετε το καθήκον να υπερασπίξεσθε τα εσωτερικά ιεροκανονικά όρια της Εκκλησίας και ταυτοχρόνως να διαφυλάσσετε

την εσωτερική της ενότητα και την άμωμο πίστη.

Πράγματι, κανείς τομέας της δραστηριότητας της Εκκλησίας δεν στερείται από το επισταμένο ενδιαφέρον και την αφοσιωμένη μέριμνα του Προκαθημένου και επομένως *έπιλείπει γάρ ἡμᾶς διηγουμένους ὁ χρόνος* (Εβρ. 11.32 ) για να περιγράψουμε πλήρως την πολυκαρπία των έργων Σας. Εμείς δε «*εὐχαριστοῦντες τῷ Θεῷ καὶ πατρὶ*» (Κολ. 11.32) για τη δυνατότητα να είμαστε ταπεινοί συνεργάτες Σας εκ μέρους της Ιεράς Συνόδου και του πολυπληθούς Σας θεοφιλούς ποιμνίου προσευχητικώς ευχόμεθα σε Σας, τον αγαπητό και πολύτιμο Προκαθημένο μας, ακμή δυνάμεων, πνευματική ενάργεια, ειρήνη και πλούσια αρωγή εκ Κυρίου στην ύψιστη διακονία σας προς όφελος της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Πολλά και αγαθά έτη, Αγιώτατε!

Εις πολλά έτη Δέσποτα.

Τα μέλη της Ιεράς Συνόδου της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας

*1 Φεβρουαρίου 2025,*

*Μόσχα*

---

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/92834/>