



## Συλλυπητήρια του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου για την εκδημία του Προκαθημένου της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Αλβανίας



*Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κύριλλος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην Ιερά Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Αλβανίας για την εκδημία του Αρχιεπισκόπου Τιράνων και πάσης Αλβανίας Αναστασίου. Ο μακαριστός εξεδήμησε προς Κύριον στις 25 Ιανουαρίου 2025 διανύων το 96<sup>ο</sup> έτος της ηλικίας του.*

**Προς την Ιερά Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Αλβανίας**

Σεβασμιώτατοι και Θεοφιλέστατοι, πεφιλημένοι αδελφοί αρχιερείς,

Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα την εκδημία του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Τιράνων και πάσης Αλβανίας Αναστασίου.

Εκ μέρους των ιεραρχών, ποιμένων, μοναζόντων και λαϊκών της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας και προσωπικά εκφράζω τα θερμά συλλυπητήρια για την βαριά απώλεια, που έπληξε σήμερα την αδελφή Εκκλησία της Αλβανίας και το σύνολο της κοινής μας ορθοδόξου οικογενείας.

Ο Κύριος χάρισε στον μακαριστό κ.κ. Αναστάσιο μακροζωία, την οποία εκείνος εξ απαλών ονύχων αφιέρωσε εξ ολοκλήρου στους αφοσιωμένους κόπους στον Αμπελώνα του Χριστού. Αφού ανταποκρίθηκε στην κλήση του Σωτήρα να κηρύξει τον λόγο του Θεού *ἕως ἑσχάτου τῆς γῆς* (Πραξ. 1, 8), ως λαϊκός ακόμη ξεκίνησε το μονοπάτι του ιεραποστολικού έργου. Κατά τα χρόνια της διακονίας του στην αφρικανική ήπειρο, όπου διακρίθηκε ιδιαίτερος για το ταλέντο του διάπυρου κήρυκα και οικοδόμου του ενοριακού και επαρχιακού βίου, αναδείχθηκε σε πρότυπο του γνήσιου ιεραποστόλου, *ζηλωτή καλῶν ἔργων* (Τιτ. 2,14).

Στη Ρωσική Εκκλησία, η οποία βίωσε φοβερές διώξεις από άθεες Αρχές, με μεγάλο σεβασμό αντιμετωπίζουν τους αγώνες του μακαριστού Προκαθημένου για την αναβίωση της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Αλβανίας, η οποία επίσης υπέστη απηνείς διώξεις κατά τα έτη του κομμουνιστικού καθεστώτος. Το υψηλό κύρος του εκλιπόντος Αρχιεπισκόπου τόσο στον ορθόδοξο, όσο και στον υπόλοιπο χριστιανικό κόσμο, οι ευρείς ακαδημαϊκές σχέσεις και η ανεκτίμητη εμπειρία, που απέκτησε κατά τα χρόνια της υπηρεσίας στην Αφρική, συνέβαλαν στην επιτυχή αποκατάσταση της ολοκληρωμένης εκκλησιαστικής ζωής στη γη της Αλβανίας υπό τη συνετή ποδηγεσία του.

Εκλαμβάνω την εκδημία του μακαριστού κ. Αναστασίου ως προσωπική απώλεια. Ήμασταν συνδεδεμένοι με μακροχρόνιες αδελφικές σχέσεις. Επισκέφθηκε κατ' επανάληψιν τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία προκειμένου να συμμετάσχει σε σημαντικές για εμάς εκκλησιαστικές εκδηλώσεις. Με θέρμη αναπολώ την επίσκεψή μου στην Αλβανία με πρόσκλησή του το 2018. Τότε ο Κύριος με αξίωσε να απολαύσω ιδίως όμμασι τους καρπούς των πολυετών αφοσιωμένων έργων του μακαριστού Αρχιεπισκόπου και των αδελφών του – μελών της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Αλβανίας.

Ως ένας εκ των πρεσβυτέρων και πλέον εγκρίτων Ορθοδόξων Πρωθιεραρχών ο εκλιπών είχε τη φήμη του *ζηλωτή των ιερών κανόνων*, του φύλακα της εκκλησιαστικής και αγιοπατερικής παραδόσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Πιστός στον Χριστό και την Αγία Αυτού Εκκλησία, σταθερός ως προς τις πεποιθήσεις του ομοιώθηκε με φρόνιμο άνδρα, ο οποίος οικοδόμησε την οικία του επί την πέτρα (Ματθ. 7,24).

Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, η Ανάσταση και η Ζωή, ας αναπαύσει την ψυχή τού άρτι κεκοιμημένου δούλου Αυτού στις μονές δικαίων, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή

ατελεύτητος.

Αιωνία και αγαθή μνήμη του άρτι κεκοιμημένου Αρχιεπισκόπου Αναστασίου!

Με την εν Κυρίω αγάπη και βαθιά συλλυπητήρια, διατελώ.

**+ ο Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών**

**Κύριλλος**

---

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/92802/>