

Αρχιεπίσκοπος Σεβαστείας Θεοδόσιος: «Απαιτούμε την άμεση παύση των διώξεων κατά της Ουκρανικής Ορθόδοξου Εκκλησίας»



Ο ιεράρχης της Ορθόδοξου Εκκλησίας Ιεροσολύμων αρχιεπίσκοπος Σεβαστείας Θεοδόσιος προέβη στις 16 Αυγούστου 2024 σε δήλωση, που έχει ως εξής:

«Αρχίζοντας τη νηστεία ενόψει της εορτής της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, αναπέμπουμε διάπυρους δεήσεις υπέρ παύσεως του πολέμου στη Γάζα και της εγκαθιδρύσεως πραγματικής ειρήνης σε όλο τον κόσμο. Επίσης, δεόμεθα υπέρ της Ουκρανίας, της ειρήνης και της ευημερίας του λαού της. Μας πικραίνει πολύ ότι δεν εξασθενούν οι άνευ προηγουμένου διώξεις κατά της κανονικής εν Ουκρανία Ορθόδοξου Εκκλησίας υπό τον Μακαριώτατο μητροπολίτη Ονούφριο. Οι Αρχές του Κιέβου διώκουν την Εκκλησία σε τέτοιο βαθμό, ώστε ο σκοπός τους λες και είναι η πλήρης εξαφάνιση αυτής της παλαιάς και πλούσιας σε ιστορία Εκκλησίας, οι καταβολές της οποίας ανάγονται στην έναρξη του εκχριστιανισμού στην Ουκρανία.

Συνένοχοι και συνωμότες σε αυτές τις τρομακτικές ενέργειες σε βάρος της κανονικής εν Ουκρανία Ορθόδοξου Εκκλησίας είναι οι δυτικές πολιτικές δυνάμεις, που καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για

να καταστρέψουν, να θέσουν τέλος στην ύπαρξή της και να βρουν το αντικατάστατό της. Προς μεγάλη λύπη όλα αυτά συμβαίνουν σε στενή συνεργασία με καλώς γνωστές εκκλησιαστικές οργανώσεις.

Προκαλεί θλίψη και λύπη ότι υπό τις σημερινές διώξεις καταγράφονται καταστροφές και λεηλασίες ναών, αρπαγές χρηματικών προσφορών, συλλήψεις επισκόπων και ιερέων, διώξεις τους, όπως και εκείνων των πιστών, οι οποίοι δεν επιθυμούν να αλλάξουν την εκκλησιαστική τους υπαγωγή. Δυστυχώς, όλα αυτά συμβαίνουν μπροστά στα μάτια μας και ο κόσμος ολόκληρος παρατηρεί, όμως κανείς δεν κάνει τίποτε.

Πού είναι όλες οι χριστιανικές εκκλησίες σε αυτές τις εποχές σοβαρότατων διώξεων και γιατί παρατηρούμε μια κατάσταση σιωπηλής αδιαφορίας ενώπιον αυτών των άδικων ενεργειών;

Πού είναι όλες οι οργανώσεις και τα ιδρύματα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο μας; Εκείνοι, που δηλώνουν ότι φροντίζουν για τη δημοκρατία, τον σεβασμό των ελευθεριών και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακόμη και των δικαιωμάτων των ζώων, αλλά περιφρονούν και εθελοτυφλούν για αυτές τις άδικες ενέργειες και τις απηνείς διώξεις κατά μιας παλαιάς Ορθόδοξου Εκκλησίας, όπως είναι η κανονική Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία.

Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε σε όλες τις χριστιανικές Εκκλησίες του κόσμου, και ιδιαιτέρως στις ορθόδοξες, το πνευματικό, θρησκευτικό, εκκλησιαστικό και ηθικό τους καθήκον να απορρίψουν και να αντισταθούν σε αυτές τις διώξεις, απαιτώντας την άμεση παύση τους. Απαιτούμε τάχιστες και συγκεκριμένες ενέργειες, που θα αποβλέπουν στον τερματισμό των διώξεων κατά της Ουκρανικής Ορθόδοξου Εκκλησίας.

Όπως λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, εάν πάσχει ένα μέλος, συμπάσχει όλο το σώμα (πρβλ. Α΄ Κορ. 12.26). Και σήμερα, όταν ολόκληρη η Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία παραμένει σταυρωμένη και πάσχουσα, διωκόμενη και κατατρεγμένη Εκκλησία, καθήκον όλων μας είναι να την υποστηρίξουμε και να την υπερασπιζόμαστε μέχρις ότου τερματισθούν αυτές οι συστηματικές και άδικες έναντί της πράξεις.

Την περίοδο της νηστείας της Παναγίας δεόμεθα θερμώς στον ιερό ναό της Γεθσημανής ενώπιον του κενού τάφου της Βασίλισσας των Ουρανών, αιτούμενοι προστασία, ευλογία και τις προσευχές της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου για να διατηρηθεί η διωκόμενη μαρτυρική Εκκλησία στην Ουκρανία, να φωτίσει ο Κύριος ο Θεός τις συνειδήσεις όλων των εμπλεκόμενων και να ληφθούν μέτρα προς τερματισμό αυτών των άδικων και τρομερών διώξεων κατά της Ουκρανικής Ορθόδοξου Εκκλησίας».

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/92069/>