



## Αγιώτατος Πατριάρχης Σερβίας Πορφύριος: Οι διώξεις και η αντιεκκλησιαστική τρομοκρατία στην Ουκρανία προσλαμβάνουν όλο και μεγαλύτερη έκταση



Οι ιεράρχες, ο κλήρος και ο πιστός λαός της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας αντιμετωπίζουν με ανοικτές διώξεις, που απηνώς εξαπολύει εναντίον τους η ουκρανική κυβέρνηση. Αυτό αναφέρεται στην επιστολή του Αγιωτάτου Πατριάρχη Σερβίας Πορφυρίου, την οποία απέστειλε σε απάντηση της έκκλησης του Αγιωτάτου Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κυρίλλου, όπου παρατίθεντο τα πιο κραυγαλέα περιστατικά διώξεων στην Ουκρανία ορθοδόξων ιεραρχών, κληρικών και λαϊκών, ο αποκλεισμός ειδησεογραφικών διαδικτυακών μέσων, τα οποία κάλυπταν την εκκλησιαστική πολιτική της κυβέρνησης, η προετοιμασία προς υιοθέτηση σε δεύτερη ανάγνωση του υπ' αριθμ. 8371 νομοσχεδίου, με σκοπό την έμπρακτη απαγόρευση της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας.

«Αντί πάση θυσία να προσπαθήσουν να τερματίσουν την ένοπλη σύγκρουση δύο αδελφών λαών, που γεννήθηκαν στην αιώνια ζωή στην ίδια βαπτιστική κολυμβήθρα, οι κινούμενοι από το φαρμακερό μίσος του πονηρού κακούργου δεν παύουν τις προσπάθειες να καταστρέψουν την τελευταία έπαλξη της ενότητάς τους στην αγάπη του Κυρίου, δηλαδή την Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία», θεωρεί ο Πατριάρχης Πορφύριος και συνεχίζει: «Οι ιεράρχες αυτής, οι οποίοι όχι μόνον ανοικτά και

ατρόμητα αποκαλύπτουν τις κακές προθέσεις των άθρων Αρχών, αλλά υπό τις σημερινές συνθήκες περισσότερο από άλλους πάσχουν ως πιστοί ποιμένες της Εκκλησίας του Χριστού, καθίστανται κατηγορούμενοι σε κατασκευασμένες δίκες και καταδικάζονται σε τιμωρίες, που προβλέπονται για τα πλέον μιαιρά κακουργήματα. Τον ακλόνητο ζήλο τους στην πίστη και την υπηρεσία του λαού του Θεού ερμηνεύουν με τον ακριβέστερο τρόπο τα λεγόμενα του ιερομάρτυρος Ιγνατίου του Θεοφόρου: Σίτος είμι Θεοῦ, καὶ δι' ὀδόντων θηρίων ἀλήθομαι, ἵνα καθαρὸς ἄρτος εὐρεθῶ τοῦ Χριστοῦ. Γνωρίζοντας την προθυμία τους για αυτοθυσία και την ανδρεία να αντιμετωπίσουν κάθε αδικία, αισθανόμαστε το αδελφικό καθήκον και την υποχρέωση να μαρτυρούμε ενώπιον όλου του κόσμου τις ταλαιπωρίες τους, πράγμα που, Αγιώτατε και αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ, πάντοτε πράττουμε μέσω προσευχών και επ' ελπίδι του Κυρίου».

Με μεγάλη θλίψη ο Προκαθήμενος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Σερβίας διαπίστωσε ότι οι στεναγμοί του ορθοδόξου ουκρανικού λαού, πιστού στην κανονική αυτών Εκκλησία «δεν φθάνουν έως εκείνους, στα χέρια των οποίων είναι συγκεντρωμένη η εξουσία και σε όσους είναι ικανοί να επηρεάσουν τους κυβερνήτες της Ουκρανίας, προκειμένου να σταματήσουν τη δίωξη και την αντεκκλησιαστική τρομοκρατία, που προσλαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερη έκταση».

Η σημερινή σύγκρουση «χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την εφαρμογή σχεδίου τελικής απαγόρευσης της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας με σκοπό τη μεταβίβαση όλου του πνευματικού και υλικού κεφαλαίου, που διαθέτει, στα χέρια μιας ψευδοεκκλησίας», επεσήμανε ο Αγιώτατος. Εξέφρασε τον φόβο ότι υπό αυτές τις συνθήκες «η σημερινή δεινή κατάσταση των ορθοδόξων αδελφών μας θα επιδεινωθεί και άλλο» και ακόμη υπενθύμισε τη σπουδαιότητα της ειρηνικής διευθέτησης της ένοπλης συγκρούσεως.

«Θα επιδιώκουμε και στο εξής με κάθε ευκαιρία να εφιστούμε την προσοχή της χριστιανικής και διεθνούς κοινότητας στις ταλαιπωρίες τους, καλώντας όλους τους θεσμούς με κύρος, να σταματήσουν να εθελουφλούν ενώπιον όλων των κακουργημάτων, που διαπράττονται στο διάβα των τελευταίων μηνών και ετών κατά της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, και τελικά να λάβουν μέτρα προς τερματισμό αυτής της παρανομίας», υπογράμμισε ο Προκαθήμενος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Σερβίας, διαβεβαιώνοντας για τις προσευχές υπέρ της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας και του δεινοπαθούντος πιστού λαού της.

«Ο Αναστάς εκ νεκρών Προαιώνιος Λόγος του Θεού ας εκχύσει πλούσιες ευλογίες στην ταλαιπωρημένη Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία και τη Μητέρα αυτής Αγιωτάτη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία και στην Υμετέρα Αγιότητα, όπως και σε όλη την ιεραρχία, τον ευαγή κλήρο και τους πιστούς, ας καταπέμψει κάθε δώρημα αγαθό από το ανεξάντλητο και αιώνιο θησαυροφυλάκιό Του!», αναφέρεται στην επιστολή του Αγιωτάτου Πατριάρχη Σερβίας Πορφυρίου.

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/91995/>