



Ευχές του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου στον Αγιώτατο Πατριάρχη Βουλγαρίας Δανιήλ για την εκλογή και ανάρρηση στον πατριαρχικό θρόνο



Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και πασών των Ρωσσιών Κύριλλος συνεχάρη τον νέο Προκαθήμενο της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Βουλγαρίας Αγιώτατο Πατριάρχη Δανιήλ για την εκλογή και την ανάρρηση στον πατριαρχικό θρόνο Βουλγαρίας.

Προς τον Αγιώτατο Δανιήλ, Μητροπολίτη Σόφιας και Πατριάρχη Βουλγαρίας

Αγιώτατε, πεφιλημένε Αδελφέ και Συλλειτουργέ εμπροσθεν του ιερού θυσιαστηρίου,

Εκ μέρους των ιεραρχών, κληρικών, μοναζόντων και παντός του πληρώματος της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, καθώς και προσωπικώς, Σας συγχαίρω εγκαρδίως για την εκλογή και την ανάρρηση στον πατριαρχικό θρόνο Βουλγαρίας.

Ἔδοξε γὰρ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι (Πραξ. 15, 28) και στους αξιοτίμους μετέχοντες της Πατριαρχικής Εκλογικής Εκκλησιαστικής Συνόδου να Σας καλέσουν για την υψηλή και υπεύνη Πρωθιεραρχία, εμπιστευόμενοι στο πρόσωπό Σας την πορεία της βουλγαρικής Ορθοδοξίας.

Στο πρόσωπο της Υμετέρας Αγιότητας η Εκκλησία του Οσίου Ιωάννη της Ρίλας και του Αγίου ιεράρχη Ευθυμίου Τυρνόβου απέκτησε σήμερα ένα νέο Προκαθήμενο και αντάξιο διάδοχο των αιδίων Πατριαρχών Βουλγαρίας Κυρίλλου, Μαξίμου και Νεοφύτου, οι οποίοι έπραξαν πολλά για τη διαφύλαξη των πατρώνων πνευματικών παραδόσεων και την εδραίωση του ποιμνίου τους στην αγία ορθόδοξη πίστη.

Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία χαίρεται σήμερα ειλικρινώς μαζί με την αγαπητή Αδελφή Εκκλησία της, το πηδάλιο της οποίας ανέλαβε ένας θεόσοφος ιεράρχης, γνωστός για την ευσέβειά του, την στερεά προσήλωση στην ιεροκανονική τάξη και την ετοιμότητα να εργασθεί θυσιαστικά για την ενίσχυση της εκκλησιαστικής ενότητας.

Η αύξηση *ἐν χάριτι καὶ γνώσει τοῦ Κυρίου ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ* (Β΄ Πετ. 3, 18) ήταν ήδη επί χίλια και πλέον έτη ο κύριος σκοπός των Εκκλησιών μας και των αδελφών λαών, τους οποίους ποιμαίνουν και οι οποίοι είναι συγκληρονόμοι της σλαβικής πνευματικής παραδόσεως, που ανάγεται στους κόπους των Αγίων ισαποστόλων αυταδέλφων Κυρίλλου και Μεθοδίου. Στην ευγνώμονα μνήμη των τέκνων της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας είναι χαραγμένος και ο σπουδαίος ρόλος των Βουλγάρων ιεραποστόλων για τη χριστιανική μόρφωση της Ρωσίας του Κιέβου, και η πνευματοφόρος μορφή του Αγίου Κυπριανού, μεγάλου υιού της Βουλγαρίας, ο οποίος αναδείχθηκε μητροπολίτης Μόσχας και πάσης Ρωσίας. Με ευλάβεια τιμούμε και τον Άγιο αρχιεπίσκοπο Μπογκουτσάρ Σεραφείμ, θαυματουργό της Σόφιας, ο οποίος προσωποποιεί την ενότητά μας. Επιμελώς διατηρούμε τη μνήμη των Ρώσων στρατωτών, οι οποίοι προσέφεραν τη ζωή τους για την απελευθέρωση των Βουλγάρων αδελφών μας από την πικρή δουλεία πέντε αιώνων.

Πιστεύουμε ότι στην ένδοξη μακραίωνη ιστορία των σχέσεων μεταξύ των Εκκλησιών μας η Υμετέρα Αγιότητα θα γράψει και νέες φωτεινές σελίδες.

Αυτή την εύσημη ημέρα προσευχητικώς Σας εύχομαι υγεία αδιάπτωτο, ανεξάντλητη χαρά εν Κυρίω και πανσθενουργό συναντίληψή Του για μακρά χρόνια ευλογημένης Πατριαρχίας, πλούσια με καρποφόρα επιτεύγματα, ενώ στο θεοφρούρητο ποίμνιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Βουλγαρίας ευημερία και ειρήνη.

Με αδελφική εν Χριστώ αγάπη, διατελώ.

+ ο Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών

Κύριλλος

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/91943/>