

Εξελέγη ο νέος Προκαθήμενος της Ορθόδοξου Εκκλησίας της Βουλγαρίας



Στις 30 Ιουνίου 2024 πραγματοποιήθηκε στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας Σόφια η εκλογή του νέου Προκαθημένου της Ορθόδοξου Εκκλησίας της Βουλγαρίας, διαδόχου του αιδίου Πατριάρχη Νεοφύτου, ο οποίος εξεδήμησε προς Κύριον στις 13 Μαρτίου 2024.

Κατά τους δύο γύρους της ψηφοφορίας την πλειονότητα των ψήφων (69) των εκλεκτόρων της Πατριαρχικής Εκλογικής Εκκλησιαστικής Συνόδου συγκέντρωσε ο μητροπολίτης Βιδινίου Δανιήλ.

Μετά την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας ο νεοεκλεγείς Πατριάρχης Δανιήλ μαζί με τους ιεράρχες της Εκκλησίας της Βουλγαρίας κατευθύνθηκε στον ιερό καθεδρικό ναό Αγίου Αλεξάνδρου Νιέφσκι, όπου οι συνελθόντες πιστοί τον υποδέχθηκαν με δυνατές επευφημίες «Άξιος»!

Στον ιερό ναό άρχισε η τελετή ενθρονίσεως του ψηφισμένου Πατριάρχη Δανιήλ στον πατριαρχικό θρόνο Βουλγαρίας. Στην πανηγυρική ενθρόνιση προσήλθαν εκπρόσωποι κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, πολιτειακοί παράγοντες της Βουλγαρίας και πλήθος πιστών.

Ο νεοεκλεγείς Πατριάρχης Βουλγαρίας Δανιήλ (κατά κόσμον Ατανάς Τρενταφίλοφ Νίκολοφ) γεννήθηκε στις 2 Μαρτίου 1972 στην πόλη Σμόλιαν.

Έλαβε στην γενέτειρά του τη δημοτική και εγκύκλια μόρφωση και στη συνέχεια υπηρέτησε στον στρατό. Το 1996 άρχισε να σπουδάζει αγγλική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο του Αγίου Κλήμεντος Αχρίδος στη Σόφια, ενώ το επόμενο έτος μετεγράφη στη Θεολογική Σχολή του ιδίου Πανεπιστημίου.

Το 1997 ως δόκιμος μοναχός εισήλθε στη μονή Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου Χαντζιντίμ στη μητρόπολη Νευροκοπίου της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Βουλγαρίας υπό την πνευματική καθοδήγηση του αιιδίμου μητροπολίτη Νευροκοπίου Ναθαναήλ. Στις 8 Ιουλίου 1999 εκάρη μοναχός από τον Σεβασμιώτατο κ. Ναθαναήλ και την επομένη χειροτονήθηκε ιεροδιάκονος.

Το 2002 αποφοίτησε από τη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αγίου Κλήμεντος Αχρίδος.

Το 2004 εστάλη να διακονήσει στην ιερά μονή Γενεθλίου της Θεοτόκου στη μητρόπολη Νευροκοπίου και τον Νοέμβριο του ιδίου έτους χειροτονήθηκε ιερομόναχος.

Το 2006 προήχθη σε αρχιμανδρίτη.

Με απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Βουλγαρίας στις 20 Ιανουαρίου 2008 χειροτονήθηκε επίσκοπος με τίτλο Ντραγοβιτίου και διορίσθηκε βοηθός επίσκοπος του μητροπολίτη Νευροκοπίου.

Το 2010 με αίτημα του μητροπολίτη ΗΠΑ, Καναδά και Αυστραλίας Ιωσήφ διορίσθηκε βοηθός επίσκοπός του.

Στις 4 Φεβρουαρίου 2019 εξελέγη μητροπολίτης Βιδινίου.

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/91942/>