

Επίσκοπος Γκορνοκαρλοβάτσκι Γεράσιμος: Δεν έχουμε δικαίωμα να αποσιωπούμε τα δεινά της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας



Ανοικτή επιστολή υποστήριξης προς τους πολυταλαιπωρημένους αδελφούς ιεράρχες και τον θεοφιλή πιστό λαό της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας απέστειλε ο επίσκοπος Γκορνοκαρλοβάτσκι Γεράσιμος από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Σερβίας, την οποία συνυπέγραψαν ο ευαγής κλήρος και το ποίμνιο της επαρχίας του. Στην επιστολή, που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της επαρχίας, αναφέρεται:

Ενθυμούμενοι τη θυσιαστική αγάπη, που επέδειξε επί του Γολγοθά ο Χριστός και πανηγυρίζοντας την χαροποιό Ανάσταση του Σωτήρα, διά της οποίας ο θάνατος κατέστη ζωή, η κόλαση μετατράπηκε σε παράδεισο, ο φόβος σε χαρά, η φρίκη σε ενθουσιασμό και ο θάνατος σε αιώνια αθανασία, δεν έχουμε δικαίωμα να αποσιωπούμε τα βάσανα και τις διώξεις, που υφίσταται ο ζωντανός οργανισμός της Εκκλησίας του Χριστού στην Ουκρανία. Ειδάλλως, εάν σκεπτόμαστε ότι ευαγγελικώς ευχόμαστε το καλό, αλλά με όλες τις καλές σκέψεις μας προτιμούμε να σιωπούμε, τότε θα υψώσουν τη φωνή τους οι κακούργοι, οι οποίοι με τα έργα τους εξαπολύουν διώξεις στους φιλοδικαίους και φιλαλήθεις!

Οι σκέψεις μας και οι γονυπετείς δεήσεις είναι στραμμένες τώρα στον Κύριο εξαιτίας των ταλαιπωριών της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, που υφίσταται απηνείς διώξεις. Καθημερινά η Αγία Εκκλησία μας δέχεται πλήγματα από τους διώκτες της αληθούς πίστεως, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων, οι οποίοι δεν διστάζουν οι ίδιοι να ταυτίζονται με τις σκοτεινές δυνάμεις από τα βάθη του άδη.

Αδιαμφισβήτητα, σήμερα στην Ουκρανία αποκτούμε νέους ομολογητές της ορθοδόξου πίστεως. Πρόκειται και για τους πάσχοντες στη φυλακή Σεβασμιώτατους μητροπολίτες Τούλτσιν και Μπράτσλαφ Ιωνάθαν, τον καθηγούμενο της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου μητροπολίτη Βίσγκοροντ Παύλο, τον Ζαπορόζιε και Μελιτουπόλεως Λουκά, τον Τσερκάσι και Κάνεφ Θεοδόσιο, τον Αγίων Ορέων Αρσένιο, τον Μπάντσεν Λογγίνο, όπως και πολλούς άλλους αρχιερείς και κληρικούς με το πιστό και ακλόνητο ποιμνιό τους. Όλοι αυτοί οι αδελφοί μας πάσχουν αναιτίως και προπαντός λόγω των δικαστικών προσφυγών, που κατασκευάσθηκαν βάσει ψευδών κατηγοριών, λόγω του εγκλεισμού τους στη φυλακή και τη σωματική βία, λόγω στερήσεως των τόπων προσευχής και των παραβιάσεων όλων των λοιπών θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Αγαπητοί πάσχοντες αδελφοί, είσθε στο πλευρό της δικαιοσύνης και της αλήθειας, όπως κάποτε την εποχή των φοβερών διωγμών και βασάνων κατά τα μέσα του 20^{ού} αι. ήταν και ο άγιος ιερομάρτυς επίσκοπος Γκορνοκαρλοβάτσκι Σάββας Τρλάγιτς, ο οποίος θεοπνεύστως πρόφερε εκείνα τα λόγια, που διατηρούν την επικαιρότητά τους μέχρι σήμερα: «Η αληθινή ειρήνη εδράζεται όχι επί της ισχύος, αλλά επί της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη πηγάζει εκ της καλής θέλησεως και ουχί εκ της αυθαιρεσίας... Χωρίς πίστη στον Θεό δεν υπάρχει αμοιβαία αγάπη. Χωρίς αγάπη δεν υπάρχει καλή θέληση στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Χωρίς την καλή θέληση δεν υπάρχει δικαιοσύνη, και χωρίς τη δικαιοσύνη δεν μπορεί να υπάρχει μια πραγματική και μόνιμη ειρήνη επί της γης!».

Καλώντας σε δικαιοσύνη και αγάπη παρακαλούμε τον Κύριο να συνετίσει τους παράφρονες διώκτες του Χριστού και του ποιμνίου του, να χαρίσει την ειρήνη στην Αγία μας Εκκλησία σ' εκείνους τους τόπους, όπου εσείς, μη φειδόμενοι δυνάμεων, υπηρετείτε τον Θεό, να στερεώσει το πλήρωμα της Εκκλησίας του Χριστού στην οδό Του, να σας ενισχύσει και να σας χαρίζει δυνάμεις, προκειμένου να αντέξετε τον αγώνα υπέρ διαφυλάξεως και εδραιώσεως της πίστεως στην ανέκαθεν γη σας με αυτοθυσία και αυταπάρνηση προς τον Κύριο. Εκείνο, που διαπράττουν σήμερα εναντίον σας είναι συστηματική καταστροφή της Ορθοδοξίας και αναισχυντη δίωξη του Χριστού, για τον Οποίο μαρτυρείτε, τον Οποίο ομολογείτε και τον Οποίο αγαπάτε με όλη σας την καρδιά, την ψυχή και με όλα σας τα έργα!

Προσευχόμαστε υπέρ της ενδυναμώσεώς σας, που μας χαρίζει αυτές τις ημέρες ο Αναστάς Ζωοποιός, διότι σήμερα εσείς οι φύλακες της ορθοδόξου πίστεως, συμπάσχετε με τον Κύριο και καθημερινώς ζείτε τη δική σας Μεγάλη Παρασκευή, προσδοκώντας την Ανάσταση, η οποία θα κομίσει τη ζωή, την ειρήνη και την ελευθερία.

Μνημονεύοντάς σας, εν ονόματι της δικαιοσύνης τους υποφέροντες δεινά χάριν της ελευθερίας του λέγειν και για την ανδρεία ομολογία της πίστεως, ακαταπαύστως επαναλαμβάνουμε τα λόγια του Σωτήρα: *Εί έμè έδίωξαν, και ύμᾱς διώξουσιν* (Ιω. 15, 20). Να μείνετε στερεοί και ακλόνητοι, διότι *ό δè ύπομείνας είς τέλος, ούτος σωθήσεται*. (Ματθ. 24,13).

Γονυπετείς δεόμενοι ώστε ο Αναστάς Κύριος να εκχύσει τη χάρη και την αγάπη Του επί των πασχόντων εν Χριστώ αδελφών, σας χαιρετίζουμε με τον χαιρετισμό χαράς και νέας ζωής: Χριστός Ανέστη!

Ο επίσκοπος Γκορνοκαλροβάτσκι Γεράσιμος

με τον ευαγή κλήρο και θεοφιλή πιστό λαό

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/91795/>