

Ο μητροπολίτης Ταλλίνης Ευγένιος αναγκαστικά εγκατέλειψε την Εσθονία



Η Διεύθυνση Αστυνομίας και Συνοριοφυλακής της Δημοκρατίας της Εσθονίας ειδοποίησε επισήμως στις 5 Φεβρουαρίου 2024 τον μητροπολίτη Ταλλίνης και πάσης Εσθονίας Ευγένιο ότι δεν εγκρίθηκε η ανανέωση της προσωρινής άδειας παραμονής του, αναφέρει ο δικτυακός κόμβος «Patriarchia.ru», επικαλούμενος την ιστοσελίδα της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Εσθονίας του Πατριαρχείου Μόσχας.

Εκπρόσωποι της Διεύθυνσης επέδωσαν στον μητροπολίτη Ευγένιο ειδοποιητήριο και απόφαση για την άρνηση της ανανεώσεως της άδειας παραμονής στην έδρα της εκκλησιαστικής επαρχίας στη διεύθυνση οδός Πικ 64/1-4.

Στις 6 Φεβρουαρίου ο Σεβασμιώτατος Ευγένιος εγκατέλειψε τα όρια της Εσθονίας. Προ της αποχωρήσεως ο Προκαθήμενος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Εσθονίας απηύθυνε λόγο νουθεσίας προς το ποίμνιό του:

«Θεοφιλέστατοι ιεράρχες, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές,

Χριστός Ανέστη!

Κατά τον Απόστολο Παύλο, εμείς οι χριστιανοί πρέπει πάντοτε με ευθυμία να βλέπουμε κάθε περίπτωση που αντιμετωπίζουμε: "Πάντοτε χαίρετε, άδιαλείπτως προσεύχεσθε, έν παντί εύχαριστείτε" (Α΄ Θεσ. 5.16). Και βιώνουμε αυτή τη χαρά μας και ευθυμία όχι λόγω κάποιων επίγειων επιτυχιών και κατορθωμάτων, αλλά χάρη στην πίστη μας: "Ίδοϋ γάρ ήλθε διά τοϋ Σταυροϋ χαρά έν ὄλω τῷ κόσμῳ". Και τη χαρά αυτή, όπως λέγει ο Χριστός, "οϋδεις αίρει άφ' ύμῶν" (Ιω. 16.22). Συνεπώς, αυτές τις ημέρες θα ήθελα να απευθυνθώ προς εσάς με την έκκληση να μείνετε εύθυμοι, να ευχαριστείτε τον Θεό για τα πάντα και να μην χάνετε την πνευματική χαρά, την οποία ο Κύριος αναμένει από όλους μας.

Και υπάρχει πράγματι λόγος για να ευχαριστήσουμε τον Θεό! Τις περασμένες ημέρες συνέβησαν πολλά γεγονότα. Για πρώτη φορά τα τελευταία 34 χρόνια στη γη της Εσθονίας στην Εκκλησία μας τελέσθηκε η εις επίσκοπο χειροτονία, αυτή την εβδομάδα συνεκλήθη η συνεδρία της Ιεράς Συνόδου, συνεκλήθη και διεξήχθη η Διευρυμένη Σύνοδος. Το τελευταίο εξάμηνο εις διάκονο χειροτονήθηκαν δύο λαϊκοί. Διεξάγονται νεανικές, πολιτιστικές και μορφωτικές εκδηλώσεις. Και το βασικότερο, στους ναούς μας τελούνται η λατρεία του Θεού και τα μυστήρια της Εκκλησίας! Και είναι πολύ σημαντικό να μην τα λησμονούμε αυτά και να ευχαριστούμε τον Κύριο και Θεό για τα πάντα! Καλώ όλους εσάς, κατά τον Απόστολο Παύλο, "τηρείν την ένότητα τοϋ Πνεύματος έν τῷ συνδέσμῳ τῆς ειρήνης" (Εφ. 4.3).

Ελπίζουμε ότι και στο εξής, Θεού συνάρσει, η εκκλησιαστική ζωή δεν θα αλλάξει και θα ακολουθήσει τον ρυθμό της. Στην Εσθονία υπηρετούν δύο βοηθοί επίσκοποι, οι οποίοι με την ευλογία μου μπορούν να ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Προκαθημένου της καθ' ημάς Εκκλησίας. Με τη σειρά μου, μένω σε επαφή και εξακολουθώ να φροντίζω την εμπειστημένη εις εμέ Εκκλησία, έστω και εξ αποστάσεως.

Ο Πανοικτίρμων Θεός να βοηθήσει όλους μας να βαδίζουμε την οδό των εντολών του Χριστού, προσεγγίζοντας στην Επουράνια Αυτού Βασιλεία!

Ο Χριστός εν τω μέσω ημών!

Η ευλογία Θεού να σας συνοδεύει όλους!»