

## Ανήμερα της εορτής της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης τελέσθηκαν πανηγυρικές λατρευτικές εκδηλώσεις στον ομώνυμο ιερό ναό στο Βσπόλγιε Μόσχας – μετόχι της εν Αμερική Ορθοδόξου Εκκλησίας



Στις 7 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα μνήμης της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης, τελέσθηκε πανηγυρική Θεία Λειτουργία στο Μετόχι της εν Αμερική Ορθοδόξου Εκκλησίας στη Μόσχα, τον ομώνυμο ιερό ναό στο Βσπόλγιε (Αγρούς).

Της Θείας Λειτουργίας προέστη ο πρωτοσύγκελος του Πατριαρχείου Μόσχας, Α΄ βικάριος του Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών μητροπολίτης Βοσκρεσένσκ Γρηγόριος, πλαισιούμενος από τον αντιπρόσωπο του Πατριάρχη Αντιοχείας και πάσης Ανατολής παρά τω Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών μητροπολίτη Φιλιππουπόλεως Νήφωνα και τον προϊστάμενο του Μετοχίου της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Σερβίας στη Μόσχα επίσκοπο Μοράβιτσι Αντώνιο. Ακόμη συλλειτουργήσαν ο αντιπρόσωπος της εν Αμερική Ορθοδόξου Εκκλησίας παρά τω πατριαρχικώ θρόνω Μόσχας πρωθιερέας Δανιήλ Αντρεγιούκ, ο αντιπρόσωπος της Ορθοδόξου

Εκκλησίας Τσεχίας και Σλοβακίας παρά τω Πατριάρχη Μόσχας και πασών των Ρωσσιών αρχιμανδρίτης Σεραφείμ Σεμιατόφσκι, κληρικοί της εκκλησιαστικής επαρχίας Μόσχας.

Η ιερά ακολουθία τελέσθηκε στην εκκλησιαστική σλαβονική, την αγγλική και τη γεωργιανή γλώσσα.

Παρέστη στον ναό ο πρέσβης της Σλοβακίας στη Ρωσία Λιουμπομίρ Ρέγκακ.

Μετά το πέρας της Θείας Μυσταγωγίας εψάλησαν το απολυτίκιο, το κοντάκιο και το μεγαλυνάριο ενώπιον της τιμίας εικόνας της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης.

Ακολούθησε ο καθαγιασμός από τον μητροπολίτη Βοσκρεσένκ Γρηγόριο, τον μητροπολίτη Φιλιππουπόλεως Νήφωνα και τον επίσκοπο Μοράβιτσι Αντώνιο δύο νέων αγίων εικόνων για τον ναό: του Αγίου Ραφαήλ επισκόπου Μπρούκλιν και του Αγίου Νικολάου Σερβίας.

Μετά τη λήξη του καθαγιασμού τον μητροπολίτη Γρηγόριο προσφώνησε ο προϊστάμενος του Μετοχίου πρωθιερέας Δανιήλ Αντρεγιούκ. Αφού ευχαρίστησε τους συλλειτουργήσαντες ιεράρχες και κληρικούς για τις προσευχές ο πατήρ Δανιήλ ανέγνωσε το μήνυμα του Μακαριωτάτου μητροπολίτη πάσης Αμερικής και Καναδά Τύχωνα. Στο μήνυμα ειδικότερα αναφέρεται:

«Συγχαίρω τους κληρικούς και τους ενορίτες του ιερού ναού της Αγίας Αικατερίνης για την πανήγυρη και χαιρετίζω όλους τους προσκεκλημένους μας στον ναό, που αντιπροσωπεύει την εν Αμερική Ορθόδοξη Εκκλησία.

Χαίρομαι που σήμερα οι τιμίες εικόνες των Αγίων Ραφαήλ επισκόπου Μπρούκλιν και Νικολάου Σερβίας ευλογήθηκαν ώστε να προσκυνώνται από όλους, όσοι επισκέπτονται αυτό τον ιερό ναό.

Ο Άγιος Ραφαήλ περιέγραφε τον εαυτό του ως εξής: είμαι Άραβας στην καταγωγή, Έλληνας στην εγκύκλιο παιδεία, Αμερικανός στον τόπο διαμονής, Ρώσος στην καρδιά και Σλάβος στην ψυχή.

Ο Άγιος Νικόλαος πιστός υιός της Σερβίας τα τελευταία χρόνια της ζωής του εργαζόταν στην Αμερική και κοιμήθηκε στην ιερά μονή του Αγίου Τύχωνα, η οποία ήταν η πρώτη μονή της εν Αμερική Ορθόδοξου Εκκλησίας, που ιδρύθηκε από τον Άγιο Τύχωνα.

Και οι δύο αυτοί Άγιοι, οι οποίοι εργάστηκαν στην Αμερική κηρύσσοντας το Ευαγγέλιο, αποτελούν λαμπρά παραδείγματα της καθολικότητας και της σπουδαιότητας της ορθόδοξου πίστεως και της σημασίας του Ευαγγελίου για κάθε λαό και για κάθε ανθρώπινη ζωή. Οι ευχές του ας μας καθοδηγούν πάντοτε στην πίστη στην αλήθεια και την εν Χριστώ ενότητα».

«Σεβασμιώτατε, Σας παρακαλούμε να μεταφέρετε στον Αγιώτατο Πατριάρχη Κύριλλο την υική μας ευγνωμοσύνη για την πατρική του στοργή και φροντίδα για τον ναό μας», ανέφερε επίσης ο πρωθιερέας Δανιήλ και συνέχισε: «Για εμάς, τους εκπροσώπους των κατά τόπους Ορθόδοξων Εκκλησιών είναι μεγάλη τιμή να υπηρετούμε και να έχουμε διακόνημα στην πρωτεύουσα παρά τω Πατριάρχη Μόσχας. Σας εύχομαι, αγαπητέ Δέσποτα, να Σας ενδυναμώνει ο Θεός στη αρχιερατεία Σας και με τις πρεσβείες της Μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης να Σας διαφυλάξει υγιή για πολλά και αγαθά έτη».

Αντιφωνώντας ο μητροπολίτης Γρηγόριος εκ μέρους του Αγιωτάτου Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κυρίλλου συνεχάρη το εκκλησίασμα για την πανήγυρη.

«Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη ημέρα όταν αναπολούμε μια εκ των πλέον προσφιλών για τον ορθόδοξο λαό Αγίων, δηλαδή την Μεγαλομάρτυρα Αικατερίνη. Οι Άγιοι δεν είναι μόνον οι ευχέτες, στους οποίους καταφεύγουμε στην ανάγκη μας, όταν αντιμετωπίζουμε δυσκολίες. Οι Άγιοι είναι ακόμη και πρότυπα προς μίμηση και η Εκκλησία μας κατατάσσοντας τον έναν ή τον άλλο στις δέλτους των Αγίων μας υποδεικνύει αυτό το πρότυπο <...> Ο Χριστός μας καλεί άπαντες, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, να μαρτυρούμε για τον Ίδιο, την ορθόδοξη μας πίστη. Και ο καθένας μας, προσευχόμενος στην Αγία Μεγαλομάρτυρα Αικατερίνη πρέπει να σκεφθεί: πώς εμείς σήμερα, τον συγκεκριμένο καιρό, μπορούμε να φανερώσουμε τη μαρτυρία για την πίστη μας ενώπιον εκείνων, οι οποίοι για διάφορους λόγους ευρίσκονται ακόμη μακριά από την Ορθοδοξία».