



Ο Πρόεδρος του ΤΕΕΣ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για την εκδημία του μητροπολίτη Τόκιο και πάσης Ιαπωνίας Δανιήλ



Ο Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Αντώνιος απέστειλε συλλυπητήριο μήνυμά του στον αρχιεπίσκοπο Σεντάι Σεραφείμ για την εκδημία του μητροπολίτη Τόκιο και πάσης Ιαπωνίας Δανιήλ, Προκαθημένου της Αυτονόμου Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ιαπωνίας.

Το μήνυμα αναφέρει:

Σεβασμιώτατε, αγαπητέ Δέσποτα,

Με λύπη πληροφορήθηκα την εκδημία του Προκαθημένου της Αυτονόμου Ορθοδόξου Εκκλησίας

της Ιαπωνίας μακαριστού μητροπολίτη Τόκιο και πάσης Ιαπωνίας Δανιήλ.

Στη μνήμη προσευχής χιλιάδων ανθρώπων θα διατηρείται για πάντα η πνευματική μορφή του μακαριστού τους ποιμενάρχη, πλήρης βαθιάς ευγενείας και αξιοπρέπειας, καθαρότητας, αυστηρότητας και ανιδιοτελούς χριστιανικής αγάπης. Αυτή η μορφή θα μείνει ανεξίτηλα χαραγμένη στη δική μου μνήμη από τη συναναστροφή με τον εκλιπόντα.

Με ευγνωμοσύνη αναπολώ τις συζητήσεις μου με τον μητροπολίτη Δανιήλ και το συλλείτουργο κατά τη διάρκεια της παραμονής μου στην Ιαπωνία για τον εορτασμό των 80^{ων} γενεθλίων του. Ανεξίτηλη εντύπωση μου προκάλεσε η μορφή του Σεβασμιωτάτου και η εσωτερική πνευματική του δύναμη.

Όπως ο ουράνιος προστάτης τους Άγιος Πρίγκιπας Δανιήλ της Μόσχας, προς τιμήν του οποίου μετονομάστηκε ο μελλοντικός ιεράρχης κατά τη μοναχική του κουρά, ο μακαριστός επεδίωκε μια συγκεντρωμένη προσευχή. Παρά τις καθημερινές του φροντίδες και μέριμνες, μέσω του πάντοτε κατοικούσε *ὁ κρυπτὸς τῆς καρδίας ἄνθρωπος ἐν τῷ ἀφθάρτῳ τοῦ πραέος καὶ ἡσυχίου πνεύματος, ὃ ἐστὶν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ πολυτελής.* (Α' Πετρ. 3.4.).

Με τον εμπνευσμένο λόγο του κηρύγματος και με το παράδειγμα της δικής του ευσεβούς ζωής ο μακαριστός μητροπολίτης Δανιήλ δίδασκε τους εμπιστευμένους στη μέριμνά του ποιμένες και ποιμαινόμενους να ακολουθούν την οδό των ευαγγελικών εντολών, υπενθυμίζοντας ότι ο σκοπός της χριστιανικής ζωής είναι η σωτηρία, που αποκαλύπτεται ήδη κατά των ενεστώτα αιώνα ως *δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη καὶ χαρὰ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ* (Ρωμ. 14.17).

Αυτή τη χαρά, από την οποία τόσο συχνά έλαμπε το πρόσωπό του μακαριστού ιερουργού του Θεού δίδαξε να την επιδιώκουν τα αγαπητά του τέκνα. Αυτό το αίσθημα διακατείχε και την αρχιερατεία του, που απέβλεπε *πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἀγίων εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ* (Εφ. 4.12).

Σήμερα, όταν ο πολίος ιεράρχης, *πλήρης ἡμερῶν* (Ιώβ, 42.17), ακολούθησε την οδό πάσης της γης, με πίστη και ελπίδα αναπέμπουμε στον Πανοικτίρμονα Θεό τις δεήσεις μας υπέρ της μακαρίας αναπαύσεώς του με όλους τους αγίους. Αιωνίου αυτού η μνήμη!

Με αγάπη εν Χριστώ, διατελω,

† ο Βολοκολάμσκ Αντώνιος,

Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων

του Πατριαρχείου Μόσχας

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/90617/>