



## Ευαγή κλήρο και λαϊκούς της Αυτονόμου Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ιαπωνίας

Σεβασμιώτατε αγαπητέ κ. Σεραφείμ,

σεβαστοί πατέρες,

αγαπητοί αδελφοί και αδελφές,

Δεχθείτε τα πλέον βαθιά κα εγκάρδια συλλυπητήριά μου για την εκδημία του μακαριστού μητροπολίτη Τόκιο και πάσης Ιαπωνίας Δανιήλ.

Ο Κύριος κάλεσε ένα ιεράρχη ο οποίος σχεδόν ένα τέταρτο αιώνα υπηρέτησε ως Προκαθήμενος της Ορθοδόξου Αυτονόμου Εκκλησίας της Ιαπωνίας. Αναχώρησε για τις αιώνες μονές ένας θεόσοφος ιεράρχης και ευχέτης, ο οποίος με το παράδειγμα των αρετών του οικοδομούσε τους ορθοδόξους χριστιανούς της χώρας του Ανατέλλοντος, θερμαίνοντας αυτούς με την πατρική του στοργή.

Ο μακαριστός γεννήθηκε σε μια ευλαβή οικογένεια και νέος, αφού άκουσε την κλήση του Θεού, εξ ολοκλήρου αφιερώθηκε στην Αγία Εκκλησία, έλαβε θεολογική μόρφωση και χειροτονήθηκε. Συνδύαζε αρμονικά τον βαθύ του και την ευρυμάθεια με το ήπιο του χαρακτήρα και την πραότητα του.

Η ιστορία της εκλογής του στον πρωθιεραρχικό θρόνο της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ιαπωνίας φέρει σφραγίδα της ενέργειας της μυστικής Πρόνοιας του Θεού. Χωρίς να επιδιώκει μια υψηλή θέση και τιμές, ο μακαριστός απρόσμενα για τον εαυτό του ανυψώθηκε στο αξίωμα του Προκαθημένου και με ταπείνωση δέχθηκε αυτό τον κλήρο. Κατά τη διάρκεια πολλών ετών της αρχιερατείας ο μακαριστός προσέφερε πολλά για την εδραίωση της Αγίας Ορθοδοξίας στον

αποστολικό κλήρο του Αγίου Νικολάου της Ιαπωνίας.

Τρέφω αγαθές αναμνήσεις από τις συναντήσεις και τη συμπροσευχή με τον μακαριστό. Η είδηση της εκδημίας του προκάλεσε πόνο στην καρδιά μου. Θλιβόμενος μαζί σας προσεύχομαι ώστε ο Κύριος Ιησούς Χριστός, *ή Ανάστασις και ή Ζωή* (Ιω. 11.25) να αναπαύσει τη ψυχή του μακαριστού δούλου Αυτού *έν τόπω φωτεινῶ, έν τόπω χλοερῶ, έν τόπω ἀναψύξεως, ένθα ἀπέδρα όδύνη, λύπη και στεναγμός.*

Αιωνία μνήμη του μακαριστού μητροπολίτη Δανιήλ!

Με αγάπη εν Χριστώ, διατελώ,

**† ο Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών**

**Κύριλλος**