



Μητροπολίτης Βόστρων Τιμόθεος: Ιεράρχες, κληρικοί, μοναχοί, ιεροσπουδαστές και απλοί πιστοί της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας υφίστανται απηνείς διώξεις



Στο αναστάσιμο μήνυμα με αποδέκτη τον Αγιώτατο Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κύριλλο ο έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Κύπρο μητροπολίτης Βόστρων Τιμόθεος αναφέρθηκε ειδικότερα στα τραγικά συμβάντα, τα οποία βιώνει η Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία, που υφίσταται συνεχείς διώξεις.

«Η Εκκλησία του Χριστού επί αιώνες μέσω ποικίλων διωγμών και σκληρών δοκιμασιών ούτε μια στιγμή δεν έπαυσε να πιστεύει ότι η ένδοξη Ανάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού είναι η προφανής ανώτατη βαθμίδα του αναλλοίωτου ελέους του Θεού έναντι του πεπτωκότος ανθρώπου και η κορυφή της λυτρωτικής Του θυσίας για χάρη της ζωής του κόσμου και της σωτηρίας του. Από αυτό το ψυχωστήριο γεγονός αντλούμε ελπίδα, υπομονή και δύναμη», διαπίστωσε ο ιεράρχης, τονίζοντας ότι «μέσω παρόμοιων δοκιμασιών διέρχεται και η Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία, όπου με αγανάκτηση παρατηρούμε ότι οι αδελφοί μας ιεράρχες, κληρικοί, μοναχοί, ιεροσπουδαστές και απλοί πιστοί υφίστανται απηνείς διώξεις εκ μέρους των ορθοδόξων “αδελφών” συμπατριωτών». Κατά τα λεγόμενά του, οι διώκτες επωφελήθηκαν από την πολεμική σύγκρουση «προκειμένου να τιμωρήσουν ως “προδότες” όσους έμειναν πιστοί και αφοσιωμένοι στη Μητέρα Εκκλησίας τους,

στους κόλπους της οποίας, όπως και οι πρόγονοί τους βαπτίσθηκαν οι ίδιοι και ανατράφηκαν με την πνευματική διδασκαλία των οδηγίων, προσευχών και ασκητικών της κόπων».

«Παρόλο που αυτές οι ενέργειες πάντοτε προκαλούν μεγάλη θλίψη και πόνο στις ψυχές μας, η έκκληση του Αναστάσιου Κυρίου “Θαρσεΐτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον” εξακολουθεί να εμπνέει και να παρηγορεί όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας», υπενθύμισε ο μητροπολίτης Τιμόθεος και κατέληξε: «Τοιουτοτρόπως έχουμε εν κατακλείδι την ελπίδα ότι ο Πατήσας τον διάβολο, ο Καταργήσας τη βασιλεία του και εν δόξη εκ νεκρών Αναστάς Χριστός, ο Θεός ημών, θα παρηγορήσει τους θλιβομένους και ταλαιπωρημένους, θα επαναφέρει στη μετάνοια όσους απειλούν την σωτήρια οδό της Εκκλησίας Του και θα ενισχύσει όσους υπομένουν ποικίλες και βαριές δοκιμασίες».

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/90305/>