



Ευχές του προέδρου του ΤΕΕΣ στους Προκαθημένους των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών για την εορτή του Πάσχα



Ο πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Αντώνιος ευχήθηκε για την εορτή της Λαμπροφόρου Αναστάσεως του Κυρίου στους Προκαθημένους των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών. Οι συγχαρητήριες ευχές στους Μακαριωτάτους Πατριάρχες Αντιοχείας Ιωάννη Ι' και Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ', τον Αγιώτατο και Μακαριώτατο Καθολικό Πατριάρχη πάσης Γεωργίας Ηλία Β', τους Αγιωτάτους Πατριάρχες Ρουμανίας Δανιήλ και Βουλγαρίας Νεόφυτο, τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Τιράνων και πάσης Αλβανίας Αναστάσιο, τους Μακαριωτάτους Μητροπολίτες Βαρσοβίας και πάσης Πολωνίας Σάββα, Τσεχίας και Σλοβακίας Ραστισλάβο, πάσης Αμερικής και Καναδά Τύχωνα, Οχρίδας και Μακεδονίας Στέφανο έχουν ως εξής:

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Συγχαίρω Ὑμᾶς ἐγκαρδίως διὰ τὴν ἀναστάσιμον πανήγυριν τῆς νίκης τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπὶ τῆς φθορᾶς καὶ τοῦ θανάτου.

Τῷ θανάτῳ θάνατον πατῶν καὶ διὰ τῆς εἰς Ἰαίδου καταβάσεως ἀνορθῶν πάντα τοὺς κατεργαγμένους (Βλ. Ψαλ. 144.4) ὁ Χριστός, Θεοῦ δύναμιν καὶ Θεοῦ σοφίαν (Α' Κορ. 1.24), φωτίζει, παρηγορεῖ καὶ θεραπεύει τὴν τεταραγμένην καὶ ταλαιπωρημένην ἀνθρωπότητα, δωρίζων τὸν ἑαυτὸν εἰς πάντα τοὺς ζητοῦντας τὴν ἐξαίρεσιν ἐκ τοῦ ἐνεστῶτος αἰῶνος πονηροῦ (Γαλ. 1.4), τοὺς τῷ νῷ καὶ τῇ καρδίᾳ ἀναζητοῦντας τὴν τῷ ὄντι πνευματικὴν εὐφροσύνην καὶ εἰρήνην.

Ἐν τῇ Ἀναστάσει Αὐτοῦ ὁ Κύριος ἐχαρίσατο μεγάλην νίκην παντὶ τῷ ἀνθρωπίνῳ γένει, «τὴν μόνην νίκην, δι' ἣν δύνανται ἵνα χαίρωνται πάντα τὰ ἀνθρώπινα πλάσματα ἐκ τῶν πρωτοπλάστων ἕως τῶν τελευταίων» (Ἅγιος Νικόλαος Βελμύροβιτς, Ὁμιλίαι).

Ὁ Ἀναστάς Κύριος ἐνδυναμοῖ Ἰμᾶς τῇ δυνάμει Αὐτοῦ ἐν τῇ ὑψηλῇ Ἰμῶν διακονίᾳ ὡς Προκαθήμενον καὶ δώῃ Ἰμῖν εἰρήνην καὶ λαμπρὰν ἀναστάσιμον χαρὰν διὰ πολλὰ ἔτη.

Μετὰ εὐσεβοῦς ἐν Χριστῷ ἀγάπης, διατελῶ

† ὁ Βολοκολὰμσκ Ἀντώνιος,

Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν

Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας