



## Συγχαρητήριο μήνυμα των μελών της Ιεράς Συνόδου στον Αγιώτατο Πατριάρχη Κύριλλο με αφορμή την επέτειο της ενθρονίσεώς του



*Τα μέλη της Ιεράς Συνόδου της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας συνεχάρησαν τον Αγιώτατο Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κύριλλο για την 14<sup>η</sup> επέτειο της ενθρονίσεώς του.*

Προς τον Αγιώτατο Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κύριλλο

Αγιώτατε Πάτερ και Δέσποτα,

Μετά υικής αγάπης αιτούμεθα να δεχθείτε τις ειλικρινείς συγχαρητήριες προσρήσεις για την 14<sup>η</sup> επέτειο της ενθρονίσεώς Σας ως Πατριάρχου.

Με ζήλο και θέρμη επιτελών τη διακονία στον Αϊδιο Πατέρα, τον Οποϊον μεγαλύνει όλη η γη (ύμνος

του Αγίου Αμβροσίου Μεδιολάνων) και όλη την ελπίδα Σας αναθέτων σε Εκείνον με ασφάλεια οδηγείτε το εμπιστευμένο σε Σας από τον Ποιμενάρχη Χριστό εκκλησιαστικό σκάφος στον εύδιο λιμένα της σωτηρίας μεταξύ των καταιγίδων και τρικυμιών της θαλάσσης του βίου, η οποία είναι ιδιαίτερος πολυτάραχη τη σήμερα ημέρα. Ατενίζοντάς Σας, οι αρχιποιμένες και ποιμένες, μονάζοντες και λαϊκοί επιδιώκουμε να Σας μιμηθούμε στη στερεά πίστη, την ανδρεία, τη γενναιότητα, την ικανότητα να σκέπτεσθαι νηφάλια και να λαμβάνετε μετρημένες αποφάσεις, στην πνευματική επιμονή και την αμείωτη προθυμία.

Κατά τη σημερινή δύσκολη εποχή πειστικά μαρτυρείτε στους ανθρώπους ότι *ἐπὶ τὸν Κύριον ἐλπίδα πᾶς τις κεκτημένος, ὑψηλότερός ἐστι, πάντων τῶν λυπούντων* (Οἱ Ἀναβαθμοὶ, Ἦχος δ' Ἀντίφωνον Β', Ὁρθρος της Κυριακής). Βλέπουμε πώς οδύνασθε για τις διαιρέσεις, αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις που συμβαίνουν τώρα, πώς προσεύχεσθε θερμά ὡστε ο Σωτήρας με την κραταιά Αυτοῦ δεξιά να ενδυναμώνει *τὴν περιούσιον κληρουχίαν* Αυτοῦ (Ὡ.δὴ θ', Κανῶν Σταυροαναστάσιμος, Ὀκτώηχος, Ἦχος δ', Ὁρθρος της Κυριακής). Με ιδιαίτερα αισθήματα καλείτε τους ανθρώπους να μην αποθαρρύνονται, αλλά να ελπίζουν στην παντοδυναμία και το ἔλεος του Θεοῦ, να αναπέμπουν ακατάπαυστα δεήσεις για την ενότητα της Εκκλησίας και την ειρήνη του σύμπαντος κόσμου, καθώς και για να θυμούνται την ανάγκη καθένας καθημερινά να επιτελεῖ τον μικρό του αγώνα, δηλαδή με αγάπη να αντιμετωπίζει τον πλησίον, να βοηθά τους ενδεείς και να εργάζεται προθύμως.

Σήμερα, όταν οι σύγχρονοί μας άρχισαν να επανεξετάζουν το νόημα της ζωής τους και να σκέπτονται τις πνευματικές αιτίες των τεκταινομένων, η φωνή του Προκαθημένου της Εκκλησίας έχει ιδιαίτερη σημασία. Παρακολουθώντας Σας, ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι επιδιώκουν να ακολουθούν τις παραδοσιακές πνευματικές και ηθικές κατευθύνσεις, συνειδητοποιούν τη μεγάλη σπουδαιότητα των ιδεωδών της καλοσύνης και ελέους, της δικαιοσύνης και της αγάπης έναντι της Πατρίδας, αντιλαμβάνονται ότι *ὁ Θεὸς ἡμῶν καταφυγὴ καὶ δύναμις, βοηθὸς ἐν θλίψεσι ταῖς εὐρούσαις ἡμᾶς σφόδρα. Διὰ τοῦτο οὐ φοβηθησόμεθα ἐν τῷ τaráσσεσθαι τὴν γῆν καὶ μετατίθεσθαι ὄρη ἐν καρδίαις θαλασσῶν* (Ψαλ. 45:2-3). Η ατένιση των κόπων Σας χαροποιεί τις καρδιές των ιεραρχών, των ποιμένων και των τέκνων της Εκκλησίας και τους εμφυσά ελπίδα και ευθυμία.

Αγιώτατε, αυτή την εόρτια ημέρα πάλιν και πολλάκις θα θέλαμε να Σας εκφράσουμε τη βαθιά ευγνωμοσύνη για τη συνετή καθοδήγηση, για το πατρικό Σας ενδιαφέρον έναντι των ιεραρχών και των ποιμένων, για την φροντίδα για τις ανάγκες τους και την έμπρακτη υποστήριξη. Θα θέλαμε να Σας διαβεβαιώσουμε για την ειλικρινή ετοιμότητα και εφεξής να εργασθούμε υπό τον ωμόφορό Σας, να συμβάλουμε ταπεινά στο κοινό έργο και να διαφυλάξουμε *τὴν ποιμνὴν τοῦ Χριστοῦ ἐκ λύκων λυμαινομένων αὐτήν* (Έωθινὸν ΙΑ' Ἦχος πλ. δ').

Συγχαίροντάς Σας για τη σημαντική για Σας και για όλη τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία επέτειο, Σας ευχόμαστε, Αγιώτατε, ὡστε ο Κύριος και στο εξής να Σας καταπέμπει πλούσια τα ελέη και τους οικτιρμούς Αυτοῦ, να Σας διαφυλάσσει κραταιό και πρόθυμο, να ενδυναμώνει στην άρση του όχι εύκολου πατριαρχικού σταυροῦ. Με τις πρεσβείες όλου του πληρώματος της Εκκλησίας ο Χριστός να μετατρέψει όλη τη θλίψη και στενοχώρια μας σε χαρά και αγαλλίαση και τη συμφορά σε

μόνιμη ειρήνη (τελετή ευλογίας της σημαίας και των στρατιωτών ενώπιον της μάχης), να διαφυλάσσει εις τον αιώνα τα πιστά τέκνα Αυτού, *ἀνεκκλάλητον ήσυχίαν ήμιν τασσόμενος* (Κανών, Ήχος α΄, Απόδειπνον του Σαββάτου).

Πολλά και αγαθά ημών έτη, Αγιώτατε!

Εις πολλά έτη, Δέσποτα.

---

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/90011/>