



Ο Προκαθήμενος της Ρωσικής Εκκλησίας τέλεσε κατά την εορτή των Χριστουγέννων τη Θεία Λειτουργία στον ιερό καθεδρικό ναό του Σωτήρος Χριστού στη Μόσχα



Τη νύχτα της 6^{ης} προς την 7^η Ιανουαρίου 2023, κατά την εορτή της κατά σάρκα Γεννήσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με το παλαιό ημερολόγιο, ο Αγιάτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κύριλλος τέλεσε στον ιερό καθεδρικό ναό του Σωτήρος Χριστού στη Μόσχα τις χριστουγεννιάτικες ιερές ακολουθίες του Μεγάλου Αποδείπνου, του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας του ιερού Χρυσοστόμου.

Η χριστουγεννιάτικη πατριαρχική ακολουθία μεταδόθηκε από τα τηλεοπτικά δίκτυα «Πέρβι», «Ρωσία 1» και «Σπας», καθώς και από την επίσημη διαδικτυακή πύλη της Ρωσικής Ορθόδοξου Εκκλησίας Patriarchia.ru.

Κατά τα καθιερωμένα, προ της ενάρξεως της ακολουθίας ο Προκαθήμενος της Ρωσικής Ορθόδοξου Εκκλησίας απηύθυνε σε ζωντανή μετάδοση ευχετήριο μήνυμα για τα Χριστούγεννα προς τους τηλεθεατές:

«Την παραμονή της εορτής των Χριστουγέννων απευθυνόμενος προς όλους σας, αγαπητοί μου, θα ήθελα κατ' αρχάς να συγχαρώ καθένα από εσάς. Φθάσαμε στη μεγάλη χριστουγεννιάτικη πανήγυρη. Δοξάζουμε τον γεννηθέντα Σωτήρα του κόσμου. Δοξάζουμε τη φανέρωση ιδιαίτερου ελέους του Θεού στο γένος των ανθρώπων, διότι διά της ελεύσεως στον κόσμο του Ιησού Χριστού, Υιού του Θεού και Υιού του Ανθρώπου, αποκαλύφθηκε στους ανθρώπους η μεγαλύτερη αλήθεια για τη δική τους ύπαρξη. Η αλήθεια, που εμπεριέχει το γνήσιο σύστημα των αξιών, ακολουθώντας τις οποίες ο άνθρωπος αποκτά το πλήρωμα του γίνεσθαι.

Η αλήθεια και η ζωή αυτή αποτελούν τις πλέον σημαντικές διαστάσεις της ανθρώπινης υπάρξεως. Εορτάζουμε όχι απλώς ένα ιστορικό γεγονός, όπως θεωρούν ορισμένοι, αλλά εορτάζουμε ένα γεγονός, το οποίο άλλαξε απότομα όλον τον ρου της ανθρώπινης ιστορίας και οι δύο χιλιετίες, που ακολούθησαν, πλήρως αποδεικνύουν την αλήθεια όλων αυτών. Και εμείς, άνθρωποι του 21^{ου} αι., προσεγγίζοντας αυτή την ιστορία, την Πηγή αυτής της ιστορίας, τον Κύριο και Σωτήρα μας, εορτάζοντας την έλευσή Του στον κόσμο, αγγίζοντάς την με τη διάνοια και την καρδιά αναμφισβήτητα αποκτούμε και τη σοφία, και τη δύναμη, και ενισχυόμαστε στη ζωή μας. Ο Κύριος και Σωτήρας μας μάς δίνει και τη δύναμη και την ίδια τη ζωή. Και εάν ο άνθρωπος χάνει την πίστη, χάνει και τη δυνατότητα να στηρίζεται στη βοήθεια του Θεού και τη δύναμη του θεού στην πορεία της ζωής του.

Οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τώρα πολλές δυσκολίες, δοκιμασίες, γεγονός που αποπροσανατολίζει την προσωπικότητα και πολύ συχνά μεταστρέφει το επίκεντρο της προσοχής ενός ατόμου από το πιο σημαντικό – από τον Θεό και από τη ζωή του – σε κάποιους άλλους στόχους και αξίες. Τα Χριστούγεννα, λοιπόν, οι σκέψεις μας για την έλευση του Σωτήρα στον κόσμο, η προσευχή μας αυτή την ημέρα, είναι σε θέση να βοηθήσει να επανέλθουμε στην οδό, που είναι γεμάτη αλήθεια και οδηγεί στη ζωή και να αποκτήσουμε την πληρότητα στη ζωή.

Εύχομαι σε όλους να ζήσουμε τη σημερινή νύκτα των Χριστουγέννων με ιδιαίτερο τρόπο, να βιώσουμε την παρουσία του Θεού, να προσευχηθούμε ολοψύχως υπέρ των συγγενών και οικείων, υπέρ της Πατρίδας μας, υπέρ όσων υποφέρουν σήμερα, υπέρ των αδελφών μας στην Ουκρανία, οι οποίοι εκδιώκονται σήμερα από τη Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου, από εκείνη τη Λαύρα, η οποία επί αιώνες ήταν φύλακας της γνήσιας, ανόθευτης Ορθόδοξης. Ας προσευχηθούμε υπέρ των αδελφών μας, υπέρ των ομολογητών της πίστεως του Χριστού κατά τον 21^ο αι. Με την προσευχή μας και την επίδειξη της αλληλεγγύης και αγάπης έναντι τους, ας μείνουμε σήμερα μαζί με αυτούς και με τις θλίψεις τους. Και πιστεύουμε ότι όλοι αυτοί οι διαβολικοί πειρασμοί θα παρέλθουν και κάποτε, με την πάροδο του χρόνου, πολλοί με ειρωνεία, ίσως απλώς και με μειδίαμα θα ενθυμούνται τις πενιχρές απόπειρες να διαλυθεί η κανονική Ορθόδοξη Εκκλησία στην Ουκρανία. Ας προσευχηθούμε υπέρ των αδελφών μας στη γη της Ουκρανίας. Ας προσευχηθούμε και υπέρ της χώρας μας, του κράτους της Ρωσίας, υπέρ των πολιτικών Αρχών και του στρατού. Ας προσευχηθούμε υπέρ των οικείων και συγγενών σε αυτή την αγία και λαμπροφόρο νύκτα, επ' ελπίδι ότι με τη δύναμη και τη χάρη του Θεού θα νικήσει η δικαιοσύνη, θα επικρατήσει η αλήθεια και ο Κύριος, ο Οποίος γεννήθηκε στη Βηθλεέμ, θα μας δώσει τη χάρη και τη δύναμη και την ικανότητα να υπερκεράσουμε τις δυσκολίες στην πορεία της ζωής μας.

Χρόνια σας πολλά για την εορτή των Χριστουγέννων, αγαπητοί μου!»

Τη νύκτα των Χριστουγέννων επίσης συλλειτούργησαν με τον Αγιώτατο Πατριάρχη ιεράρχες και κληρικοί της πόλεως της Μόσχας και παρέστησαν πολιτειακοί και πολιτικοί άρχοντες.

Ανεγνώσθη το μήνυμα των Χριστουγέννων του Αγιωτάτου Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κυρίλλου προς τους ιεράρχες, τους ιερείς, τους διακόνους, τους μονάζοντες και όλα τα πιστά τέκνα της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας από τον πρωθιερέα Μιχαήλ Ριαζάντσεφ, εφημέριο του ιερού ναού Σωτήρος Χριστού στη Μόσχα.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος κήρυξε το θείο λόγο στο εκκλησίασμα.

Αμέσως μετά ο κ. Κύριλλος δέχθηκε ευχές για την εορτή των Χριστουγέννων από εκπροσώπους του κινήματος νεολαίας «Πατριαρχικοί Εθελοντές», αναφέρει το Γραφείο Τύπου του Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών.

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/89922/>