

Κατά την εορτή της Βαπτίσεως της Γης των Ρως ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Κρεμλίνο



Στις 28 Ιουλίου, ημέρα μνήμης του Αγίου Ισαποστόλου Μεγάλου Πρίγκιπα Βλαδιμήρου, ημέρα των εκκλησιαστικών και κρατικών εορτασμών για τη Βάπτιση της Γης των Ρως, ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κύριλλος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον ιερό πατριαρχικό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Κρεμλίνο της Μόσχας.

Η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, που συνήλθε κατά το διάστημα 24-29 Ιουνίου 2008 στη Μόσχα, σε ανάμνηση της Βαπτίσεως της Γης των Ρως καθιέρωσε την ημέρα μνήμης του Αγίου Ισαποστόλου Πρίγκιπα Βλαδιμήρου στις 15/28 Ιουλίου «να τελείται η ιερά ακολουθία σύμφωνα με το τυπικό της μεγάλης εορτής, αποδίδοντας την πρέπουσα τιμή στον Βαπτιστή της Γης των Ρως».

Επίσης συλλειτούργησαν ιεράρχες και κληρικοί της Μόσχας, καθηγούμενοι των σταυροπηγιακών ιερών μονών της Μόσχας και της περιφέρειάς της.

Από τον ιερό καθεδρικό ναό του Σωτήρος Χριστού Μόσχας μεταφέρθηκε στον ιερό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου λάρνακα με τμήμα ιερών λειψάνων του Αγίου Ισαποστόλου Μεγάλου Πρίγκιπα Βλαδιμήρου.

Την Ιερά Μυσταγωγία παρακολούθησαν ηγουμένες και οικίστριες των ιερών γυναικείων μονών Μόσχας, προσκυνητές, παιδιά από τις οικογένειες, που επλήγησαν κατά τις εχθροπραξίες από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Λουγκάνσκ, καθώς και από τις απελευθερωθείσες περιοχές της περιφέρειας Χαρκόβου και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονιέτσκ.

Η ακολουθία μεταδόθηκε από τα τηλεοπτικά δίκτυα «Soyuz», «Spas» και από την επίσημη ιστοσελίδα της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας «Patriarchia.ru».

Μετά το πέρας της Θείας Συνάξεως ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος κήρυξε τον θείο λόγο στο εκκλησίασμα:

«Τώρα θα τελέσουμε δοξολογία. Θα την ξεκινήσουμε εδώ, στον ιερό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στον αδριάντα του Πρίγκιπα Βλαδιμήρου και εκεί, δίπλα στον αδριάντα, θα ολοκληρώσουμε τη ψαλμωδία μας και τον σημερινό λατρευτικό εορτασμό της μεγάλης και σωτήριας ημέρας, όταν μνήμην ποιούμεθα του Πρίγκιπα Βλαδιμήρου, ο οποίος βάπτισε τη Γη των Ρως, απομακρύνοντας τον λαό μας από το σκότος της ειδωλολατρίας και άνοιξε την αληθινή οδό για την επίτευξη της αγιότητας και της αρετής, δηλαδή όλων εκείνων, τα οποία αποτελούν τον πνευματικό πυρήνα του λαού μας. Και είτε να δώσει ο Θεός ώστε αυτός ο πυρήνας να μην κλονισθεί ποτέ, ούτε υπό οποιεσδήποτε περιστάσεις. Εάν διαμορφώνεται γύρω από αυτό τον πυρήνα η ζωή του ανθρώπου, ο πολιτισμός του, η επαγγελματική του δράση, και πολύ περισσότερο η προσωπική του ζωή, τότε θα είμαστε πραγματικοί κληρονόμοι του μεγάλου θησαυρού, που μας κληροδότησαν οι ευσεβείς μας πρόγονοι, οι οποίοι με τη σειρά τους τον παρέλαβαν από τον Άγιο Ισαπόστολο Μεγάλο Πρίγκιπα Βλαδίμηρο, με τις πρεσβείες του οποίου ο Θεός φυλάξει τη Γη των Ρως. Αμήν».

Ακολούθησε η λιτανεία μέσω των πυλών Μποροβίτσκιε του Κρεμλίνου έως τον αδριάντα προς τιμήν του Αγίου ισαποστόλου Μεγάλου Πρίγκιπα Βλαδιμήρου, όπου ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κύριλλος προέστη της δοξολογίας.

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/89491/>