

Αρχιεπίσκοπος Σεβαστείας Θεοδόσιος: Καλούμε τις δυτικές πολιτικές δυνάμεις να παύσουν τις εχθρικές επιθέσεις κατά του Πατριάρχη Κυρίλλου



Στην εχθρική θέση των δυτικών χωρών έναντι του Αγιωτάτου Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κυρίλλου επέστησε την προσοχή με προσωπική του δήλωση στις 15 Ιουλίου 2022 ο ιεράρχης της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ιερουσαλήμ αρχιεπίσκοπος Σεβαστείας Θεοδόσιος. Ο ιεράρχης ειδικότερα τόνισε:

Εμείς στην Αγία Πόλη της Ιερουσαλήμ εκφράζουμε τη λύπη μας και καταδικάζουμε τις ενέργειες, στις οποίες προχωρούν οι πολιτικές δυνάμεις της Δύσεως εναντίον της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας και του Προκαθημένου αυτής Αγιωτάτου Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κυρίλλου.

Πρόσφατα ο Καναδάς ενέταξε το όνομα του Αγιωτάτου Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κυρίλλου στον κατάλογο των προσώπων, στα οποία επιβλήθηκαν κυρώσεις. Αυτή η παρανομία υποστηρίζεται και από άλλες δυτικές χώρες. Εκλαμβάνουμε τέτοιου είδους ενέργειες ως μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου, που αποβλέπει στην αποδυνάμωση του ρόλου και του κύρους

της Ορθοδόξου Εκκλησίας, της πνευματικής αποστολής της στο σύγχρονο κόσμο και την καταστροφή εκείνων των ηθικών αξιών, τις οποίες κηρύσσει.

Όπως έχουμε προηγουμένως δηλώσει, οι προβοκάτσιες κατά του Προκαθημένου της Ρωσικής Εκκλησίας είναι προβοκάτσιες εναντίον όλης της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Καλούμε τις δυτικές πολιτικές δυνάμεις να παύσουν τέτοιου είδους εχθρικές επιθέσεις, οι οποίες στρέφονται κατά του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου. Δεν εκπροσωπεί τα συμφέροντα καμίας από τις μερίδες της πολιτικής σύγκρουσης, αλλά είναι υπέρμαχος του ειρηνικού διαλόγου.

Εμείς, στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων, έχουμε σταθερές σχέσεις με τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία είναι παρούσα στους Αγίους Τόπους, οι ναοί της υπάρχουν στην Ιερουσαλήμ και σε άλλους τόπους. Τούτο αποδεικνύει την ιδιαίτερη σχέση των ορθοδόξων Ρώσων έναντι των Αγίων Τόπων, το λίκνο του χριστιανισμού και φύλακα των μεγάλων ιερών σεβασμάτων.

Με την αμέριστη συμπαράστασή μας προς τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία και τον Προκαθημένό της επιβεβαιώνουμε την κατηγορηματική αρνητική μας θέση έναντι όλων των προκλήσεων και άδικων ενεργειών, που επιχειρεί η Δύση εναντίον τους. Αυτή η δυτική ισχύς, που επαινεί τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου και την ίδια στιγμή υποστηρίζει τους γάμους ομοφυλοφίλων και άλλα πράγματα, τα οποία είναι αδύνατο να εγκριθούν και να γίνουν αποδεκτά από την ανθρώπινη λογική, πραγματοποιεί σήμερα επιθέσεις κατά του Πατριάρχη Κυρίλλου, ο οποίος είναι ο πνευματικός ποιμένας των πιστών τέκνων της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας τόσο εντός Ρωσίας, όσο και εκτός.

Απευθύνουμε έκκληση σε όλους τους επίσημους εκκλησιαστικούς ηγέτες αιτούμενοι την υποστήριξη της θέσεώς μας ώστε να καταδικαστούν όλες οι ενέργειες, οι οποίες στρέφονται κατά του Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών. Υψώνουμε τις προσευχές μας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και όλων των άλλων πολέμων ανά τον κόσμο, για την εγκαθίδρυση της ειρήνης και της δικαιοσύνης στους Αγίους Τόπους και ιδίως στην Αγία Πόλη της Ιερουσαλήμ, ώστε να ακμάζει ο παλαιστινιακός λαός μας και να ζει μέσα στην ελευθερία, της οποίας αξίζει.

Εκφράζουμε την πεποίθηση ότι οι επιχειρούμενες από τις δυτικές δυνάμεις προβοκάτσιες δεν θα κατορθώσουν να επηρεάσουν το υψηλό κύρος του Αγιωτάτου Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κυρίλλου στον ρωσικό λαό και σε όλα τα τέκνα, που ποιμαίνει από την Ανατολή μέχρι τη Δύση.

Προσβλέπουμε με ελπίδα στη δυνατότητα διευθέτησης σε πνεύμα αγάπης και σύνεσης των διαφωνιών και διχασμών εντός της Ορθοδόξου Εκκλησίας, οι οποίες αποτέλεσαν αποτέλεσμα των αντικανονικών ενεργειών γύρω από το ουκρανικό εκκλησιαστικό ζήτημα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία χρειάζεται σήμερα ιδιαίτερος συνετούς πνευματικούς ηγέτες, οι οποίοι θα μπορούσαν να

αναλάβουν πρωτοβουλία ώστε να υπερκεραστεί η περίπλοκη κατάσταση στην οποία ευρίσκεται. Ιδιαίτερα επώδυνο ζήτημα, το οποίο χρήζει ταχείας διευθέτησης, είναι η παύση της κοινωνίας μεταξύ των δύο Αδελφών Εκκλησιών της Ρωσίας και της Κωνσταντινουπόλεως.

Θέλω για άλλη μια φορά να εκφράσω την βεβαιότητα ότι οποιαδήποτε έριδα και διαφωνία μπορεί να διευθετηθεί μέσω του διαλόγου σε πνεύμα καλών προθέσεων. Ελπίζουμε ότι όλες οι υφιστάμενες διαφωνίες θα διευθετηθούν, διότι είμαστε Μια Εκκλησία και η πίστη μας είναι μια. Πρέπει να είμαστε συνδεδεμένοι με μία αγάπη και να είμαστε το ένα σώμα της Εκκλησίας. Στον σύγχρονο κόσμο, δυστυχώς, επεκτείνονται ολοένα και περισσότερο οι αθεϊστικές τάσεις, οι οποίες στοχεύουν στην εδραίωση του αντιχριστιανικού πολιτισμού, που αντιτάσσονται στις ηθικές αξίες, τις οποίες κηρύσσει η Εκκλησία του Χριστού και τις οποίες καλούμαστε όλοι να υπερασπιζόμαστε.

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/89479/>