

Πατριάρχης Κύριλλος: ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος θεωρεί τον εαυτό του όχι πρώτο μεταξύ ίσων, αλλά πρώτο επί όλων των υπόλοιπων



Σε συνέντευξη στον γενικό διευθυντή του τηλεοπτικού σταθμού «Σπας» («Σωτήρ») Μ. Κορτσέβνικοφ, η οποία μεταδόθηκε χθες από το δίκτυο «Ρωσία 1», ο Αγιάτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κύριλλος απάντησε μεταξύ άλλων στην ερώτηση περί των ενδεχομένων αιτιών των ενεργειών του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίου, που προκαλούν διαίρεση της παγκόσμιας Ορθοδοξίας.

– Ενίοτε η διχογνωμία μπορεί να είναι φοβερή όπως στην ιστορία με τον Βαρθολομαίο. Πρόσφατα διαπιστώσατε απερίφραστα ότι αυτός προσχώρησε στο σχίσμα. Γνωρίζετε χρόνια αυτόν τον άνθρωπο, ταξιδεύσατε στην Κωνσταντινούπολη για να τον αποτρέψετε από την υπογραφή του Τόμου. Πώς έγινε δυνατό να συμβεί κάτι τέτοιο με άνθρωπο, ο οποίος είναι περιβεβλημένος τον πατριαρχικό σταυρό, την πατριαρχική ευθύνη; Άλλωστε, βλέπει τώρα πώς εκδιώκουν τους ορθοδόξους από τους ναούς, εξευτελίζουν, ξυλοκοπούν, πυρπολούν και όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της υπογραφής του! Μα είναι Πατριάρχης, έχει να απολογηθεί στον Θεό! Απλώς σαν άνθρωπος δεν μπορώ να

καταλάβω, τι έπρεπε να συμβεί σ' εκείνον, ώστε να αποφασίσει κάτι τέτοιο. Τι είναι αυτό;

- Φρονώ ότι είναι δύο οι αιτίες. Η πρώτη είναι ο απολύτως ψευδής αυτοπροσδιορισμός του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του ηγέτη του ορθόδοξου κόσμου. Από την άποψη της ορθόδοξης εκκλησιολογίας είναι πρώτος μεταξύ ίσων, αλλά θεωρεί τον εαυτό του όχι πρώτο μεταξύ ίσων, αλλά πρώτο επί όλων των υπόλοιπων. Δηλαδή, παρασύρθηκε από την ίδια ιδέα, η υλοποίηση της οποίας οδήγησε στο διχασμό του χριστιανισμού σε ανατολικό και δυτικό. Και τώρα, δεν θα διστάσω να το πω, με προσωπική πρωτοβουλία του Πατριάρχη Βαρθολομαίου το ίδιο θέμα της εξουσίας δίχασε πλέον την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Πρόκειται για τραγική σελίδα στην ιστορία της Ορθόδοξου Εκκλησίας και όλοι εμείς, ιδιαίτερα οι Προκαθήμενοι των κατά τόπους Ορθόδοξων Εκκλησιών, χρειάζεται να πράξουμε το παν, προκειμένου εκ νέου να τελούμε από κοινού τη Θεία Ευχαριστία πέριξ της ενιαίας Αγίας Τράπεζας, ενισχύοντας την ορθόδοξη πίστη μεταξύ των συνανθρώπων μας. Προκειμένου η Εκκλησία να μπορέσει να γίνει πνευματική δύναμη, ικανή να βοηθήσει τον άνθρωπο να βρίσκει οδούς σε αυτή την όχι εύκολη σύγχρονη ζωή.

- Πώς είναι δυνατόν να τυφλωθεί κανείς σε τέτοιο βαθμό από το εσφαλμένως ερμηνευόμενο θεολογικό δόγμα, ώστε να πνίξει τη συνείδησή του;

- Δεν θα ήθελα να σκέπτομαι κατ' αυτόν τον τρόπο. Δεν έχω αναφέρει ακόμη έναν άλλο παράγοντα, ο οποίος θα μπορούσε να επηρεάσει τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο και είναι η πολιτική παράμετρος. Η θέση του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως είναι πάντοτε πολύ ασταθής, όταν λέγω «πάντοτε» εννοώ βεβαίως την εποχή μετά την άλωση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Το Πατριαρχείο ευρισκόταν και έως σήμερα ευρίσκεται υπό τον έλεγχο μη ορθόδοξων πολιτικών δυνάμεων και γενικότερα ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ως μου φαίνεται, είναι υποχρεωμένος όχι ακριβώς να υποτάσσεται, αλλά να συσχετίζει τη θέση του με εκείνο το φιλελεύθερο πλαίσιο, που υφίσταται στις δυτικοευρωπαϊκές χώρες και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπό κάποια έννοια η Εκκλησία στη Δύση είναι αρκετά ευάλωτη. Ιδού, ένα απλό παράδειγμα: η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν συμφωνεί και ουδέποτε θα συμφωνήσει με την ιδέα της μοδός, που αφορά τις γαμήλιες σχέσεις. Αποκαλούμε τη συμβίωση, την οποία συνάπτουν πρόσωπα του ίδιου φύλου, ιδιαίτερη αμαρτία.

Το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του Αγιοτάτου Πατριάρχου Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κυρίλλου δημοσιεύεται **εδώ**.