

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: Η επαίσχυντη επίσκεψη του Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην Ουκρανία έδειξε στον κόσμο τους καρπούς των πράξεών του



Στα τέλη Αυγούστου ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος επισκέφθηκε την Ουκρανία. Κατά τη διάρκεια της επισκέψεως του συναντήθηκε με την πολιτειακή ηγεσία της χώρας, με τον επικεφαλής της αναγνωρισμένης από τον ίδιο σχισματικής δομής «Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας» και εκπροσώπους της Ουκρανικής Ελληνόρυθμης Εκκλησίας (ουνίτες), ωστόσο περιφρόνησε τη θέση της ιεραρχίας, των κληρικών και λαϊκών της Ουκρανικής Ορθόδοξου Εκκλησίας, η οποία ενώνει την πλειονότητα των θρησκευομένων της Ουκρανίας, αλλά και ούτε καν «πρόσεξε» τις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας πολλών χιλιάδων κατά της αφίξεώς του.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ο πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων (ΤΕΕΣ) του Πατριαρχείου Μόσχας μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας παρέθεσε τα λόγια της Αγίας Γραφής: «Ὁ μὴ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας εἰς τὴν αὐλὴν τῶν προβάτων, ἀλλὰ ἀναβαίνων ἀλλαχόθεν, ἐκεῖνος κλέπτης ἐστὶ καὶ ληστής» (Ιω. 10. 1-2).

Μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή «Εκκλησία και κόσμος» τόνισε: «Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος αφίχθη στη χώρα, όπου η πλειονότητα των ορθοδόξων πιστών δεν τον αναγνωρίζουν ως ποιμένα τους. Κυριολεκτικά χρειάστηκε να εισέλθει από την πίσω πόρτα στη Βερχόβνα Ράντα (Βουλή), διότι εκεί είχαν συγκεντρωθεί πιστοί, οι οποίοι διαμαρτύρονταν κατά της επισκέψεώς του. Αυτή η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με πρόσκληση των πολιτειακών Αρχών και των σχισματικών, αλλά η πλειονότητα των ορθοδόξων χριστιανών όχι μόνον περιφρόνησε αυτή την επίσκεψη, αλλά και έδειξε περίτρανα ότι ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος δεν είναι γι' αυτούς ο ποιμένας τους».

Κατά τη γνώμη του μητροπολίτη Ιλαρίωνα, «όλα αυτά αποδεικνύουν ότι ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος το 2018 διέπραξε σφάλμα, για το οποίο δεν θέλει με τίποτε να μετανοήσει».

«Τώρα ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος προσπαθώντας να εμφανίσει το ευκαίο ως πραγματικό, έρχεται σε μια ομάδα σχισματικών και λέγει: ιδού εδώ ευρίσκεται η γνήσια εκκλησία, ενώ εκεί απλώς κάποιοι τιτουλάριοι αρχιερείς», διαπίστωσε ο Σεβασμιώτατος και πρόσθεσε: «Μια Εκκλησία που έχει δώδεκα και πλέον χιλιάδες ενορίες, περισσότερες από διακόσιες πενήντα μονές, περισσότερους από εκατό αρχιερείς και εκατομμύρια πιστών απλώς αγνοείται από τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος παριστάνει πώς αυτή δεν υφίσταται. Είναι μια παράλογη και επαίσχυντη κατάσταση, για την οποία ένοχος είναι ένας και μόνον άνθρωπος, ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος».

Αφού υπενθύμισε το ευαγγελικό ρητό «ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς» (Ματθ. 7. 16), ο μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας τόνισε: «Αυτή η επαίσχυντη επίσκεψη του Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην Ουκρανία κατέστη επίδειξη σε όλο τον κόσμο των καρπών εκείνων των πράξεων, που διέπραξε».