

Αντιπροσωπεία μοναζόντων της Κοπτικής Εκκλησίας επισκέφθηκε ορθόδοξα ιερά προσκυνήματα της Μόσχας



Η αντιπροσωπεία ηγουμένων και οικητόρων μονών της Κοπτικής Εκκλησίας, η οποία επισκέπτεται αυτές τις ημέρες τη Ρωσία με πρόσκληση του Αγιωτάτου Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κυρίλλου, μετέβη το τελευταίο τριήμερο σε ιερούς ναούς και μονές της Μόσχας.

Το πρόγραμμά τους ξεκίνησε με την επίσκεψη στην ιερά μονή Νοβοσπάσκι. Η αντιπροσωπεία έτυχε φιλόξενης υποδοχής από τον καθηγούμενο της μονής, πρωτοσύγκελο του Πατριαρχείου Μόσχας, Α΄ βοηθό του Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών για την πόλη της Μόσχας μητροπολίτη Βοσκρεσένσκ Διονύσιο. Ο Σεβασμιώτατος αυτοπροσώπως ξενάγησε τους προσκεκλημένους από την Αίγυπτο στον χώρο της μονής, εξιστορώντας τα ιστορικά αξιοθέατά της, συμπεριλαμβανομένου του οικογενειακού τάφου των αρχόντων Ρομανόφ. Οι προσκυνητές ασπάσθηκαν τα σπουδαία ιερά κειμήλια της μονής, την θαυματουργό εικόνα της Παναγίας «Παντάνασσα», την εικόνα «Άγιο Μανδήλι» και την εικόνα της Παναγίας της Οδηγήτριας, και τίμησαν διά προσευχής τη μνήμη όσων έχουν ενταφιασθεί στη μονή, τον πρώην καθηγούμενο αυτής αρχιεπίσκοπο Αλέξιο Φρολόφ, επιφανείς οικήτορες και τα θύματα των διωγμών από τους αθέους,

που έτυχαν εκεί μαρτυρικού θανάτου κατά τη δεκαετία 1920-1930.

Ο μητροπολίτης Διονύσιος επεφύλαξε δεξίωση προς τιμήν της αντιπροσωπείας, όπου καλωσορίζοντας τους προσκεκλημένους εκ μέρους του Αγιωτάτου Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κυρίλλου και της Ιεράς Συνόδου της Ρωσικής Ορθόδοξου Εκκλησίας ανέφερε: «Είναι μεγάλη μας χαρά που καλωσορίζουμε στη Ρωσία τους αδελφούς μας χριστιανούς από την Αίγυπτο, γη ευλογημένη, η οποία γέννησε μεγάλους ιδρυτές του μοναχισμού. Η κληρονομιά των πατέρων του Πατερικού της Αιγύπτου έχει ιδιαίτερη σημασία για την πνευματική μας παράδοση. Η Κοπτική Εκκλησία όπως και η Ρωσική Εκκλησία είναι Εκκλησία μαρτύρων και ομολογητών της χριστιανικής πίστεως, μεταξύ των οποίων και οι μαρτυρήσαντες τον 20^ο και τον 21^ο αι. Το αίμα των μαρτύρων που χύθηκε είναι η δύναμη της ευαγγελικής μας μαρτυρίας σήμερα».

Ο επικεφαλής της αιγυπτιακής αντιπροσωπείας επίσκοπος Αλ Μουχαράκ Βουκόλος ευχαρίστησε θερμώς τον Σεβασμιώτατο Διονύσιο για την υποδοχή και του ζήτησε να μεταφέρει τους χαιρετισμούς και τις ευχές του Προκαθημένου της Κοπτικής Εκκλησίας Αγιωτάτου Πατριάρχη Θεοδώρου Β΄ στον Αγιώτατο Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κύριλλο. «Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Θεόδωρος Β΄ αποδίδει μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη σχέσεων με τις χριστιανικές Εκκλησίες σε όλο τον κόσμο. Όμως μέγιστη σημασία για εμάς σήμερα έχει ο διάλογος με τη μεγάλη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία, φύλακα της πίστεως και της πνευματικότητας της Αγίας Γης των Ρως. Η ρωσική πνευματική παράδοση μάς είναι πολύ οικεία και αυτή την οικειότητα την αισθανόμαστε πάντοτε, διότι υπερβαίνει τα σύνορα, που μας χωρίζουν», επεσήμανε ο επίσκοπος Βουκόλος.

Ως δώρο η αιγυπτιακή αντιπροσωπεία προσέφερε στον μητροπολίτη Διονύσιο εικόνα της Αγίας Οικογένειας, η οποία όπως είναι γνωστό, επί τρία χρόνια παρέμεινε εντός Αιγύπτου, για να γλιτώσει από τον διωγμό του Ηρώδη. Έξι περίπου μήνες από αυτό το χρονικό διάστημα το Θείος Βρέφος, η Παναγία Παρθένος και ο Άγιος Ιωσήφ ήταν φιλοξενούμενοι σε σπήλαιο στο Αλ Μουχαράκ, όπου στη συνέχεια ανηγέρθη μονή, της οποίας καθηγούμενος διατελεί ο επίσκοπος Βουκόλος. Επίσης ως δώρο στους αδελφούς της μονής Νοβοσπάσκι επιδόθηκαν εικόνες του Οσίου Μακαρίου του Μεγάλου και άλλων αγίων της Αιγύπτου.

Οι φιλοξενούμενοι επισκέφθηκαν τη σταυροπηγιακή μονή της Αγίας Σκέπης της Παναγίας, η οποία αποτέλεσε κατάλυμά τους κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη Μόσχα. Η αντιπροσωπεία ασπάσθηκε τα τιμία λείψανα της Αγίας Ματρώνης της Αόμματης, η οποία τα τελευταία χρόνια κατέστη γνωστή και τιμάται στις Αρχαίες Ανατολικές Εκκλησίες, έμαθαν εκ του σύνεγγυς για τη λειτουργία του ορφανοτροφείου κορασίδων και την οικονομική διαχείριση της μονής. Ο επίσκοπος Βουκόλος και οι συνοδοί του έτυχαν θερμής φιλοξενίας από την ηγουμένη της μονής Θεοφανία Μίσκινα και τις αδελφές.

Την ίδια ημέρα η κοπτική αντιπροσωπεία μετέβη στην ιερά μονή της Υπαπαντής (Σρέτενσκι) της Μόσχας. Ο ηγούμενος της μονής ιερομόναχος Ιωάννης Λουντίσεφ ενημέρωσε τους προσκεκλημένους για την ιστορία και τη σύγχρονη ζωή της μονής και επίσης τους έδειξε εξέχοντα

ιερά κειμήλια, που φιλοξενούνται εκεί, μεταξύ των οποίων το τεμάχιο του ιερού λειψάνου της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Η αδελφική συναναστροφή συνεχίσθηκε κατά το κοινό γεύμα, μετά το οποίο η αιγυπτιακή αντιπροσωπεία μετέβη στο κτίριο της Ιερατικής Σχολής της Υπαπαντής.

Στις 25 Αυγούστου οι προσκεκλημένοι από την Αίγυπτο επισκέφθηκαν την ιερά μονή Μάρθας και Μαρίας, όπου έτυχαν θερμής υποδοχής από την ηγουμένη Ελισάβετ Ποζντνιακόβα και τις αδελφές, προσκύνησαν τα ιερά κειμήλια της μονής και ενημερώθηκαν για τις κοινωνικές πρωτοβουλίες και τις αγαθοεργίες του ιερού καθιδρύματος.

Επίσης, οι μονάζοντες της Κοπτικής Εκκλησίας πραγματοποίησαν επίσκεψη στους καθεδρικούς ναούς του Κρεμλίνου της Μόσχας, την Κόκκινη Πλατεία, τον καθεδρικό ναό του Σωτήρος Χριστού, τη μονή Βισόκο-Πετρόφσκι και συναντήθηκαν με ομάδα φοιτητών, εκπροσώπων της κοπτικής κοινότητας της Αιγύπτου, οι οποίοι σπουδάζουν σε ΑΕΙ της Μόσχας.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας η αντιπροσωπεία μετέβη στη μονή της Παναγίας Ντονσκάγια, όπου υποδέχθηκε τους εκπροσώπους του Πατριάρχη Θεοδώρου Β΄ ο καθηγούμενος της μονής, πρόεδρος του Συνοδικού Τμήματος Ιερών Μονών και Μοναχικού Βίου μητροπολίτης Κασίρα Θεόγνωστος. Ο Σεβασμιώτατος καλωσόρισε ολοθύμως την αντιπροσωπεία από την Αίγυπτο, επισημαίνοντας τη σπουδαιότητα της συνεχίσεως παρομοίων επισκέψεων για τη στενότερη αμοιβαία γνωριμία με την ιστορία, τη σύγχρονη ζωή και την πλούσια πνευματική εμπειρία της κοπτικής και της ρωσικής μοναχικής παραδόσεως. Οι προσκυνητές από την Αίγυπτο επισκέφθηκαν τη μοναστηριακή νεκρόπολη και το μεγάλο καθολικό, όπου ασπάσθηκαν την εικόνα της Παναγίας Ντονσκάγια και τα λείψανα του Πατριάρχου Πασών των Ρωσσιών Τύχωνος.

Το πρωί της 26^{ης} Αυγούστου, η αντιπροσωπεία μετέβη στην ιερά μονή του Αγίου Δανιήλ Μόσχας, όπου προσκύνησε τα ιερά κειμήλια αυτής. Τους εκπροσώπους της Κοπτικής Εκκλησίας υποδέχθηκε θερμώς ο καθηγούμενος της μονής επίσκοπος Σολντεσνογκόρσκ Αλέξιος, με τον οποίο έτυχαν εκτεταμένης συζητήσεως.

Αμέσως μετά οι φιλοξενούμενοι αναχώρησαν για την Ιερά Μητρόπολη Τβερ, όπου θα συνεχισθεί η επίσκεψή τους στη Ρωσία. Επίσης θα επισκεφθούν ιερά προσκυνήματα στο έδαφος των Ιερών Μητροπόλεων Νόβγκοροντ και Αγίας Πετρούπολεως, καθώς και ιερά καθιδρύματα του ρωσικού βορρά.

Κατά τη διαμονή των προσκεκλημένων από την Κοπτική Εκκλησία στη Μόσχα τους συνόδευσαν ο γραμματέας του ΤΕΕΣ επί διαχριστιανικών υποθέσεων ιερομόναχος Στέφανος Ιγκούμνοφ και συνεργάτες του Τμήματος.

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/87918/>