



ΤΜΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Πατριαρχείο Μόσχας

Χαιρετισμός του Πατριάρχη Κυρίλλου στους μετέχοντες της ΚΗ΄ Γενικής Συνελεύσεως της Διακοινοβουλευτικής Συνελεύσεως της Ορθοδοξίας



Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κύριλλος απέστειλε χαιρετισμό στους μετέχοντες της ΚΗ΄ ετήσιας Γενικής Συνελεύσεως της Διακοινοβουλευτικής Συνελεύσεως της Ορθοδοξίας.

Προς τους διοργανωτές, μετέχοντες και προσκεκλημένους

της ΚΗ΄ ετησίου Γενικής Συνελεύσεως

της Διακοινοβουλευτικής Συνελεύσεως της Ορθοδοξίας

(22-26 Ιουλίου 2021, Κρήτη, Ελλάδα)

Αξιότιμε Σεργκέι Ανατόλιεβιτς Γκαβρίλοφ, πρόεδρε της Διακοινοβουλευτικής Συνελεύσεως της Ορθοδοξίας,

Αξιότιμοι μετέχοντες και προσκεκλημένοι της Γενικής Συνελεύσεως,

Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές,

Ολοθύμως σας χαιρετίζω όλους, όσοι έχετε συγκεντρωθεί στη νήσο της Κρήτης για τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων της ΚΗ΄ ετησίου Γενικής Συνελεύσεως της Διακοινοβουλευτικής Συνελεύσεως της Ορθοδοξίας με θέμα «Το μέλλον του κόσμου, το μέλλον της Ευρώπης μετά την πανδημία».

Κατά την βιούμενη σήμερα όχι εύκολη εποχή δεν είναι τυχαίο που οι σκέψεις των συνέδρων περιστρέφονται γύρω από το πρόβλημα της λοιμώξεως του κορονοϊού, η οποία άλλαξε τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων, κατέστη παγκόσμια πρόκληση για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Η πρόκληση αυτή δημιούργησε κινδυνολογικούς φόβους, στερήσεις, πόνο και θλίψη για τις απώλειες. Αλλά ταυτοχρόνως συντέλεσε στην ανάδειξη σε πολλούς εκ των συγχρόνων μας τέτοιων υψηλών ηθικών χαρακτηριστικών, όπως η θυσιαστική αγάπη, η ελεημοσύνη, η ετοιμότητα να υπηρετήσεις τον πλησίον. Στην πρώτη γραμμή του αγώνα κατά του αοράτου και ύπουλου εχθρού βρέθηκαν πρωτίστως οι ιατροί. Η υπηρεσία τους αποδείχθηκε πραγματικό κατόρθωμα αυτοθυσίας συνδεδεμένο με κίνδυνο για την ίδια τους τη ζωή και υγεία.

Παράλληλα με το ιατρικό προσωπικό, στην «κόκκινη ζώνη» ευρίσκονται και κληρικοί. Παρηγορούν διά της προσευχής και ενθαρρύνουν τους ασθενούντες, τους κοινωνούν τα Άχραντα του Χριστού Μυστήρια, ενώ προπέμπουν όσους αποβιώνουν στην οδό πάσης της γης. Η Ορθόδοξη Εκκλησία ούτε μια ημέρα δεν παύει να επιτελεί τη σωτηριώδη αυτής διακονία. Εν τούτοις η επιδημία έφερε στη ζωή μας όχι λίγους περιορισμούς, μείωσε σημαντικά τις δυνατότητες αδελφικής επικοινωνίας, των προσκυνηματικών επισκέψεων στα ιερά ορθόδοξα προσκυνήματα και της κοινής προσευχής των χριστιανών από διάφορες κατά τόπους Ορθόδοξες Εκκλησίες.

Κατέστησαν δύσκολα, ακόμη συχνά και αδύνατα πολλά εξ εκείνων, τα οποία έχουμε συνηθίσει και επί δεκαετίες υποστήριζαν την ενότητα της παγκόσμιας Ορθοδοξίας, η οποία ευρίσκεται σήμερα ενώπιον σοβαρής απειλής. Στις ημέρες μας απαιτούνται από εμάς ιδιαίτερες προσπάθειες, προκειμένου να βρεθούν νέες προσεγγίσεις για την υπερκέραση των υφισταμένων διαιρέσεων. Είναι απαραίτητο, ειδικότερα, να ενισχυθεί η αλληλεγγύη προς υποστήριξη των δεινοπαθούντων

αδελφών στη Μέση Ανατολή, στην Βόρεια Αφρική, στο Κοσσυφοπέδιο, στην Ουκρανία καθώς και πανταχού, όπου οι χριστιανοί υφίστανται διώξεις και όπου η Ορθόδοξη Εκκλησία αγωνίζεται για τη διαφύλαξη της ιστορικής, πνευματικής και πολιτιστικής της κληρονομιάς.

Είμαστε μαζί σας μάρτυρες του πώς σήμερα δέχεται μεγάλο πλήγμα η ακεραιότητα της παγκόσμιας ορθόδοξης οικογένειας εξαιτίας του διχασμού, που προκάλεσαν οι αντικανονικές ενέργειες, οι οποίες αποβλέπουν στη νομιμοποίηση του σχίσματος στην Ουκρανία. Έως και σήμερα υφίσταται διακρίσεις η Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία, οι ναοί της καταλαμβάνονται όπως και πριν, επιχειρείται ο περιορισμός των δικαιωμάτων της, μέσω και της νομοθετικής διαδικασίας, σε σημείο να επιδιώκεται η καταναγκαστική στέρηση του ονόματός της. Ο διαχωρισμός μεταξύ των ορθοδόξων λόγω των εκκλησιαστικών γεγονότων στην Ουκρανία, εξήλθε δυστυχώς πέραν των ορίων της, εξαπλώθηκε εντός ορισμένων κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών. Είμαι βαθιά πεπεισμένος ότι η έξοδος από αυτή την κρίση είναι δυνατή μόνον βάσει της επιστροφής στην κανονική Παράδοση της Ορθόδοξου Εκκλησίας με ύπαρξη ανοικτής διάθεσης για διάλογο. Είθε στην αναζήτηση τρόπων επανεκκινήσεώς του να αποδειχθεί χρήσιμη και η εμπειρία συνεργασίας στο πλαίσιο της Διακοινοβουλευτικής Συνελεύσεως της Ορθοδοξίας.

Εύχομαι σε όλους να σας ενδυναμώνει ο Θεός και ευλογημένες επιτυχίες στους πολύ ωφέλιμους κόπους για την ενίσχυση της αλληλεγγύης, της συνοχής και της ενότητας των ορθοδόξων λαών.

† ο Μόσχος και Πασών των Ρωσιών

Κύριλλος

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/87766/>