

Ο πρόεδρος του ΤΕΕΣ συναντήθηκε με τον πρόεδρο της οργάνωσης προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Open Doors



Στις 14 Ιουλίου 2021, στο πλαίσιο της διεξαγόμενης στην Ουάσιγκτον Παγκοσμίου Διασκέψεως επί θεμάτων θρησκευτικής ελευθερίας ο πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων (ΤΕΕΣ) του Πατριαρχείου Μόσχας μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας συναντήθηκε με τον πρόεδρο της χριστιανικής οργάνωσης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Open Doors USA Ντέιβιντ Κάρι.

Έγινε ανταλλαγή απόψεων για το θέμα της συνεργασίας στην παροχή βοήθειας σε διωκόμενους χριστιανούς στη Μέση Ανατολή και τη Βόρειο Αφρική. Ο μητροπολίτης Ιλαρίωνας ενημέρωσε τον Ντ. Κάρι για τις προσπάθειες, που καταβάλλονται στο πεδίο αυτό από τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία.

Με τη σειρά του ο Ντ. Κάρι εξέθεσε στον πρόεδρο του ΤΕΕΣ τις δραστηριότητες και τη μεθοδολογία της οργάνωσης Open Doors.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να εντατικοποιήσουν τη συνεργασία στον τομέα παροχής βοήθειας σε διωκόμενους χριστιανούς.

Η ίδρυθείσα το 1955 διεθνής φιλανθρωπική οργάνωση προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων The Open Doors (σε μετάφραση «Ανοικτές θύρες») θέτει ως σκοπό της την παροχή βοήθειας σε θρησκευόμενους σ' εκείνες τις χώρες, όπου η χριστιανική πίστη υφίσταται διακρίσεις και διώξεις.

Μεταξύ των κατευθύνσεων δραστηριότητάς της συγκαταλέγονται η έκδοση και η διανομή της Βίβλου, χριστιανικής γραμματείας και εκπαιδευτικού υλικού για κατηχητικά σχολεία, η ίδρυση τυπογραφείων και βιβλιοθηκών, η διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων, που αποβλέπουν στην εκμάθηση γραφής και ανάγνωσης, καθώς και η υποστήριξη των διωκόμενων κοινοτήτων και οικογενειών χριστιανών, οι οποίοι σκοτώθηκαν είτε φυλακίσθηκαν για θρησκευτικούς λόγους.

Επιπλέον, επί ετησίας βάσεως η Open Doors δημοσιεύει την Παγκόσμια Λίστα Επιτήρησης (World Watch List), που περιλαμβάνει κατάλογο χωρών, όπου καταπνώνται και παραβιάζονται τα δικαιώματα των ανθρώπων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οργάνωσης, περισσότεροι από εκατό εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν σε διάφορες γωνιές του πλανήτη εξαιτίας του ότι πρεσβεύουν τη χριστιανική πίστη.

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/87739/>