



Τη Μεγάλη Τετάρτη στο ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο «Κουλτούρα» θα προβληθεί νέο ντοκιμαντέρ για την Εκκλησία των Ιεροσολύμων



Η ώρα των προβολών είναι στις 7:35 π.μ. και στις 6:40 μ.μ.

«Η Εκκλησία των Ιεροσολύμων είναι η αρχαιότερη και η πρώτη Ορθόδοξη Εκκλησία», αναφέρει ο δημιουργός και παρουσιαστής του ντοκιμαντέρ μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας και συνεχίζει: «Ιδρύθηκε από τον Ίδιο τον Κύριο Ιησού Χριστό και υπ' αυτήν την έννοια ορθώς αποκαλείται Μητέρα πασών των Εκκλησιών. Σε ένα στιχηρό της εσπέρας της Κυριακής ψάλλεται: "Χαίρε Σιών αγία, Μητηρ τῶν Ἐκκλησιῶν, Θεοῦ κατοικητήριον· σὺ γὰρ ἐδέξω πρώτη, ἄφεισιν ἁμαρτιῶν, διὰ τῆς Ἀναστάσεως". Εδώ πρόκειται για τη Σιών, δηλαδή την Ιερουσαλήμ. Εδώ ακριβώς συνέβησαν τα κομβικά γεγονότα της ευαγγελικής ιστορίας: η δίκη του Ιησού Χριστού, η Σταύρωση και η Ταφή Του. Και ειδικά η κοινότητα των μαθητῶν των Ιεροσολύμων ήταν η πρώτη, που είδε τον Αναστάντα Σωτήρα. Από εδώ, από την Ιερουσαλήμ, η είδηση της Αναστάσεως του Χριστού διαδόθηκε σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης».

Στην αποκλειστική συνέντευξη, που παραχώρησε ειδικά για το ντοκιμαντέρ ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Θεόφιλος επισημαίνει: «Η Ιερουσαλήμ είναι τόπος της ενσαρκώσεως της χριστιανικής μας πίστεως και της ενσαρκώσεως της Ιεράς ιστορίας. Είναι τόπος, όπου ο άνθρωπος συναντά τον

Θεό, επομένως η Ιερουσαλήμ δύναται να χαρακτηριστεί πρωτεύουσα της παγκόσμιας πνευματικής ζωής. Και η αποστολή μας εδώ είναι να διαφυλάξουμε και να επαυξήσουμε την πνευματική ζωή, ώστε η ιερά ιστορία να μην γίνει κάτι το προ πολλού παρωχημένο, αλλά να μείνει μέρος της καθημερινής μας ζωής, του μέλλοντός μας, τμήμα της πίστεώς μας στην Ανάσταση του Λόγου, του Σταυρωθέντος Κυρίου Ιησού Χριστού».

Ανάμεσα στους άλλους μετέχοντες της ταινίας είναι ο αρχιεπίσκοπος Σεβαστείας Θεοδόσιος, κληρικοί, μονάζοντες και λαϊκοί της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Διηγούνται για το πώς ζει στις ημέρες μας η χριστιανική Εκκλησία φύλακας του Παναγίου Τάφου και άλλων πανχριστιανικών ιερών προσκυνημάτων.

Τα γυρίσματα της ταινίας έγιναν στον Ναό της Αναστάσεως όπου ο Πανάγιος Τάφος, σε άλλους ναούς και μονές της Ιερουσαλήμ, στη Λαύρα του Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου, στη Μονή του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου, στα ιερά προσκυνήματα της Γαλιλαίας και της Σαμάρειας.

Χορηγός της ταινίας είναι το Ίδρυμα για τη Στήριξη της Χριστιανικής Κληρονομιάς και του Πολιτισμού. Το ντοκιμαντέρ γυρίστηκε από την ομάδα παραγωγής «Νεόφυτος».

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/87084/>