



## Ομιλία του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου κατά τη συνεδρία της Ιεράς Συνόδου στις 8 Δεκεμβρίου 2020

*Στις 8 Δεκεμβρίου 2020 συνεδρίασε υπό την προεδρία του Αγιωτάτου Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κυρίλλου, μέσω τηλεδιασκέψεως, η Ιερά Σύνοδος της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ανοίγοντας τη συνεδρία ο Αγιώτατος απηύθυνε προς τους Συνοδικούς την εισηγητική προσφώνησή του.*

Αγαπητοί μου Σεβασμιώτατοι και Θεοφιλέστατοι, Μακαριώτατε,

Σας απευθύνω εγκάρδιο χαιρετισμό και χαίρομαι για τη δυνατότητα έστω και εξ αποστάσεως, αλλά κατά τρόπο ορατό, χάρη στα σύγχρονα μέσα τηλεπικοινωνίας, να συναντηθώ μαζί σας, να έχω τη χαρά της επικοινωνίας και τη δυνατότητα να διεξάγουμε τη συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας μας, να εξετάσουμε ολόκληρη σειρά θεμάτων, που έχουν μεγάλη σημασία για τη ζωή της Εκκλησίας μας, συμπεριλαμβανομένων και σημαντικών ζητημάτων στελεχώσεως.

Στην ημερήσια διάταξή μας υπάρχουν εννέα σημεία, θα τα παραθέσω: εισήγηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ιλαρίωνα για τη μετάβασή του ως προέδρου του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων στη Σερβία για την κηδεία του Αγιωτάτου Πατριάρχη Ειρηναίου, εισήγηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ιλαρίωνα για το έργο της Επιτροπής επί των θεμάτων των ενοριών παλαιοπίστων και της συνεργασίας με τους παλαιόπιστους, εισήγηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Διονυσίου σχετικά με τον Κανονισμό της Επιτροπής επί της μεταφοράς ιερών σεβασμάτων (θα πρέπει να εγκρίνουμε τον εν λόγω Κανονισμό), εισήγηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Διονυσίου για την Επιτροπή Ανάπτυξης των Ορθοδόξων Προσκυνηματικών Περιηγήσεων (θα πρέπει να εγκρίνουμε τη σύνθεση της Επιτροπής), εισήγηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ιλαρίωνα για την Υποεπιτροπή της Διασυνοδικής Επιτροπής επί της Θεολογίας και της θεολογικής μορφώσεως, εισήγηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Διονυσίου για την έγκριση των ακολουθιών των χαιρετισμών, τροπαρίων και κοντακίων των Αγίων, δική μου εισήγηση για τα ιδρύματα του εξωτερικού καθώς και η ανακοίνωσή μου για τη διεξαγωγή των ΚΔ΄ Χριστουγεννιάτικων Αναγνώσεων και τέλος, πολύ σημαντικό κεφάλαιο, σχετικά με τον διορισμό των αρχιερέων και εκείνες τις τροποποιήσεις, στις οποίες θα πρέπει να προχωρήσουμε λαμβάνοντας υπόψη τις περιστάσεις, οι οποίες έλαβαν χώρα, μεταξύ αυτών και η εκδημία των Σεβασμιωτάτων ιεραρχών μας.

Προτού ξεκινήσουμε τις εργασίες μας, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στα θλιβερά γεγονότα, που σχετίζονται με τη ζωή της Εκκλησίας το παρελθόν διάστημα και να πω ότι κατά την περίοδο, που μεσολάβησε, κοιμήθηκαν οι μακαριστοί Πατριάρχης Σερβίας Ειρηναίος, Μητροπολίτες Ιώβ Τυβονιούκ, πρώην Τσελιάμπινσκ και Ζλατοούστ, Ιωαννίκιος Κόμπζεφ, πρώην Λουγκάνσκ και Αλτσιόφ και Καζάν και Ταταρσταν Θεοφάνης. Προτείνω στην αρχή της συνεδρίας να μνημονεύσουμε διά προσευχής τους αγαπητούς μας κεκοιμημένους αδελφούς και να τους ψάλλουμε το «Αιωνία η μνήμη».

Η παρελθούσα περίοδος της ζωής της Εκκλησίας μας, της ζωής του λαού μας, σημαδεύθηκε από θλιβερές περιστάσεις, που οφείλονται στη διάδοση της λοιμώξεως του κορονοϊού. Αυτές οι περιστάσεις επηρέασαν κατά τρόπον ιδιαίτερο τη ζωή της Εκκλησίας, τη ζωή των λαϊκών, των μοναζόντων και των κληρικών μας. Σε ορισμένες περιοχές επιβλήθηκαν περιορισμοί ως προς τον εκκλησιασμό, πρωτίστως αυτό αφορούσε στην πρωτεύουσα πόλη της Μόσχας, όπου η κατάσταση

με τη διάδοση της λοιμώξεως του κορονοϊού διέφερε σημαντικά και διαφέρει ακόμη από άλλες πόλεις και κωμοπόλεις της χώρας μας. Εδώ πράγματι είναι υψηλά τα ποσοστά των ανθρώπων, που νόσησαν και κάποια στιγμή αποφασίσθηκε ακόμη και ο περιορισμός ως προς τον εκκλησιασμό. Ήταν ένα πολύ επώδυνο, βαρύ μέτρο, αλλά έπρεπε να ληφθεί, έχοντας υπόψη την εξαιρετικά δυναμική εξέλιξη της νόσου. Δυστυχώς, η τρομερή λοίμωξη έπληξε και πολλούς κληρικούς: μεγάλος αριθμός αδελφών μας, δεκάδες άνθρωποι, δεν θα αναφέρω τώρα συγκεκριμένο αριθμό, διότι χρειάζονται ακόμη κάποιες εξακριβώσεις, αλλά περίπου εκατό άτομα έχασαν τη ζωή τους λόγω αυτής της νόσου. Και όταν μας λένε, συμπεριλαμβανομένων και κάποιων ανθρώπων, περιβεβλημένων τις ιερατικές στολές, ότι δεν υπάρχει καμία επιδημία, ότι είναι επινόηση, ότι όλα αυτά επιβλήθηκαν στη ζωή μας επίτηδες για να περιορισθεί ο εκκλησιασμός ή οι μετακινήσεις, η απάντηση σε αυτά τα ψεύδη είναι η βαρύτατη αλήθεια σχετικά με τους κεκοιμημένους πατέρες και αδελφούς μας. Δεν έχω τώρα τη δυνατότητα να απαριθμήσω τα ονόματα όλων των τεθνεώτων κληρικών, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και αρχιερείς του Θεού, θα παρακαλούσα όλους να τιμήσουμε επίσης τη μνήμη όσων έφυγαν εξαιτίας της τρομερής επιδημίας, των πατέρων, των αδελφών και των μοναζουσών μας και να τους ψάλλουμε το «Αιωνία η μνήμη». <...>

---

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/61030/>