



Χαιρετιστήριο μήνυμα του Αγιωτάτου Πατριάρχη Μόσχας και πασών των Ρωσιών κ. Κυρίλλου προς τους συνέδρους της Διεθνούς Συνδιάσκεψης «Ρωσική Παλαιστίνη: Η παρουσία της Ρωσίας στην Αγία Γη»

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και πασών των Ρωσιών κ. Κύριλλος απεύθυνε μήνυμα προς τους συνέδρους της Διεθνούς Επιστημονικής Συνδιάσκεψης «Ρωσική Παλαιστίνη: Η παρουσία της Ρωσίας στην Αγία Γη», η οποία άρχισε τις λειτουργίες της στις 21 Οκτωβρίου στη Μόσχα. Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο του Πατριαρχικού μηνύματος.

Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές!

Χαιρετίζω εγκαρδίως όλους εσάς, τους διοργανωτές, συνέδρους και προσκεκλημένους της Συνδιάσκεψης «Ρωσική Παλαιστίνη: Η παρουσία της Ρωσίας στην Αγία Γη».

«Έχουσα πρώτηεσσα σημασία για όλους τους χριστιανούς η Αγία Γη κατέχει ιδιαίτερη θέση στην ιστορία της Πατρίδας μας και διαδραματίζει ιδιαίτερο ρόλο στη διαμόρφωση του ιδεώδους της Αγίας Ρωσίας. Η ρωσική παρουσία στην Παλαιστίνη από την αρχή καθοριζόταν από τη χαρακτηριστική για την εθνική μας κοσμοαντίληψη ευλάβεια απέναντι στο ιερό και από την επιθυμία μιας καρδιάς που πιστεύει να προσκυνήσει τους τόπους, ευλογημένους από την επίγεια ζωή και τα Πάθη του Σωτήρα. Όμως μαζί με αυτά, οι προσκυνητές από τη Ρωσία δεν περιορίστηκαν στην άντληση των πνευματικών δυνάμεων μέσα στο άγγιγμα των πανχριστιανικών προσκυνημάτων, αλλά και συνέβαλαν σε σημαντικό βαθμό με το οβολό τους στη διαφύλαξη τους».

Η Ρωσική Παλαιστίνη δεν είναι μόνο ατελείωτο ρεύμα των Ρώσων προσκυνητών και μονοπάτια, που χάραξαν προς εκείνους τους τόπους, τους οποίους άγγιξαν με τα βήματα τους ο Κύριος και οι πολλοί Άγιοι του Θεού. Η Ρωσική Παλαιστίνη είναι και το αίμα των Ρώσων στρατιωτών, που εχύθη για τον Ιερό Ναό της Αναστάσεως και τον Πανάγιο Τάφο. Είναι ακόμα και εικόνες που προσφέρθηκαν, καντήλια που καίνε μέχρι σήμερα, ναοί που αναστηλώθηκαν, όπου σήμερα προσεύχονται εκπρόσωποι όλων των λαών. Επιπλέον είναι σχολεία και νοσοκομεία για αραβικά παιδιά, τα οποία ανεγέρθησαν κάποτε με προσπάθειες της Ρωσικής Πνευματικής Ιεραποστολής στα Ιεροσόλυμα και του Αυτοκρατορικού Ορθόδοξου Παλαιστινιακού Συνδέσμου. Είναι ακόμα και η ευγνωμοσύνη στους Ρώσους για τους ανιδιοτελούς τους κόπους για το καλό της Παλαιστίνης, η οποία μέχρι σήμερα διατηρείται στις καρδιές πολλών κατοίκων της Αγίας Γης. Αυτή ήταν η

θυσιαστική προσφορά που καθόρισε τους σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας με τα παλαιόφρατα Πατριαρχεία της Ανατολής και της ιστορικής Ρωσίας και των λαών της με τους λαούς της Μέσης Ανατολής.

Σήμερα οι παραδοσιακές σχέσεις της Ρωσικής Εκκλησίας με την Αγία Γη αναπτύσσονται με επιτυχία. Χιλιάδες προσκυνητές από τη Ρωσία, Ουκρανία, Λευκορωσία, Μολδαβία και πολλών άλλων χωρών μετόχων της πνευματικής κληρονομιάς της Αγίας Ρωσίας, προστρέχουν και πάλι στα προσκυνήματα της Παλαιστίνης, μέσα από τα οποία έρχονται σε ζωντανή επαφή με τον Θεό.

Το φαινόμενο της «Ρώσικης Παλαιστίνης» είναι πολύπλευρο και ανεξάντλητο και, καθώς φαίνεται, παρουσιάζει ενδιαφέρον όχι μόνο για τους μελετητές και ειδικούς για την Μέση Ανατολή. Ευελπιστώ, ότι η παρούσα Συνδιάσκεψη θα συμβάλει σημαντικά στη μελέτη και στον πνευματικό στοχασμό πάνω του.

Εύχομαι σε όλους εσάς βοήθεια από το Θεό και ευλογημένες επιτυχίες στους προκειμένους κόπους

**+ ΚΥΡΙΛΛΟΣ,
Πατριάρχης Μόσχας και πασών των Ρωσιών**

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/58368/>