



Επιστροφή της Παναγίας του Καζάν από τη Γερμανία στη πόλη του Μτσένσκ της Ρωσίας

[gallery order="DESC"]

Με την ευλογία του Αγιωτάτου Πατριάρχη Μόσχας και πασών των Ρωσιών κ. Κυρίλλου, στις 8 Νοεμβρίου του 2009 στην πόλη του Μτσένσκ του νομού Οργιόλ έχει φτάσει η Ιερά εικόνα της Παναγίας του Καζάν. Πριν από 66 χρόνια, κατά το Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο, είχε μεταφερθεί στη Γερμανία από το Γερμανό στρατιώτη Γιόζεφ Μπέρντραμ, που την βρήκε το 1943 μέσα στη μάχη στο Μτσένσκ. Μέχρι το τέλος της ζωής του φύλαξε την εικόνα στο σπίτι του και παρήγγειλε τον υιό του να τη φέρει πίσω στη Ρωσία.

Κατά την πορεία επιστροφής την εικόνα συνόδευε Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας.

Φέτος, τον Αύγουστο η αντιπροσωπία μιας Ρωμαιοκαθολικής Μονής Τάγματος Βενεδικτινών, όπου έλαβε η κουρά ο υιός του Γερμανού στρατιώτη, έφερε την εικόνα της Παναγίας του Καζάν στη Μόσχα. Κατά τη διάρκεια μερικών εβδομάδων αυτή η εικόνα φιλοξενήθηκε στο Ιερό Ναό «Πάντων θλιβομένων η Χαρά», της οποίας Προϊστάμενος είναι ο Αρχιεπίσκοπος Ιλαρίωνας.

Στις 7 Νοεμβρίου τελέσθηκε η αγρυπνία κατά την οποία χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος κ. Ιλαρίωνας.

Στο λόγο τους προς το εκκλησίασμα ο Πρόεδρος του ΤΕΕΣ υπενθύμισε την ιστορία της επιστροφής της εικόνας στη Ρωσία. Μετά το πέρας της αγρυπνίας η εικόνα ξεκίνησε την πορεία αυτής στο νομό του Οργιόλ.

Την επόμενη μέρα την εικόνα υποδέχθηκε στο Μτσένσκ ο Αρχιεπίσκοπος Οργιόλ και Λίβνυ Παντελεήμων μαζί με τους κληρικούς της επαρχίας, τις νομαρχικές αρχές και χιλιάδες κόσμου.

Προσφέροντας την εικόνα της Παναγίας ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Ιλαρίων τόνισε, ότι αυτή η εικόνα θα υπενθυμίζει για όσους σκοτώθηκαν στο Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο και πέθαναν στα φοβερά εκείνα τα χρόνια, και ταυτόχρονα θα αποτελεί πηγή παρηγοριάς και χαράς για όλους τους πιστούς.