



Αρχιεπίσκοπος Ιλαρίωνας επισκέφθηκε την επαρχία Τσερκάσου της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας

[gallery order="DESC" columns="2"]

Με την πρόσκληση του Μητροπολίτη Τσερκάσου και Κάνεφ Σωφρονίου, στις 24 Νοεμβρίου του 2009 ο Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας έφτασε στην επαρχία Τσερκάσου της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας της οποίας προεξήρχε στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως στο χωριό Μέλνικι, ο Σεβασμιώτατος κ. Ιλαρίωνας κήρυξε το θείο λόγο, όπου αναφερόμενος στις διαιρέσεις μεταξύ των πιστών στην Ουκρανία, οι οποίες οφείλονται, σύμφωνα με τον Ιεράρχη, στα ανθρώπινα πάθη και στα πολιτικά συνθήματα, τόνισε: «Να προσέχετε τους ψευδοποιμένους, που εγκαταλείποντας την Εκκλησία συγκροτούν τις δικές τους κοινότητες στερημένες της χάριτος και ταρασσουν τις ψυχές των απλοϊκών. Μέσα στις κοινότητες αυτές δεν τελούνται Μυστήρια, διότι είναι φαινομενικά. Φοράνε τα εκκλησιαστικά άμφια, ενώ δεν ενεργεί ο Χριστός δια των χειρών τους».

Ακόμα ο Αρχιεπίσκοπος Ιλαρίωνας πρόσθεσε: «Δόξα τω Θεώ, που η συντριπτική πλειοψηφία των ορθοδόξων πιστών στην Ουκρανία παραμένουν στους κόλπους της κανονικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Να μείνουμε πιστοί στην κανονική Ορθόδοξη Εκκλησία με επικεφαλής τον Μακαριώτατο Μητροπολίτη Βλαδίμηρο και ταυτόχρονα να θυμόμαστε το καθήκον μας να προσευχόμαστε στο Θεό για τους αδελφούς και αδελφές μας, οι οποίοι πλανήθηκαν, για την επιστροφή του στους κόλπους της κανονικής Εκκλησίας », έκλεισε ο κ. Ιλαρίωνας.

Από την πλευρά του, ο Μητροπολίτης Σωφρόνιος ευχαρίστησε θερμά τον Πρόεδρο του ΤΕΕΣ για την επίσκεψη του στην επαρχία Τσερκάσου, τονίζοντας, ότι από τη θέση του ο Αρχιεπίσκοπος Ιλαρίωνας βοηθάει στον Αγιώτατο Πατριάρχη Κύριλλο να επιτελεί τη σπουδαία διακονία της ενότητας της Εκκλησίας και της μαρτυρίας της Ορθοδοξίας σε όλο τον κόσμο».

Τέλος, μετά το γεύμα που παρατέθηκε από τον Μητροπολίτη Σωφρόνιο, οι αρχιερείς επισκέφθηκαν τους υπό την κατασκευή Ιερούς Ναούς της επαρχίας και στη συνέχεια μετέβησαν στο Καθεδρικό Ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ της πόλεως Τσερκάσου, όπου προσευχήθηκαν μπροστά στα ιερά λείψανα του οσιομάρτυρα Μακαρίου του Τσερκάσου.