



Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας: η αγάπη προς τον Θεό είναι ασυμβίβαστη με το μίσος προς τους ανθρώπους

Στις 29 Νοεμβρίου του 2009, μνήμη του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστή Ματθαίου, ο Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας Αρχιεπίσκοπος Ιλαρίωνας τέλεσε Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό «Πάντων θλιβομένων η χαρά» στη Μόσχα, συλλειτουργούντων κληρικών του Ναού και κληρικών συνεργατών του Τμήματος.

Μετά το πέρας της Θείας Μυσταγωγίας ο Αρχιεπίσκοπος Ιλαρίωνας κήρυξε το θείο λόγο στο εκκλησίασμα, κάνοντας αναφορά στην ευαγγελική περικοπή της ημέρας, όπου γίνεται λόγος για ένα νομικό, που ήρθε στον Χριστό και ρώτησε, ποία έντολή μεγάλη εν τῷ νόμῳ; Και ο Κύριος του απάντησε: Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου... δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτὸν (Μθ. 22. 36-38) Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΤΕΕΣ, αυτές οι δυο εντολές, στις οποίες βασίζονται ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται, αποτελοῦν τον ακρογωνιαῖο λίθο της χριστιανικῆς πίστεως και της ζωῆς σύμφωνα με την πίστη αυτή. «Εάν αγαπάμε πραγματικά με ὅλη την καρδιά μας, με ὅλη την ψυχή μας και με ὅλη τη διάνοια μας τον Θεό, τότε θα αγαπούμε αναποφεύκτως και τον πλησίον μας ως εαυτό μας, επισήμανε ο Σεβασμιώτατος Ιλαρίωνας. Δε μπορεί να γίνει ένα χωρίς το ἄλλο, δηλαδή είναι αδύνατο να αγαπάει κανείς τον Θεό και ταυτόχρονα να μισεί τον πλησίον του, ὅπως είναι αδύνατο να αγαπάει κανείς τον πλησίον του και ταυτόχρονα να μισεί τον Θεό ἢ να αρνείται την ὑπαρξη του ἢ να ζει παραβιάζοντας τις θείες εντολές. Αυτές οι δυο εντολές είναι τόσο στενά δεμένες μεταξύ τους, ὡστε καθίσταται αδύνατο να χωρίσει κανείς την αγάπη προς τον Θεό από την αγάπη προς τον πλησίον», τόνισε ο κήρυκας.

Η αγάπη προς τον Θεό πρέπει να εκδηλώνεται ακριβῶς μέσα από την αγάπη προς τον πλησίον. «Εάν αγαπάμε τον Θεό και την Εκκλησία και ταυτόχρονα μισούμε τους πλησίον μας, και αντί του καλοῦ κάνουμε κακό, δε θα μας βοηθήσει ούτε η Μετάληψη των Αχράντων του Χριστοῦ Μυστηρίων, ούτε τα ἄλλα Μυστήρια της Εκκλησίας, αλλά ούτε η συμμετοχή μας στη θεία λατρεία και η προσευχή», εἶπε χαρακτηριστικά ο Ιεράρχης και πρόσθεσε, ὅτι «η αγάπη προς τον Θεό είναι ασυμβίβαστη με το μίσος προς τους ανθρώπους, και η αγάπη προς τον Θεό είναι ασυμβίβαστη με τη διάπραξη του κακού στους ανθρώπους».

Ακόμα ο Αρχιεπίσκοπος Ιλαρίωνας υπενθύμισε ὅτι η βοήθεια στους ανθρώπους μπορεί να ἔχει ποικίλες μορφές, και δεν είναι ἀνάγκη οπωσδήποτε να ενισχύσεις κάποιον υλικά. Μπορείς, σύμφωνα με τον Ἅγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, να παρηγορήσεις ἕναν ἄνθρωπο με το δάκρυ σου, με τη συμπάθειά σου, με τη συμμετοχή σου και θα το αισθανθεί αυτός που ἔχει ἀνάγκη τη συμπάθεια και τη συμπόνια σου.

Τέλος, ο Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ Ιάριωνας κάλεσε τους πιστούς αυτές τις ημέρες της Νηστείας των Χριστουγέννων να αρχίσουν τη διόρθωση του κόσμου από τον εαυτό τους, διότι όλοι είμαστε χριστιανοί, που σημαίνει, ότι δεν καλούμαστε μόνο να ακούσουμε, αλλά και να εφαρμόσουμε τα θεία διδάγματα. Και δεν υπάρχει τίποτε αδύνατο για αυτόν που πιστεύει, όπως δεν είναι αδύνατο να εφαρμόσουμε και τις δυο αυτές θείες εντολές: να αγαπούμε τον Θεό και τον πλησίον μας.

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/58099/>