



## Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ Ιλαρίων: «Οι αιρέσεις είναι για τους αδύναμους στην πίστη, ενώ η Εκκλησία για τους δυνατούς στο πνεύμα»

[gallery order="DESC"]

Στις 3 Ιανουαρίου του 2009, στον Ιερό Ναό της Παναγίας «Πάντων θλιβομένων η χαρά» στη Μόσχα ο Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ Ιλαρίων τέλεσε την ακολουθία επιστροφής στην Ορθόδοξη Εκκλησία στην οποία συμμετείχαν 31 άτομα, τα οποία κάποτε για διάφορους λόγους εγκατέλειψαν την Εκκλησία και ασπάστηκαν διάφορες άλλες δοξασίες.

Αυτή η παλαιά παράδοση της τέλεση της ακολουθίας επιστροφής ανανεώθηκε από το «Κέντρο αποκατάστασης των θυμάτων των μη παραδοσιακών θρησκειών Α. Χομγιακώφ», το οποίο λειτουργεί στα πλαίσια της ενορίας «Πάντων θλιβομένων η χαρά» από το 1995. Η ακολουθία τελείται δυο φορές το χρόνο για όσους βαπτίστηκαν Ορθόδοξοι αλλά στη συνέχεια ασπάστηκαν τις άλλες θρησκείες, ασχολήθηκαν με μαγεία και άλλα παρόμοια.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιλαρίων συνεχάρη τους παραβρισκόμενους με την επιστροφή τους στους κόλπους της Ορθόδοξης Εκκλησίας και τόνισε ότι οι άνθρωποι πέφτουν σε παγίδα των αιρέσεων και ψευδοδιδασκαλιών λόγω της δικής τους αδυναμίας και ολιγοψυχίας. «Οι αρχηγοί των αιρέσεων ψάχνουν να βρουν τους ανθρώπους οι οποίοι είναι αδύναμοι, εξαρτημένοι, ανίκανοι να αποφασίζουν υπεύθυνα. Αυτοί ακριβώς πέφτουν θύματα των λατρειών αυτών. Οι αιρέσεις είναι για τους αδύναμους στην πίστη, ενώ η Εκκλησία για τους δυνατούς στο πνεύμα», πρόσθεσε ο Πρόεδρος του ΤΕΕΣ.

Σύμφωνα με τον Σεβασμιώτατο κ. Ιλαρίωνα η επιστροφή των ανθρώπων αυτών από τις λατρείες τους αποτελεί το έργο της θείας πρόνοιας.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιλαρίων υπενθύμισε ότι ο Χριστός ήρθε στη γη «όχι μόνο για να διδάξει τους ανθρώπους τις αλήθειες της πίστης, να τους διδάξει την ηθική, αλλά πρωτίστως για να ιδρύσει εδώ την Εκκλησία Αυτού».

Τέλος, σύμφωνα με τον Αρχιεπίσκοπο Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα, «η Εκκλησία είναι πνευματικό σπίτι για όσους επιθυμούν να ακολουθήσουν τον Σωτήρα. Σήμερα φτάσετε εδώ για να ενωθείτε μαζί Του. Να διαβάζετε το Ευαγγέλιο, να έρχεστε στην εξομολόγηση, να μεταλαμβάνετε των Αχράντων Μυστηρίων και να συμμετέχετε και στα υπόλοιπα Μυστήρια της Εκκλησίας. Είθε η Εκκλησία να

γίνει το πνευματικό σας σπίτι και να σας βοηθήσει ο Θεός σε αυτή την οδό προς τη σωτηρία, προς τη Βασιλεία των Ουρανών».

---

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/57932/>