



## Αρχιεπίσκοπος Ιλαρίων απέστειλε Μήνυμα στους συνέδρους της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης

*Από 25 έως 29 Ιανουαρίου του 2010 συνέρχεται σε συνεδρία της η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της ΡΑΡΕ. Στο θεματολόγιο είναι και η διάκριση για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου. Ο Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ Ιλαρίων απέστειλε στα μέλη της συνεδρίας Μήνυμα, το κείμενο του οποίου δημοσιεύεται κάτω.*

### Αξιότιμοι σύνεδροι!

Στην ημερησία διάταξη της παρούσας συνεδρίας του ΡΑΡΕ θα εξετασθεί και το θέμα της διάκρισης με βάση του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου, το οποίο έχει τη σοβαρή ηθική διάσταση. Η συντριπτική πλειοψηφία των πιστών Χριστιανών, Μουσουλμάνων και Ιουδαίων της Ευρώπης συμμερίζονται την κοινή άποψη αυτού του προβλήματος.

Είναι φανερό ότι μέσα στα σχέδια του Ψηφίσματος και της Σύστασης που εισηγήθηκαν σχετικά με το θέμα αυτό, τίθεται υπό αμφισβήτηση ο ρόλος της οικογένειας ως ένωση ενός άνδρα και μιας γυναίκας, η οποία προϋποθέτει τη φροντίδα του ενός για τον άλλο, την γέννηση και την ανατροφή των παιδιών. Όποιες άλλες μορφές των σχέσεων μεταξύ των φύλων που λαμβάνουν σήμερα τις μεγαλύτερες διαστάσεις δεν δύνανται να διεκδικήσουν το νομοθετικό καθεστώς, όμοιο με το καθεστώς αυτού του κοινωνικού θεσμού. Η αντιμετώπιση της οικογένειας υπό την διαφορετική όψη σημαίνει να θέτουμε υπό αμφισβήτηση την ύπαρξη της ίδιας κοινωνίας.

Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία όπως και πολλές άλλες θρησκευτικές κοινότητες της Ευρώπης θεωρεί ως αμαρτία την ομοφυλοφιλία. Αυτό πηγάζει εκ της διδασκαλίας μας, η οποία παραμένει ανόθευτη κατά τη διάρκεια των αιώνων. Στα σχέδια των κειμένων, τα οποία σας προτάθηκαν σήμερα για την έγκριση αυτή η θέση χαρακτηρίζεται ως «διέγερση του μίσους», για το οποίο κατηγορούνται αμέσως οι θρησκευτικοί ηγέτες. Η οικοδόμηση μιας δημοκρατικής Ευρώπης, κατά την γνώμη μας, δεν γίνεται να συνδυάζεται με καταδιώξεις των πιστών, που επιδιώκουν να ζουν σύμφωνα με τη συνείδηση τους και τις θείες εντολές.

Η Ρωσική Εκκλησία δεν τάσσεται υπέρ των καταδιώξεων των σεξουαλικών μειονοτήτων. Όμως δεν πρέπει να επιβάλλονται στους πιστούς μέσω των ΜΜΕ και του συστήματος Παιδείας εκείνες οι απόψεις για την ομοφυλοφιλία, οι οποίες προσκρούουν στις πεποιθήσεις των πιστών. Ακριβώς με

τον ίδιο τρόπο δεν αναγκάζουμε κανένα να δεχθεί τη θέση μας και κρίνουμε απαράδεκτη την απαγόρευση στους πιστούς να υπερασπίζονται την άποψη τους σχετικά με το παρόν ζήτημα.

Καλούμε τα μέλη της συνεδρίας του ΡΑΡΕ να απέχουν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης σχετικά με το ζήτημα της διάκρισης των σεξουαλικών μειονοτήτων και να επανέλθουν στο θέμα αυτό μετά την ανοιχτή συζήτηση με όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές. Με αυτό τον τρόπο, κατά την γνώμη μας, το Συμβούλιο της Ευρώπης δύναται να ακολουθήσει την πορεία οικοδόμησης της Ευρώπης χωρίς να χαράσσονται καινούργιες διαχωριστικές γραμμές.

**Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων**

**του Πατριαρχείου Μόσχας**

**Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ Ιλαρίων**

---

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/57823/>