



Μητροπολίτης Ιλαρίων: Σήμερα δοξάζουμε τις Μυροφόρες γυναίκες

[gallery]

Την Κυριακή των Μυροφόρων, στις 18 Απριλίου, ο Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίων τέλεσε την Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό της Παναγίας «Πάντων θλιβομένων η χαρά» της Μόσχας.

Μετά το πέρας της Θείας Μυσταγωγείας ο Μητροπολίτης Ιλαρίων κήρυξε τον θείο λόγο όπου ανέφερε συγκεκριμένα:

«Αυτή την Κυριακή, συνεχίζουμε να εορτάσουμε την Ανάσταση του Χριστού, διότι ο εορτασμός του Πάσχα γίνεται επί 40 μέρες, και σήμερα επιτελούμε την ιδιαίτερη μνήμη εκείνων οι οποίοι τις τελευταίες ώρες της επίγειας ζωής του Χριστού, καθώς και μετά το Σταυρικό Του θάνατο έδειξαν σε Αυτόν μεγάλη αγάπη και εμπιστοσύνη. Αυτοί είναι ο Ιωσήφ της Αριμαθέας, ο οποίος μετά τον θάνατο του Χριστού ζήτησε από τον Πιλάτο το σώμα Του για να Τον θάψει στο καινούργιο τάφο. Αυτός είναι και ο Νικόδημος, ο οποίος ήταν κρυφός μαθητής του Ιησού και μαζί με τον Ιωσήφ συμμετείχε στην ταφή του Σωτήρα. Αυτές είναι και οι Μυροφόρες εκείνες οι γυναίκες, οι οποίες ακολούθησαν τον Σωτήρα καθ' όλη τη διάρκεια της αποστολής και της επίγειας πορείας Αυτού. Δεν φοβήθηκαν την αποκάλυψη της ταυτότητάς τους ως μαθήτριες του Χριστού και Τον ακολούθησαν μέχρι το Σταυρό και το Γολγοθά, και οι οποίες μετά τον θάνατό Του έσπευσαν στον τάφο για να Τον αλείψουν με μύρα και αρώματα. Τι αισθάνθηκαν εκείνες οι γυναίκες καθώς ευρίσκοντο δίπλα στο Σταυρό του Ιησού; Αισθάνθηκαν ότι Εκείνος τον Οποίο αγαπούσαν και πίστεψαν και στον Οποίο έλπισαν, τους εγκαταλείπει δια παντός. Είναι αμφίβαλλο εάν πίστευαν ότι θα ανασταίνονταν όπως αμφίβαλλο είναι και εάν συνειδητοποιούσαν ότι τα Πάθη και ο θάνατος του Σωτήρα αποτελούσαν οδό προς τη σωτηρία ολόκληρου του ανθρώπινου γένους» είπε χαρακτηριστικά ο Μητροπολίτης Ιλαρίων.

Επίσης πρόσθεσε ότι δεν γνωρίζουμε περί τινός εσκέπτοντο αυτές οι γυναίκες αλλά αυτό που γνωρίζουμε σίγουρα είναι ότι αισθάνθηκαν την απέραντη αγάπη προς τον Σωτήρα που πέθαινε στο Σταυρό. Βέβαια δε μπορούσαν να κάνουν τίποτε σε εκείνη την περίπτωση, όμως μετά το θάνατο έφτασαν στον τάφο για να κλαψουν και, εάν βρεθεί κανείς να τους αποκυλίσει τον λίθο, να αλείψουν το Σώμα με αρωματικές ουσίες. Αφού δε πλησίασαν στον Τάφο δεν ανακάλυψαν το Σώμα του Ανθρώπου τον Οποίο αγαπούσαν. Και σε εκείνες, οι οποίες πριν τους όλους και προτού ανατέλλει ο ήλιος ήλθαν στον Τάφο, τους αποκαλύφθηκε το μέγα μυστήριο της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού.

Οι Μυροφόρες, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΤΕΕΣ, είναι εκείνες οι γυναίκες οι οποίες με την αγάπη τους, το έργο τους και την εμπιστοσύνη τους προς τον Θεό οικοδομούσαν την Εκκλησία του Χριστού κατά τη διάρκεια των αιώνων μέχρι σήμερα. Στους μαθητές του ο Κύριος ανέθεσε την αποστολική διακονία και τους έδωσε κατά την Πεντηκοστή ένα ιδιαίτερο χάρισμα και δώρο να κηρύξουν με παρρησία τον Αναστάνα Χριστό, και στους διαδόχους τους τους άνδρες ο Χριστός ανέθεσε την επισκοπική, την ιερατική και την διακονική υπηρεσία. Όμως υπάρχει εκείνη η δύναμη της αγάπης, ικανές της οποίας αποδεικνύονται μόνο οι γυναίκες. Αυτή η δύναμη χαρακτήριζε τις γυναίκες σε όλο το διάβα των αιώνων και χωρίς την οποία δεν μπορεί να υπάρχει η Εκκλησία. Χωρίς τις Μυροφόρες αποκλείεται η διακονία και σωτήρια αποστολή τις οποίες επιτελεί η Εκκλησία του Χριστού.

Παρόλο που ο Κύριος δεν ανέθεσε στις γυναίκες την ιεροσύνη και την Ιεραρχική διακονία, η γυναίκα δεν συμβάλλει μόνο στην οικοδομή της Εκκλησίας του Θεού αλλά είναι και βοηθός του Ίδιου το Θεού. Πολλές ήταν στο πέρασμα των αιώνων οι γυναίκες που αγίασαν και ακόμα αποκαλύφθηκαν ισαπόστολοι, δηλαδή ίσιες με Αποστόλους, όπως η Αγία Νίνα που φώτισε με την πίστη του Χριστού τη Γεωργία, η πριγκύπισσα Όλγα της Ρωσίας και οι άλλες.

Και σήμερα την πλειοψηφία των ενοριτών αποτελούν οι γυναίκες. Ο Κύριος κάλεσε τη γυναίκα να οικοδομήσει τη μικρή της Εκκλησία, δηλαδή την οικογένεια, για να δώσει τη ζωή και την ανατροφή στα παιδιά, να φροντίσει για την συνέχιση του ανθρώπινου γένους. Όπως χωρίς τη γυναίκα δε θα μπορούσε να συνεχίζεται το ανθρώπινο γένος, έτσι χωρίς τη γυναίκα, χωρίς το έργο της, την προσευχή της και την αγάπη της δε θα μπορούσε να συνεχίζεται η ζωή στη χριστιανική Εκκλησία.

Σήμερα δοξάζουμε τις Μυροφόρες γυναίκες και άμα αναπέμπουμε τν ευχαρηστία στον Θεό για όλες τις γυναίκες, οι οποίες στο διάβα των αιώνων αποδείχθηκαν πιστές στον Θεό με το έργο τους, την προσευχή τους και την αγάπη τους, για όλες τις γυναίκες οι οποίες έρχονται σήμερα στους ναούς του Θεού και επιτελούν μέσα το διακόνημα της Μάρθας και Μαρίας και συνεχίζουν να οικοδομουν το Σώμα του Χριστού.

Συγχαίρω όλους εσάς, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, άνδρες και γυναίκες, με αυτή την κοινή μας εορτή και εύχομαι ο Αναστάς εκ νεκρών Κύριος να μας χαρίσει όλους την αιώνια ζωή και να μας οδηγήσει στην οδό της σωτηρίας. Αμήν. Χριστός Ανέστη!