



Πατριάρχες Βαρθολομαίος και Κύριλλος επισκέφθηκαν ιστορικό κτίριο της Ιεράς και Διοικούσης Συνόδου στην Αγία Πετρούπολη

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Ναό Αγίου Ισαακίου, στις 30 Μαΐου 2010, οι Προκαθήμενοι των Πατριαρχιών Κωνσταντινουπόλεως και Μόσχας με περί αυτών Ιεραρχία επισκέφθηκαν τους ιστορικούς χώρους της Ιεράς και Διοικούσης Συνόδου στην Αγία Πετρούπολη.

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και πασών των Ρωσιών Κύριλλος καλωσόρισε τον Παναγιώτατο Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τα μέλη της συνοδείας αυτού στο Ναό των αγίων πατέρων των επτά Οικουμενικών Συνόδων.

Ο Προκαθήμενος της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας ενημέρωσε ότι κατά τη διάρκεια των διακοσίων ετών της Συνοδικής περιόδου στην εκκλησιαστική ιστορία της Ρωσίας στο Ναό αυτό πραγματοποιείτο η τελετή του Μεγάλου Μηνύματος σχεδόν όλων των Επισκόπων της Ρωσικής Εκκλησίας, ενώ η εκλογή τους γινόταν στο ίδιο κτίριο μέσα στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ιεράς Συνόδου. «Η Εκκλησία επανέκτησε ένα μέρος του τεράστιου αυτού κτιρίου, ώστε να έχουμε δυνατότητα να συνεδριάζει στους χώρους αυτούς η Ιερά Σύνοδος της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, ανέφερε ο Πατριάρχης Κύριλλος. Συνεδρίες εδώ έχουμε δυο φορές το χρόνο. Είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε αυτούς τους τοίχους και να αισθανόμαστε τη συμμετοχή μας στην ιστορία».

«Ζούμε μια εποχή, κατά την οποία αποκαταστάθηκε η κανονική τάξη της Ρωσικής Εκκλησίας. Η Σύνοδος έπαυσε να λειτουργεί πια ως κρατικό όργανο. Είναι το κανονικό όργανο της διοικήσεως της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας».

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος ευχαρίστησε τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο για την επίσκεψή του στο ιστορικό αυτό χώρο και τον ξενάγησε μέσα στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ιεράς Συνόδου.

* * *

Να αναφερθεί ότι το μεγαλοπρεπές κτίριο της Ιεράς Διοικούσης Συνόδου χτίστηκε από τον αρχιτέκτονα Κ. Ρότσι, ενώ στις 27 Μαΐου 1835, την ημέρα του Αγίου Πνεύματος, εγκαινιάσθηκε το παρεκκλήσιο της Συνόδου.

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/57163/>