



## Ενθρόνιση Αρχιεπισκόπου της Ευαγγελικής Λουθηρανικής Εκκλησίας στη Φινλανδία

[gallery link="file"]

Η ενθρόνιση του Αρχιεπισκόπου Κάρι Μιακίνεν της Ευαγγελικής Λουθηρανικής Εκκλησίας της Φινλανδίας πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουνίου 2010 σε ένα παλαιό καθεδρικό ναό της αρχαίας πρωτεύουσας παρουσία της κρατικής ηγεσίας της χώρας καθώς και πολλών προσκεκλημένων από διάφορες χώρες του κόσμου.

Στην πανηγυρική ακολουθία παρέστησαν η Πρόεδρος της Φινλανδίας Τάρια Χαλόνεν, Πρόεδρος της Βουλής Σαούλι Νιγινιστιό, ο Υπουργός Πολιτισμού Στέφανος Βάλλιν, ο Αρχηγός των Ένοπλων Δυνάμεων στρατηγός Άρι Πουχελοϊνεν, ο Γενικός Γραμματέας της Παγκόσμιας Λουθηρανικής Ομοσπονδίας αιδεσιμότατος Ισμαέλ Νόκο καθώς και ο Προκαθήμενος της Ορθόδοξης Αυτόνομης Εκκλησίας της Φινλανδίας Αρχιεπίσκοπος Καρελίας και πάσης Φινλανδίας Λέων και ο Πρόεδρος του ΚΕΚ Μητροπολίτης Γαλλίας Εμμανουήλ (Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Την Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία στην τελετή εκπροσώπησε η αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα.

Επίσκοπος Ελσίνκι Αιέρο Χουόβινεν στο λόγο του προς τον νεοεκλεγέντα Αρχιεπίσκοπο Τούρκου και Φινλανδίας διατύπωσε την ελπίδα ότι η διαφύλαξη της ενότητας θα είναι μέσα στην προτεραιότητες του νέου Αρχιεπισκόπου. «Είστε οικείος Ποιμενάρχης της επαρχίας σας, όμως από 'δω και στο εξής αναλαμβάνετε πολλές υποχρεώσεις σχετικά με την πορεία ολόκληρης της Εκκλησίας οι οποίες σας θέλουν να φροντίζετε για ολόκληρο το ποίμνιο, για την ενότητα και τη συσπείρωση της Εκκλησίας. Πρέπει να επιδιώκετε το καλό των όλων και όχι το συμφέρον μιας ομάδας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Επίσκοπος Ελσίνκι. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικά σε σχέση με τις τελευταίες εξελίξεις στους κόλπους της Ευαγγελικής Λουθηρανικής Εκκλησίας της Φινλανδίας, στην οποία ανήκουν 80% του πληθυσμού της χώρας, όταν οι ορισμένες ομάδες επιδιώκουν την αναθεώρηση των ευαγγελικών ηθικών κανόνων, π.χ. όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ των φύλων.

Κατά την ακολουθία ο Αρχιεπίσκοπος Κάρι Μιακίνεν πραγματοποίησε κήρυγμα με θέμα την παραβολή του Λαζάρου, τονίζοντας την ευθύνη των πλουσίων για τους πτωχούς και τους αδυνάτους στη σύγχρονη κοινωνία.

Η ενθρόνιση πραγματοποιήθηκε δια της τοποθέτησεως των χειρών των Λουθηρανών επισκόπων και στη συνέχεια ακολούθησε η ένδυση στις αρχιεπισκοπικές στολές και η παραλαβή των ενδεικτικών του αρχιεπισκοπικού αξιώματος.

Μετά το πέρας της τελετής παρατέθηκε η επίσημη δεξίωση.

---

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/57124/>