



## Προκαθήμενος της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας απέστειλε Μήνυμα προς τα μέλη του XVII συνεδρίου της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας

*Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών κ. Κύριλλος απέστειλε Μήνυμα προς τα μέλη του XVII συνεδρίου της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας με θέμα «Η συμβολή της Ορθοδοξίας στη διαμόρφωση και ανάπτυξη της κρατικής υπόστασης των χωρών του Ανατολικού Χριστιανικού χώρου», το οποίο διεξάγεται στο Ερεβάν της Αρμενίας από 28 Ιουνίου έως 1 Ιουλίου 2010. Το κείμενο δημοσιεύεται παρακάτω.*

### **Αξιότιμα μέλη και προσκεκλημένοι του συνεδρίου!**

Από το κέντρο της καρδιάς μου χαιρετίζω όλους εσάς, που έχετε συνέλθει σήμερα στην πρωτεύουσα της Αρμενίας για να συμμετάσχετε στην εργασία του XVII συνεδρίου της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας.

Δεν είναι τυχαίος ο τόπος της διεξαγωγής του. Σύμφωνα με την παράδοση οι Άγιοι Απόστολοι Θαδδαίος και Βαρθολομαίος ήταν εκείνοι, οι οποίοι κόμισαν το λόγο της ευαγγελικής πίστης σε αυτή την αρχαία και βιβλική γη. Εδώ και πλέον 1700 χρόνια κάτω από τη σκέπη της πνευματικής προστασίας του Αγίου Γρηγορίου του Φωτιστή σε πολλούς Ιερούς Ναούς και Μονές της Αρμενίας ακούγεται το κήρυγμα για τον Χριστό Σταυρωθέντα και Αναστάντα. Έχει ένα έντονο συμβολισμό το γεγονός ότι εδώ πρόκειται να μελετήσετε μεγάλης σημασίας για την τύχη του σημερινού κόσμου θέματα σχετικά με το ρόλο των χριστιανικών Εκκλησιών στη διαμόρφωση και ανάπτυξη της κρατικής υπόστασης στους λαούς, που ανήκουν στην ανατολική χριστιανική παράδοση.

Η Ορθοδοξία έχει πραγματικά την μοναδική εμπειρία της δημιουργίας της διαθρησκευτικής και διεθνικής ειρήνης. Αυτή η εμπειρία είναι ιδιαίτερα περιζήτητη κατά την περίοδο των διεθνών αντιθέσεων, οι οποίες επιδεινώνονται, και της τεχνητής αντιπαραβολής των πολιτισμών, διότι τα χριστιανικά ιδεώδη της ειρήνης, της δικαιοσύνης και της αγάπης του πλησίον βοηθούν στην υπέρβαση των διαφωνιών, στην ένωση των ανθρώπων και δίνουν δυνάμεις για τη διεξαγωγή του καρποφόρου διαλόγου.

Είμαι βέβαιος ότι χωρίς τη στήριξη πάνω στους χριστιανικούς πνευματικούς και ηθικούς κανόνες, το μέλλον της Ευρώπης είναι θλιβερό. Μόνο οι θρησκευτικές αντιλήψεις για τον Ένα Θεό-Δημιουργό και η εφαρμογή των εντολών Του μπορούν να επαναπαρακινήσουν σε μια αξιοπρεπή οργάνωση της ζωής των ανθρώπων, οι οποίοι κατοικούν στην Ήπειρό μας.

Όλοι καλούμαστε για να μεταδώσουμε από κοινού, διαφυλάσσοντας την ενότητα του Πνεύματος εν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης (Εφ. 4. 3), τις Ευαγγελικές αξίες στις νέες γενιές, τις αξίες, οι οποίες ὄλο και πιο έντονα αμφισβητούνται ἀπὸ τον εκκοσμικευμένο κόσμο. Ταυτόχρονα στην ἐπιδίωξή μας να ἀναζητήσουμε τις ἀπαντήσεις στα περίπλοκα προβλήματα της σύγχρονης ἐποχῆς βάσει των χριστιανικῶν ἠθικῶν ἀρχῶν, δεν περιλαμβάνεται καμία πρόκληση ἢ ἀντιπαράταξη με το διαμορφωθέντα πολιτισμό. Ἀντίθετα, καλούμε ὅλους τους λαούς σε συνεργασία, διότι ἡ Ὁρθοδοξία πάντα κόμιζε και θα εξακολουθεῖ να κομίσει στους λαούς το καλό και την ἀγάπη, την εἰρήνη και την ἐλπίδα.

Εύχομαι εἰλικρινά σε ὅλους τους συνέδρους του παρόντος φόρουμ την πανίσχυρη βοήθεια ἀπὸ τον Θεό και τις ἐπιτυχίες στους προκείμενους κόπους.

**+ΚΥΡΙΛΛΟΣ,**

**Πατριάρχης Μόσχας και Πασῶν των Ρωσιῶν**