



Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κύριλλος στον Καθεδρικό Ναό της Κοιμήσεως Θεοτόκου της Οδησού

[gallery]

Ο πρώτος σταθμός της επίσκεψης του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου στην Ουκρανία, η οποία άρχισε στις 20 Ιουλίου 2010, είναι η επαρχία Οδησού. Αμέσως μετά την άφιξη του στην Οδησό ο Πατριάρχης Κύριλλος μετέβη στον Καθεδρικό Ναό της Οδησού. Να αναφερθεί ότι για την επίσκεψη του Πατριάρχη στους δρόμους της πόλης αναρτήθηκαν οι αφίσες, οι οποίες έλεγαν «Καλωσορίσατε, Αγιώτατε!».

Μπροστά στον Καθεδρικό Ναό τον Πατριάρχη Κύριλλο, τον Μακαριώτατο Μητροπολίτη Βλαδίμηρο και τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Οδησού και Ιζμαήλ υποδέχθηκαν ο βοηθός του Προϊσταμένου πρωθιερέας Ιωάννης Ζελιχόφσκυ, κληρικοί της επαρχία Οδησού και πλήθος πιστών.

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος προσκύνησε το κύριο ιερό κειμήλιο του Ναού εικόνα της Παναγίας Κασπερόφσκαγια και ανέγνωσε μπροστά της μια προσευχή.

Εν συνεχεία εκ μέρους του ιερού κλήρου και των λαϊκών της επαρχίας Οδησού τον Προκαθήμενο της Ρωσικής Εκκλησίας καλωσόρισε ο Μητροπολίτης Οδησού και Ιζμαήλ Αγαθάγγελος, ο οποίος του προσέφερε ένα αντίγραφο της εικόνας της Παναγίας Κασπερόφσκαγια.

Ο Μητροπολίτης Αγαθάγγελος συγκεκριμένα τόνισε: «Βλέπουμε στο πρόσωπό Σας τον Πρωθιεράρχη της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, το φύλακα της εκκλησιαστικής ενότητας, τον επιστήμονα, τον στοχαστή, το θεολόγο, τον ευχέτη της Ρωσικής γης. Αγιώτατε, η καρδιά ημών πεπλάτυνται και το στόμα ημών μιλάει ότι είμαστε χαρούμενοι να Σας βλέπουμε».

Από την πλευρά του ο Αγιώτατος Πατριάρχης απευθύνθηκε στο Σεβασμιώτατο κ. Αγαθάγγελο, τον ιερό κλήρο και τους πιστούς επισημαίνοντας ότι με πνευματική συγκίνηση και χαρά πάτησε στη γη της Οδησού. «Έχω έρθει εδώ και σε εποχές δύσκολες, και στη μνήμη μου διατηρώ τις αναμνήσεις για το πως ήταν αυτός ο ναός, ο οποίος πάντα ήταν κατάμεστος από πιστούς ακόμα και σε χαλεπούς χρόνους, όταν η πίστη του Χριστού δε σεβόταν αλλά αντίθετα, ευρίσκετο σε κατάσταση διωγμού. Το να είσαι χριστιανός τότε σήμαινε να είσαι περιττός ως άνθρωπος. Συγκινήθηκα πολύ με την θερμή υποδοχή, την οποία με επιφυλάξατε και πάντα θα έχω στη μνήμη μου τα χέρια, τα

οποία απλώσατε για να πάρετε ευλογία, καθώς και τις φωτεινές και καλές σας μορφές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Προκαθήμενος της Ρωσικής Εκκλησίας.

Να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά ο Πατριάρχης Κύριλλος επισκέφθηκε τον Καθεδρικό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου το 1967.

Σύμφωνα με τον Αγιώτατο Πατριάρχη, αυτός ο ναός, ο οποίος είχε το καθεστώς του Καθεδρικού στη διάρκεια των χαλεπών δεκαετιών του 20 αιώνα φέρνει σφραγίδα αυτής της περίπλοκης ιστορίας. Με αυτό το Ναό συνδέεται η πανρωσική ευλάβεια στην εικόνα της Παναγίας Κασπερόφσκαγια, ενώπιον της οποίας προσευχόταν γονατιστός ο Αρχιεπίσκοπος Χερσώνας Ιννοκέντιος στα χρόνια του Κριμαϊκού πολέμου τον 19 αιώνα, παρακαλούμενος την Παναγία να διαφυλάξει την πόλη απείραχτη. Η δέηση του εισακούστηκε και η ο εχθρός δεν εισέβαλε στην πόλη.

Ο Πατριάρχης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη στον Σεβασμιώτατο κ. Αγαθάγγελο, τον ιερό κλήρο και όλους τους πιστούς για την σταθερή εμμονή στην Ορθόδοξη πίστη και τη διαφύλαξη της ενότητας της Εκκλησίας κατά τη διάρκεια των χαλεπών και ταραγμένων χρόνων των πολιτικών αταξιών σε όλο το μετασοβιετικό χώρο.

Ο Προκαθήμενος της Ρωσικής Εκκλησίας υπογράμμισε: «Ξέρουμε ότι το σχίσμα επέφερε στο βίο της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας το οδυνηρό πλήγμα, και όμως δεν κλόνισε την πίστη και την αφοσίωση του ευλαβούς Ουκρανικού λαού. Και ένα παράδειγμα αυτής της σταθερής εμμονής στην πίστη αποτελεί η επαρχία και η γη της Οδησσου. Προσκυνώ όλους εσάς και σας ευχαριστώ για την εμμονή στην πίστη. Πιστεύω ότι η Βασίλισσα των Ουρανών θα πληρώσει τις προσευχές και τις παρακλήσεις του καθενός και θα σας φυλάξει από κάθε κακό με τον ίδιο τρόπο όπως διαφυλάσσετε τη Μητέρα Εκκλησία από τους διχασμούς και τα σκάνδαλα».

Ο Πατριάρχης Κύριλλος ζήτησε όλους τους πιστούς να προσεύχονται για τον Προκαθήμενό τους, στηρίζοντας αυτόν στους κόπους του και έδωσε σε όλους ως ευλογία μικρές εικονίτσες της Παναγίας Κασπερόφσκαγια.

Επίσης ο Πατριάρχης Κύριλλος απευθύνθηκε στο Μητροπολίτη Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Βλαδίμηρο, ευχαριστώντας αυτόν για την υποστήριξη και τη φροντίδα, την οποία παρέχει στην επαρχία της Οδησσου, στον Μητροπολίτη Αγαθάγγελο και στον ιερό κλήρο και πιστούς, καθώς και για την ανδρειωμένη διακονία για το καλό της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

* * *

Ο Καθεδρικός Ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου ιδρύθηκε το 1855. Η κατάθεση του θεμελίου

λίθου τελέστηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Χερσώνος Ιννοκέντιο. Ο ναός εγκαινιάστηκε το 1869 από τον περίφημο θεολόγο, ιεροκήρυκα και θρησκευτικό συγγραφέα Αρχιεπίσκοπο Χερσώνος και Οδησού Δημήτριο Μουρέτωφ.

Το ύψος ανέρχεται σε 56 μέτρα και είναι χωρητικότητας 5 χιλ. Πιστών. Το 2008 με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Αγαθαγγέλου τελέστηκαν έργα αναστήλωσης και οι αψίδες του Ναού καλύφθηκαν με καινούργιες τοιχογραφίες.

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/56947/>