



## Η έκκληση του Πατριάρχη με αφορμή την ξηρασία και τις δασικές πυρκαγιές στη Ρωσία.

*Ο Αγιότατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κύριλλος απεύθυνε επιστολή στα όλα τα πιστά τέκνα της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας με αφορμή τις θεομηνίες της ξηρασίας και των δασικών πυρκαγιών. Το κείμενο της επιστολής δημοσιεύεται παρακάτω.*

### **Σεβασμιότατοι αρχιποιμένες, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές!**

Μια συμφορά έπληξε τον λαό μας. Ως αποτέλεσμα μιας μεγάλης ξηρασίας και των μαζικών πυρκαγιών μερικοί πέθαναν, εκατοντάδες έμειναν άστεγοι, χιλιάδες έχασαν τα μέσα του ζην. Μεταξύ των παθόντων υπάρχουν πολλοί ηλικιωμένοι, οι οποίοι επί διάρκειας όλης της ζωής τους έζησαν από τα ταπεινά νοικοκυριά τους. Αλλά υπάρχουν και πολλά τέκνα, εφ'όσον κατακαίονται χωριά ολόκληρα.

Καλώ όλα τα πιστά τέκνα της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας να ενώσουν τις προσευχές τους για να σταλεί η βροχή στην πληγήσα από τον καύσωνα γή μας. Οι προιστάμενοι των ορθοδόξων εκκλησιών πρέπει να μαζεύουν τους ενορίτες τους στις λιτανείες. Κατά την τέλεση της Λειτουργίας πρέπει να προστίθενται στις εκτενείες οι ιδιαίτερες προσευχές από τη λιτανείας για βροχή. Ιδιαίτερα επίμονες προσευχές πρέπει να απευθυνθούν στον Προφήτη Ηλία, στον οποίο παραδοσιακά προσεύχονταν οι Ρώσοι τις μέρες παρόμοιας συμφοράς.

Αναρωτιούνται πολλοί, δια τί ο Κύριος ανέχει να καταστρέφει μια τέτοια συμφορά τους πτωχούς, οι οποίοι τυχόν δεν είχαν ούτε μικρές οικονομίες. Δια τί εκείνη η τιμωρία; Ασφαλώς, η ρίζα όλων των συμφορών επί της γης είναι η αμαρτία. Αλλά ο Θεός μάς κάλεσε στην αγάπη, και πρέπει να μην κατηγορούμε τους άλλους, να μην ψάχνουμε την αιτία της συμφοράς μας στον άλλο. Γιατί η συμφορά αυτή μας αφορά όλους· όσο αυτούς, που μένουν μακριά από τις πυρκαγιές, τόσο εκείνους, οι οποίοι βρίσκονται, όπως φαίνεται, στην ασφάλεια. Ένα τόσο μεγάλο είναι αμφίβολο να μην επηρεάζει την οικονομική και την ψυχική στάση παμπόλλων.

Καθένας από μας να προσέχει τον εαυτό του και να μετανοεί για τα αμαρτήματά του. Σήμερα περιμένει ο Κύριος απ'όλους μας, απ'όλη τη Ρωσική Εκκλησία την εύσπλαχνη αγάπη και την καλόψυχη βοήθεια σε εκείνους, οι οποίοι έχουν ανάγκη. Όποιος έχει τη δύναμη, πρέπει να γίνει εθελοντής και να λάβει μέρος στην κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών. Οι ποιμένες πρέπει να είναι κάθε στιγμή κοντά στους παθόντας ενορίτες τους - να τους παρηγορούν, να τους νουθετούν, να τους δίνουν βοήθεια, να προσεύχονται θερμώς. Και όποιος και αν θεωρεί ορθόδοξο τον εαυτό του,

δεν μπορεί να μη μοιράζει ό, τι έχει με τους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν χάσει όλα.

Κάποιοι από τους πυροπλέκτους ζητούν στέγη στους οικείους τους, κάποιοι μένουν στα νοσοκομεία και άλλα προσωρινά καταφύγια. Δεν έχουν ούτε ενδύματα, ούτε μαγειρικά σκεύη, ούτε κλινωστρομνές, ούτε χρήματα, ούτε τίποτα. Χρειάζονται κυριολεχτικά τα πάντα· καλοκαιρινά και χειμερινά ρούχα, τρόφιμα και πολλά άλλα.

Η ευλογία μου είναι στο να οργανωθούν τις τρεις επόμενες κυριακές οι ειδικές εισφορές σε όλους τους ναούς της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Σε κάθε επαρχία όπου υπάρχουν πυροπαθείς ή κίνδυνος πυρκαγιών, είναι αναγκαίο να διορισθεί υπεύθυνος κληρικός, ή λαϊκός, ή ακόμη καλύτερα μια ομάδα των υπευθύνων για τις εισφορές και την οργάνωση της βοήθειας στους παθόντας. Είναι απαραίτητο να οργανωθεί στη συνεργασία με το υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών μια βοήθεια της διευθίνησης σε κάθε ενδεή. Στη Μόσχα η συγκέντρωση χρημάτων και αντικειμένων οργανώνεται από το [Συνοδικό Τμήμα εκκλησιαστικής φιλανθρωπείας και κοινωνικής διακονίας](#), έχει δημοσιευθεί και ο λογαριασμός, εις τον οποίον μπορούν να μεταφέρουν χρήματα όποιοι θέλουν. Πληροφορίες για τις ανάγκες των πυροπλέκτων βρίσκονται στην ιστοσελίδα της εκκλησιαστικής φιλανθρωπίας [www.miloserdie.ru](http://www.miloserdie.ru).

Ο καθένας από μας, όποιος δίνει βοήθεια στα θύματα της λυσομανούσης φύσης, υπηρετεί Αυτόν τον Κύριόν μας Ιησούν Χριστόν, όπως μαρτυρούν τα ευαγγελικά εκείνα λόγια· *ἐφ' ὅσον ἐποιήσατε ἐνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε* (Ματθ. 25.40). Αλλά δίδοντας βοήθεια υπηρετεί και τον εαυτόν του, ἐφ' ὅσον ο κάθε από μας θα μπορούσε να βρεθεί στην ίδια κατάσταση, όταν εξαφανίζονται πάντα, πάντα τα υλικά αγαθά, καταστρέφεται η υγεία - και ποιός τότε να δώσει τη βοήθεια εκτός από τον Θεό, τους πλησίους και την Εκκλησία; Δι' αυτό δεν μπορούμε να μη συμμετέχουμε με το πιο δραστήριο τρόπο στο να δώσουμε τη βοήθεια εις εκείνους, οι οποίοι έπαθαν και παθαίνουν από τη φωτιά.

Καλώ την ευλογίαν του Θεού σε όλους, όποιοι παίρνουν τις υπεύθυνες κρατικές αποφάσεις και τους πραγματοποιούν, στην ανδρεία των πυροσβεστών και όλων των συνεργατών του υπουργείου Εκτάκτων Αναγκών, όποιοι παίρνουν μέρος στην κατανίκηση της φωτιάς, στους στρατιώτας μας και ιδιαίτερα στους εθελοντάς, οι οποίοι όπως στα χρόνια πολέμου ακολουθούν τη φωνή της συνείδησής τους για να μείνουν εκεί, όπου υπάρχει ο κίνδυνος, και να υπερασπίζονται τον λαό τους.

Είθε ο Κύριος να δώσει το έλεός του σε όλους τους παθόντας και να ευλογήσει τους κόπους μας στην παροχή βοήθειας σε όλα τα θύματα της δυστυχίας.

**+ ΚΥΡΙΛΛΟΣ**

## ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΜΟΣΧΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΡΩΣΙΩΝ

---

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/56868/>