



Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: κάθε στιγμή της ζωής μας πρέπει να προστρέχουμε στον Θεό

Στις 19 Σεπτεμβρίου 2010 ο Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας **τέλεσε Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Ουγγρική πρωτεύουσα**. Μετά την απόλυση ο Σεβασμιώτατος κ. Ιλαρίωνας κήρυξη τον θείο λόγο, στον οποίο αναφέρθηκε στα λόγια του Οσίου Ισαάκ του Σύρου για την αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο:

Αγαπητοί αδελφοί και συλλειτουργοί, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές!

Είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα να τελέσω τη λειτουργία σε αυτό τον Ιερό Ναό, τον Καθεδρικό Ναό της πόλεως Βουδαπέστης.

Ο Κύριος με αξίωσε επί μια εξαετία να υπηρετήσω την επαρχία της Βιέννης και Αυστρίας ως οικείος ποιμενάρχης και ταυτόχρονα να διοικώ την επαρχία Ουγγαρίας, να τελέσω ακολουθίες σε αυτό και σε άλλους ναούς της επαρχίας. Τα χρόνια αυτά επισκέφθηκα τη Βουδαπέστη εβδομήντα φορές ερχόμενος από τη Βιέννη για να μιλήσω μαζί σας, να προσευχηθώ και να τελέσω τη Θεία Λειτουργία σε αυτό τον Ιερό Ναό.

Σήμερα ο Θεός με αξίωσε να αναλάβω μια άλλη διακονία, και όμως στην καρδιά μου πάντα διατηρώ τις καλύτερες αναμνήσεις για αυτό τον Ιερό Ναό και για όλους εσάς. Είναι χαρά μου να βλέπω τους κληρικούς του Καθεδρικού Ναού, να βλέπω ανάμεσα στους πιστούς εκείνους, τους οποίους γνωρίζω προσωπικά, καθώς και τους νέους ενορίτες. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους εσάς το πιο σημαντικό: να μη χάνετε την πίστη, την αγάπη και την ελπίδα στον Θεό.

Στη ζωή του ανθρώπου υπάρχουν ακλόνητες αξίες: ενδέχεται να αλλάξουν οι εξωτερικές περιστάσεις στη ζωή, ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει καλύτερα ή χειρότερα, αλλά αυτές οι αξίες θα μείνουν αναλλοίωτοι διαχρονικά. Ανάμεσά τους και πρώτα από όλα είναι οι εντολές του Θεού. Και όπως ο ίδιος ο Κύριος μας είναι αιώνιος και αναλλοίωτος έτσι και οι θείες εντολές του παραμένουν αναλλοίωτες. Αλλάζουν εποχές, άνθρωποι, έθιμα, μόδα, ενώ οι εντολές του Θεού είναι αναλλοίωτες, και ο ίδιος ο Κύριος είναι αιώνιος και αναλλοίωτος, ο Οποίος πάντα αγαπά τον άνθρωπο και δεν αποστρέφεται τον αμαρτωλό. Αυτός είναι Εκείνος ο ακρογωνιαίος λίθος, πάνω στον Οποίο ο καθένας πρέπει να οικοδομήσουμε το κτίριο της ζωής μας.

Για αυτό το θέμα έγραψαν πολλοί άγιοι πατέρες και συγκεκριμένα ο Όσιος Ισαάκ ο Σύρος. Αυτός ο

Άγιος μας υπενθυμίζει ότι ο άνθρωπος μπορεί αποστραφεί τον Θεό, ενώ ο Θεός ποτέ δεν αποστρέφεται τον άνθρωπο και πάντα τον αγαπά με την απόλυτη και σταθερή Του αγάπη, ανεξάρτητα από την αγάπη του ανθρώπου προς τον Θεό και την εφαρμογή των εντολών Του. ο Όσιος Ισαάκ γράφει ότι θα ήταν μια βλασφημία να θεωρούμε, ότι ο Κύριος παύει να αγαπά τον άνθρωπο, σε περίπτωση όταν αυτός κάνει αμαρτία. Γι' αυτό κάθε φορά, όταν έχουμε μια επιλογή να διαπράξουμε την αμαρτία ή όχι, πρέπει να θυμηθούμε τον Θεό, όχι διότι ότι Αυτός θα μας τιμωρήσει για τη διάπραξη της αμαρτίας, αλλά διότι Αυτός μας αγαπάει και δεν θέλει να αμαρτήσουμε εναντίον Του. Κάθε στιγμή της ζωής μας, ανεξάρτητα από το τι κάναμε και σε ποια κατάσταση ευρισκόμαστε, μπορούμε και πρέπει να προστρέχουμε στον Θεό.

Εύχομαι σε όλους να θυμόμαστε την αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο και να μη λησμονούμε ποτέ τον Ναό, ο οποίος είναι τόπος συνάντησης του Θεό, και όσο γίνεται πιο τακτικά να προσέρχεσθε στη Θεία Κοινωνία, διότι μέσα από αυτό το μυστήριο ο Θεός ενώνεται μαζί μας και εμείς ενωνόμαστε με Αυτόν πνευματικώς, αλλά και σωματικώς».

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/56676/>