



Άρχισε η επίσκεψη του Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα στην Ιαπωνία.

Την 9 Οκτωβρίου 2010 με ευλογία του Αγιωτάτου Πατριάρχου της Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κυρίλλου και την πρόσκληση του Αρχιεπισκόπου Τόκιο, Μητροπολίτη πάσης Ιαπωνίας Δανιήλ, ο Πρόεδρος του Τμήματος εξωτερικών εκκλησιαστικών σχέσεων Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας αφίχθη στην Ιαπωνία. Ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας θα συμμετέχει στους εορτασμούς με αφορμή την 40-ετία της ανακηρήξεως άγιον του ισαποστόλου Νικολάου της Ιαπωνίας, της παραχώρησης αυτονομίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ιαπωνίας και της ίδρυσης του Μετοχίου της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στο Τόκιο.

Η αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Μητροπολίτη Ιλαρίωνα συμπεριλαμβάνει επίσης τον καθηγούμενο της Ιεράς Λαύρας του Αγίου Σεργίου Αρχιεπίσκοπο Σέργιεφ Ποσάντ Θεόγνωστο, τον Αντιπρόεδρο του Τμήματος εκκλησιαστικών σχέσεων τον πρωθιερέα Νικόλαο Μπαλασώβ, τον ιδιαίτερο γραμματέα του Προέδρου του ΤΕΕΣ ιεροδιάκονο Ιωάννη (Κοπέικιν), τον βοηθό του Προέδρου του ΤΕΕΣ Λ. Σιεβαστιάνωφ και το στέλεχος του ΤΕΕΣ Δημ. Πιετρόφσκι.

Στο αεροδρόμιο της Οσάκας τον πρόεδρο του ΤΕΕΣ και την συνακολουθούσαν αντιπροσωπεία συνάντησαν ο Επίσκοπος Σεντάι και της Ανατολικής Ιαπωνίας Σεραφείμ, ο Γενικός Πρόξενος της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Οσάκα Ι. Πρόχωρωφ και οι κληρικοί της Αυτονόμου Ορθόδοξης Εκκλησίας Ιαπωνίας.

Η επίσκεψη του Προέδρου του ΤΕΕΣ στην Ιαπωνία θα συνεχιστεί τέσσερις μέρες. Την 10 Οκτωβρίου ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας θα συμμετάσχει στην τέλεση της Θείας Λειτουργίας στον Ι. Ν. Αγίας Σκέπης στην Οσάκα, συλλειτουργούντων του μητροπολίτη Δανιήλ, του αρχιεπισκόπου Θεογνώστου και του επισκόπου Σεραφείμ. Την 11 Σεπτεμβρίου υποτίθεται η επίσκεψη του Κιότο και η δέηση στην ορθόδοξη εκκλησία της πόλης. Την 12 Σεπτεμβρίου ο Πρόεδρος του Τμήματος εξωτερικών εκκλησιαστικών σχέσεων Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας θα επισκεφθεί το Τόκιο, όπου θα τελέσει τη Θεία Λειτουργία στον Ι. Ν. του αγίου Αλεξάνδρου Νέβσκι, όπου βρίσκεται

το Μετόχιο της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Για την ίδια μέρα προσδιορίζεται η δέηση στον τάφο του αγίου Νικολάου της Ιαπωνίας, οι επιμνημόσυνες δεήσεις στους τάφους του Μητροπολίτη Σεργίου (Τιχομίρωφ) και του Μητροπολίτη Θεοδοσίου (Ναγκασίμα), και η επίσκεψη του καθεδρικού Ναού της Αναστάσεως («Νικολάιντο»).

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/56595/>