



Στην Πρεσβεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο Τόκιο πραγματοποιήθηκε η επίσημη δεξίωση προς τιμήν της αντιπροσωπείας της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Την 12 Οκτωβρίου 2010 στην Πρεσβεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο Τόκιο πραγματοποιήθηκε η δεξίωση προς τιμήν της αντιπροσωπείας της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Η αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Τμήματος εξωτερικών εκκλησιαστικών σχέσεων Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα επισκέφθηκε τη Ιαπωνία με ευλογία του Αγιωτάτου Πατριάρχη Μόσχας και πασών των Ρωσιών Κυρίλλου. Η επίσκεψη έγινε με αφορμή την 40-ετία της ανακηρήξεως εις άγιον του ισαποστόλου Νικολάου της Ιαπωνίας και της χορήγησης αυτονομίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ιαπωνίας.

Στη δεξίωση παρέστησαν ο Μητροπολίτης πάσης Ιαπωνίας Δανιήλ, οι πρέσβεις της Ουκρανίας, Ελλάδας, Βουλγαρίας, Σερβίας, ο αντιπρόσωπος του διπλωματικού κέντρου της Δημοκρατίας Μπελαρούς στη Ιαπωνία, ο πρόεδρος της κοινότητας «Ιαπωνία-Ρωσία» Χατογιάμα Κουνικό και άλλοι κοινωνικοί και πολιτικοί παράγοντες.

Τους φιλοξενουμένους χαιρέτισε ο Έκτακτος και Πληρεξούσιος Πρέσβης της Ρωσικής Ομοσπονδίας Μ. Μπέλυι, ο οποίος τόνισε τη σημαντικότητα της έλευσης της υψηλής εκκλησιαστικής αντιπροσωπείας από τη Μόσχα σε ενδυνάμωση των φιλικών σχέσεων μεταξύ των γειτονικών κρατών.

Εν συνέχεια ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας προσεφώνησε τους παρόντας με τον εξής λόγο:

Αξιοσέβαστε Μιχαήλ Μιχαίλοβιτς,

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτη Δανιήλ

αξιότιμοι κυρίες και κύριοι!

Η αντιπροσωπεία της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας βρίσκεται εδώ με αφορμή μερικές σπουδαίες ημερομηνίες. Πριν από σαράντα χρόνια έγιναν γεγονότα μεγάλης σημασίας στην ιστορία της Ορθοδοξίας στη Ιαπωνία· η ανακήρυξη εις άγιον του ισαποστόλου Νικολάου της Ιαπωνίας, του ιδρυτή της Εκκλησίας της Ιαπωνίας, η χορήγηση αυτονομίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ιαπωνίας και η ίδρυση εδώ, στο Τόκιο, ενός Μετοχίου της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Ο άγιος Νικόλαος ήλθε σ' αυτή τη χώρα ιερομόναχος 24^{ωv} χρονών. Άρχισε την αποστολή του στα πλαίσια της Ρωσικής Πρεσβείας, αλλά επομένως το κύρος του άρχισε να αυξάνεται και μεταξύ των ντοπίων κατοίκων. Ο πλησιώτατος βοηθός του έγινε ένας Ιαπωνέζος Παύλος Νακάι, με τη βοήθεια του οποίου ο άγιος Νικόλαος μετέφραζε την Αγία Γραφή και τα λειτουργικά βιβλία στη Ιαπωνική.

Όταν ήλθε εις τη χώρα αυτή, κανένας ορθόδοξος δεν υπήρχε εδώ. Σε πενήντα χρόνια όμως, όταν ο άγιος ισαπόστολος Νικόλαος της Ιαπωνίας άφηνε τον κόσμο ετούτο, δέκα τρεις χιλιάδες ορθόδοξοι έμεναν εδώ και 200 ναοί είχαν κτιστεί σε όλη τη χώρα. Από τότε και μέχρι του νυν η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ιαπωνίας υπάρχει ένα μέρος αναφαίρετο του Πατριαρχείου Μόσχας (εφ' όσον πήρε την ύπαρξή της από τους Ρώσους ιεραποστόλους), αλλά και μια εθνική ορθόδοξη Εκκλησία, όπου οι ιερές ακολουθίες τελετούνται από τους Ιαπωνέζους ιερείς και Ιαπωνιστί.

Η αναγνώριση εκείνου του καθεστώτος της Ορθόδοξης Εκκλησίας Ιαπωνίας εξεφράστηκε στην χορήγηση εις αυτήν του Τόμου αυτονομίας, δηλαδή της αυτοδιοίκησης. Το καθεστώς αυτό χορηγεί στην Εκκλησία της Ιαπωνίας τη δυνατότητα να έχει μια διοικητική και οικονομική ανεξαρτησία, διατηρώντας όμως την πνευματική σχέση με τη Μητέρα της Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία, ενώ το ιδρυμένο τότε Μετόχιο γίνεται κατά κάποιον τρόπο εκκλησιαστική πρεσβεία.

Τώρα βρισκόμαστε στην Πρεσβεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ενώ το δικό μας Μετόχιο ενώνει τους πιστούς όχι μόνον της Ρωσίας, αλλά και Ουκρανίας, Μπελαρούς, Μολδαβίας και άλλων χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, όσον και τους πιστούς Ιαπωνίας και Κίνας.

Έτσι λοιπόν, θα ήθελα να σας χαιρετήσω εγκαρδίως, αγαπητέ και σεβασμιώτατε μητροπολίτη Δανιήλ, και όλους τους παρόντας εδώ υψηλούς προσκαλεσμένους· τους αντιπροσώπους του Ιαπωνικού κράτους, τους πρέσβεις της Ουκρανίας, Ελλάδας και Σερβίας – και όλους τους παρόντας αντιπροσώπους των άλλων κρατών. Στους όλους σας εύχομαι θεία βοήθεια και να έχετε την ευλογία του Θεού».

Τους προσκαλεσμένους της Ρωσικής Πρεσβείας χαιρέτισε επίσης και ο Μητροπολίτης Δανιήλ. Σημειώνοντας εν μέρει τις καλές σχέσεις, οι οποίες επί πολλών χρονών διατηρούνται ανάμεσα της Ρωσικής διπλωματικής αντιπροσωπείας και της Εκκλησίας της Ιαπωνίας, ο Μητροπολίτης τόνισε·

«Ο Κύριος μας διδάσκει, ότι οι Ρώσοι και οι Ιαπωνέζοι, όπως και όλοι οι άνθρωποι του κόσμου είναι αδελφοί. Να προβαίνουμε μαζί λοιπόν στην ένωση της κοινής μας αγάπης».

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/56575/>