



8ο Διεθνές Συνέδριο επί του διαθρησκειακού διαλόγου στο Κατάρ

Υπό την αιγίδα του Εμίρη του Κατάρ Χαμάντ μπιν Χαλίφα αλ Θάνι στις 19 Οκτωβρίου 2010 στην πρωτεύουσα της χώρας Ντόχα άρχισαν οι εργασίες του 8^{ου} Διεθνούς Συνέδριου επί του διαθρησκειακού διαλόγου. Το φόρουμ οργανώθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ, το Διεθνές Κέντρο για το διαθρησκειακό διάλογο και το Κολέγιο Σαρία και ισλαμικών σπουδών (Πανεπιστήμιο του Κατάρ). Εφέτος το Συνέδριο έχει ως θέμα την «Διαπαιδαγώγηση της νέας γενιάς επί τη βάση των αξιών και παραδόσεων: θρησκευτικές προοπτικές».

Στο Συνέδριο εκπροσωπούνται οι ακόλουθες κατά τόπους Ορθόδοξες Εκκλησίες: το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων δια του Πατριαρχικού Επιτρόπου στο Κατάρ Αρχιμανδρίτη Μακαρίου, το Πατριαρχείο Μόσχας δια του Αντιπροέδρου του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων Ηγουμένου Φιλίππου Ριαμπίχ, η Εκκλησία της Κύπρου δια των Μητροπολιτών Κύκκου Νικηφόρου και Ταμασσού Ησαΐα, η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρουμανίας δια του Διευθυντή του Γραφείου του Πατριαρχείου Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ιερέα Σαουρίν Κελάρου.

Να αναφερθεί ότι στο φόρουμ συμμετέχουν εκπρόσωποι Χριστιανισμού, Ισλάμ και Ιουδαϊσμού από διάφορες χώρες του κόσμου. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες είναι ο Γραμματέας του Παπικού Συμβουλίου για το διαθρησκειακό διάλογο Αρχιεπίσκοπος Πιέρ Λουίντζι Τσελάτα, ο Σεΐχης Ταϊσίρ αλ Ταμίμι (Παλαιστίνη), ο Πρόεδρος του Χριστιανοιουδαϊκού Φόρουμ ραβίνος Γκέρσελ Γκλιούκ (Μεγάλη Βρετανία), ο Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Οργανισμού «Θρησκείες για την ειρήνη» Ου. Ουένδλι (ΗΠΑ) και άλλοι.

Το Συνέδριο εγκαινίασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης του Κατάρ Χασάν μπιν Αμπντουλά αλ Γκανίμ, ο οποίος τόνισε τη σημασία αυτού για την οικοδόμηση ειρηνικών σχέσεων ανάμεσα στους λαούς.

Οι εργασίες του φόρουμ θα συνεχιστούν έως τις 21 Οκτωβρίου. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου προγραμματίζεται η συζήτηση των ακόλουθων θεμάτων: η οικογένεια ως βάση για τη

διαπαιδαγώγηση της νέας γενιάς, η καταστροφή των οικογενειακών αξιών, η αξία της ανεκτικότητας και σεβασμού προς τους άλλους στα πλαίσια της διαπαιδαγώγησης των παιδιών, ο ρόλος και η ευθύνη των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στη μετάδοση των παραδοσιακών αξιών στις νέες γενιές, η παρουσία των θρησκευτικών αξιών στα σχολικά μαθήματα, η επίδραση των ΜΜΕ και των νέων τεχνολογιών στη συνείδηση της νεολαίας, τα παιδικά προγράμματα στα σύγχρονα ΜΜΕ, ο ρόλος των θρησκευτικών προσκυνημάτων στην εργασία με τα παιδιά και τη νεολαία, θρησκευτική παιδεία και οι προκλήσεις του κόσμου.

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/56549/>