



Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: Λαμβάνουμε δώρα από τον Θεό για να τα μοιράσουμε στους συνανθρώπους μας

[gallery link="file" order="DESC"]

Στις 7 Νοεμβρίου 2010 ο Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας τέλεσε Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό της Παναγίας Πάντων θλιβομένων η χαρά της Μόσχας. Επίσης συλλειτουργήσαν ο Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου της πόλεως Λίπετσκ πατήρ Μητροφάνης Σκούριν, ο Αντιπρόεδρος του ΤΕΕΣ Ηγούμενος Φίλιππος Ριαμπύχ, ο ιερέας Ροστισλαβ Σολοπένκο (Ορθόδοξη Εκκλησία της Πολωνίας) κληρικοί στελέχη του ΤΕΕΣ καθώς και κληρικοί του Ναού.

Κατά τη Θεία λειτουργία η Συνοδική χορωδία της Μόσχας έψαλε τις ψαλμωδίες με μουσική του Τσαϊκόφσκι.

Μετά το πέρας της Λειτουργίας απευθυνόμενος στο εκκλησίασμα ο Σεβασμιώτατος Ιεράρχη ανέφερε το εξής:

«Αγαπητοί αδελφές και αδελφοί!

Αυτή την ημέρα της Κυριακής ακούσαμε την παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου. Γίνεται λόγος για έναν άνθρωπο, ο οποίος ήταν πλούσιος, ενεδύετο πορφύραν και βύσσον, και όλη τη ζωή του περνούσε σε γλέντια και πανηγύρια, ενώ στις πόρτες του ευρίσκετο εξαπλωμένος ένας φτωχός ονόματι Λάζαρος, ο οποίος επιθυμούσε να χορτάσει από ψίχες ψωμιού, που έπεφταν από το τραπέζι του πλουσίου (πρβλ. Λκ.16. 19-31).

Προσεγγίζουμε την παραβολή αυτή ως υπενθύμιση ότι η πλούσιοι πρέπει να μοιράζουν τον πλούτο τους στους φτωχούς, όμως συχνά λησμονούμε ότι ο πλούτος μπορεί να είναι όχι μόνο υλικός αλλά και πνευματικός, και η φτώχεια μπορεί να είναι όχι αποκλειστικά υλική. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι στερούνται τις γνώσεις για τον Θεό, στερούνται την πνευματική τροφή. Ίσως δεν συνειδητοποιούν καν, αλλά εμείς, όσοι ευρισκόμαστε στην Εκκλησία του Χριστού, καλούμαστε να μοιράσουμε τον πλούτο μας με εκείνους, οι οποίοι δεν τον έχουν. Όλα όσα κατέχουμε, συμπεριλαμβανομένων και του πνευματικού πλούτου, και των διάφορων ταλέντων, τα έχουμε λάβει από τον Θεό. Και αυτά τα δώρα μας δόθηκαν για να τα μοιράσουμε με τους ανθρώπους, αλλιώς μάταιο θα είναι αυτό το δώρο του Θεού, μάταιη θα είναι η ζωή μας, θα πλησιάσουμε στον Θρόνο του Φοβερού Κριτή με άδεια χέρια.

Ο καθένας από μας έχει τις δικές του ικανότητες και ταλέντα, τα οποία είναι διαφορετικά: σε ένα ο Κύριος έδωσε μια ιδιαίτερη σοφία, στον άλλο την ικανότητα για την εκμάθηση των ξένων γλωσσών, στον τρίτο – ένα μουσικό αυτί, στον τέταρτο – την ιδιαίτερη αισθητική αντίληψη των ορατών αντικειμένων... Όλα όσα μας δόθηκαν από τον Θεό, πρέπει να τα μοιράσουμε με τους συνανθρώπους μας και να τους διδάξουμε απ' όσα γνωρίζουμε οι ίδιοι».

Επίσης ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας υπενθύμισε και τον αποστολικό, το οποίο ανεγνώσθη κατά την Λειτουργία, ότι η Εκκλησία εδραιώνεται στα θεμέλια των αποστόλων όντος άκρογωνιαίου αυτού Ίησού Χριστού (πρβλ. Εφ. 2. 20). Ο Ιεράρχης τόνισε:

«Είμαστε οι λίθοι που συγκροτούμε αυτό το οικοδόμημα, και κάθε λίθος είναι πολύτιμος, δεν υπάρχει άνθρωπος στην Εκκλησία, ο οποίος να ήταν περιττός, όπως και δεν υπάρχει ούτε ένα στοιχείο στην εκκλησιαστική ακολουθία, το οποίο να μην είχε σημασία και να μην ήταν αναγκαίο. Εύχομαι ο Θεός να μας δώσει να το αισθανόμαστε όλοι έτσι, ώστε να αισθανόμαστε την ευθύνη μας για την πορεία της Εκκλησίας μας, ώστε να θυμόμαστε ότι η Εκκλησία αποτελείται από εμάς και υπάρχει για εμάς. Γι' αυτό το λόγο ο καθένας από τη θέση του πρέπει να συμβάλει στη οικοδόμησή της ανάλογα από το ταλέντο του και τις ικανότητές του. Λοιπόν, να χρησιμοποιούμε τα ταλέντα και τις ικανότητες αυτές έτσι ώστε να υπηρετούν το καλό των συνανθρώπων μας».

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/56468/>