



## Μητροπολίτης Ιλαρίωνας προήδρευσε σε Στρογγυλό Τραπέζι στα πλαίσια του 6ου Διεθνούς Θεολογικού Συνεδρίου

[gallery]

Την τελευταία μέρα του 6<sup>ου</sup> Διεθνούς Θεολογικού Συνεδρίου της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας με τίτλο «Η εν Χριστώ ζωή: το χριστιανικό ήθος, η ασκητική παράδοση της Εκκλησίας και οι προκλήσεις της σύγχρονης εποχής», στις 18 Νοεμβρίου 2010, υπό την προεδρία του Επικεφαλής του ΤΕΕΣ Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα, πραγματοποιήθηκε στρογγυλό τραπέζι για τα επίκαιρα ζητήματα της πανορθόδοξης μαρτυρίας στον κόσμο. Να αναφερθεί ότι το στρογγυλό τραπέζι φιλοξενήθηκε στους χώρους του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων.

Ο Σεβασμιώτατος κ. Ιλαρίωνας παρουσίασε ομιλία με θέμα «Σημασία του μοναχισμού για τη σύγχρονη Ορθοδοξία».

Ανοίγοντας τις εργασίες του Στρογγυλού Τραπέζιού ο Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων σημείωσε ειδικά ότι «κοινός προβληματισμός και ευθύνη, βεβαίως, όλων των Ορθόδοξων Εκκλησιών και ολόκληρης της θεολογικής κοινότητας είναι η θεολογία με την ανάπτυξή της και την ικανότητα να δώσει μια Ορθόδοξη απάντηση σε καινούργια και ενίοτε αρκετά περίπλοκα ζητήματα, διότι γνώρισμα της Ορθόδοξης θεολογίας είναι η καθολικότητα».

Σημειωτέον ότι στις εργασίες του Στρογγυλού Τραπέζιού συμμετείχαν Ιεράρχες και κληρικοί αντιπρόσωποι των Ορθόδοξων κατά τόπους Εκκλησιών: Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξανδρείας, Σερβίας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Κύπρου, Ελλάδας, Αλβανίας, Πολωνίας, Φινλανδίας, Σινά και της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Αμερική. Επίσης ήταν παρόντες και συμμετείχαν στις εργασίες αντιπρόσωποι των ετεροδόξων Εκκλησιών: Ρ/Καθολικής και Επισκοπικής.

Εκ μέρους της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στις συζητήσεις συμμετείχαν ο Επίσκοπος Μπομπρουϊσκ και Μπίχοφ Σεραφείμ, καθηγητής της Θεολογικής Ακαδημίας Μινσκ πρωθιερέας Βλαδίμηρος Μπασκίροφ, ο Αντιπρύτανης του Πανεκκλησιαστικού Τμήματος Μεταπτυχιακών και Διδακτωρικών Σπουδών Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος πρωθιερέας Βλαδίμηρος Σμάλι και άλλοι.

Τέλος, οι συμμετέχοντες στο Στρογγυλό Τραπέζι υπογράμμισαν τη σημασία του αποστολικού

κηρύγματος στο σύγχρονο κόσμο, δια του οποίου στους ανθρώπους αποκαλύπτεται ο πνευματικός πλούτος της Ορθοδοξίας. Επίσης συζήτησαν προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζει η Ορθόδοξη θεολογία σε διάφορες χώρες.

---

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/56413/>