



Τελετή αποδοχής εκπεσόντων από την Εκκλησία πραγματοποίησε ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας

[gallery]

Στις 21 Νοεμβρίου του 2010, ο Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας πραγματοποίησε τελετή αποδοχής στους κόλπους της Ορθόδοξης Εκκλησίας όσων την εγκατέλειψαν προσωρινά, προσχωρώντας στις αιρέσεις και στα σχίσματα. Η τελετή έγινε στον Ιερό Ναό της Παναγίας «»Πάντων θλιβομένων η χαρά» της Μόσχας.

Εν συνεχεία ο Ιεράρχης απεύθυνε λόγο νουθεσίας προς το εκκλησίασμα, λέγοντας το εξής:

«Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές! Σήμερα πραγματοποιήθηκε η τελετή της επανένταξής σας στην αγία Ορθόδοξη πίστη. Η τελετή αυτή αποτελείται από δυο μέρη. Πρώτον απορρίψατε όλες τις ψευδοδιδασκαλίες, σχισματικές και αιρετικές, στις οποίες είχατε προσχωρήσει παλαιά και στις οποίες πιστεύατε, ενώ στα πλαίσια του δεύτερου μέρους δώσατε υπόσχεση στον Χριστό ότι θα εφαρμόζετε τις σωτήριες του εντολές. Ακολούθως δια της χειροθεσίας επανενταχθήκατε στους κόλπους της Αγίας Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Είναι μεγάλη και σημαντική ημέρα στη ζωή σας, διότι ο Θεός οδήγησε τον καθένα στην αληθινή πίστη και ελευθέρωσε από την πλάνη και το ψεύδος. Η Ορθόδοξη πίστη είναι σωτήρια, η Ορθόδοξη Εκκλησία διαθέτει όλα όσα είναι αναγκαία για να δωρίσει στον άνθρωπο τη σωτηρία και την αιώνια ζωή. Και μάλιστα τη σωτήρια, την αναμένουμε όχι μόνο στη μεταθανάτια ζωή, αλλά εδώ, σε αυτή την επίγεια ζωή.

Για πολλούς σύγχρονους ανθρώπους η ίδια η λέξη «σωτηρία» στα πλαίσια του χριστιανικού κηρύγματος τυγχάνει άγνωστο. "Γιατί και από τι πρέπει να σωθούμε;" αναρωτιούνται. Τώρα εσείς ξέρετε από τι πρέπει να σωθούμε σε αυτή την ζωή. Ξέρετε, γιατί η Ορθόδοξη πίστη είναι σωτήρια. Εδώ, επί της γης γίνεται μάχη με σκοπό τις ανθρώπινες ψυχές. Οι μεν αναδεικνύονται νικητές αυτής της μάχης, οι δε ηττώνται. Ηττώνται αυτοί οι οποίοι δεν κατάφεραν να βρουν την οδό προς τον αληθινό Θεό, όσοι ασπάστηκαν την πλάνη, παραδόθηκαν στα χέρια απατεώνων, σχισματικών, αιρετικών και άλλων ανθρώπων, οι οποίοι αποπλανούν ανθρώπινες ψυχές, τους στερούν την ομαλή ζωή εδώ, επί της γης και συνεπώς και τη σωτηρία στη μέλλουσα ζωή.

Έχετε επανενωθεί με την Εκκλησία, και από δω και πέρα οι πλάνες σας ανήκουν στο παρελθόν.

Ποτέ να μην τις επαναφέρετε στη μνήμη σας, να μην προσπαθήσετε να αναλύσετε όσα σας έλεγαν οι ψευδοδιδάσκαλοι. Ο Θεός σας ελευθέρωσε από αυτό το κακό, να μείνετε όσο δυνατό μακριά από αυτό. Και εάν έχετε οικείους ή αδελφούς μέλη αυτών των αιρετικών ή σχισματικών κοινοτήτων, να τους φέρετε στην αληθινή πίστη, να τους λέτε για την Ορθόδοξη Εκκλησία, μη τους ελέγχετε, μη τους κατακρίνετε, μη τους κατηγορείται και μη θυμώνετε μαζί τους, αλλά αντίθετα να προσεύχεσθε για αυτούς τους ανθρώπους και με το παράδειγμα της δικής σας πνευματικής και εκκλησιαστικής ζωής να τους δείχνετε την αλήθεια και την ομορφιά της Ορθόδοξης πίστης.

Προσπαθήστε να εξομολογείσθε και να κοινωνάτε τακτικά τα Άχραντα Μυστήρια, ώστε μέσα από το Μυστήριο της Μετανοίας να ενώνεστε με τον Κύριο, να λαμβάνετε τη συγχώρεση των αμαρτιών και μέσα από το Μυστήριο της Θείας Κοινωνίας να ενώνεστε με τον Θεό εξ ολοκλήρου ψυχικώς, σωματικώς, πνευματικώς, νοητικώς και αισθηματικώς, ώστε να μη ζήσετε ήδη εσείς, αλλά, σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, να ζει και να ενεργεί μέσα σας ο Χριστός (πρβλ. Γαλ. 2. 20).

Είθε ο Θεός να ευλογήσει την εκκλησιαστική σας πορεία, ολόκληρη τη ζωή σας και να σας βοηθήσει να μη πιάνεστε ποτέ στα δίκτυα της πλάνης και ψευδοδιδασκαλίας. Να μείνετε σταθεροί στην Ορθόδοξη πίστη και να φέρετε και τους άλλους στην αληθινή πίστη. Ο Θεός να σας φυλάξει όλους».

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/56394/>