



Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας τέλεσε Θεία Λειτουργία στο Μετόχιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Αμερική στη Μόσχα

[gallery end=12]

Θεία Λειτουργία την ημέρα της μνήμης της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης, στις 7 Δεκεμβρίου 2010, στον ομώνυμο Ιερό Ναό της Αντιπροσωπείας της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Αμερική στη Μόσχα, τέλεσε ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας.

Επίσης συλλειτουργήσαν ο εκπρόσωπος της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Αμερική παρά τον Πατριάρχη Μόσχας και Προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης Αρχιμανδρίτης Ζακχαίος, ο πρωθιερέας Νικόλαος Μπαλασώφ, Αντιπρόεδρος του ΤΕΕΣ, πλήθος κληρικών.

[gallery start=13]

Να αναφερθεί ότι η Λειτουργία τελέσθηκε στην Εκκλησιαστική Σλαβονική και την Αγγλική γλώσσα.

Μετά το πέρας της Λειτουργίας ο Προϊστάμενος του Ναού Αρχιμανδρίτης Ζακχαίος καλωσόρισε τον Σεβασμιώτατο κ. Ιλαρίωνα και του προσέφερε μια αρχιερατική στολή.

Επίσης ανεγνώσθη το Μήνυμα του Μακαριωτάτου Μητροπολίτη πάσης Αμερικής και Καναδά κ. Ιωνά με αφορμή την πανήγυρη του Μετοχίου της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Αμερική στη Μόσχα.

Αντιφωνώντας ο Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων μετέφερε στους παρόντες την ευλογία του Προκαθημένου της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας Αγιωτάτου Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσίων Κυρίλλου.

Ο Ιεράρχης υπενθύμισε ότι προ ολίγων ημερών οι Μοσχοβίτες μαζί με τον Προκαθήμενο της Ρωσικής Εκκλησίας είχαν δυνατότητα να προσεύχονται ενώπιον των τιμίων λειψάνων της Αγίας Αικατερίνης, τα οποία μεταφέρθηκαν στη Ρωσία.

«Σε αυτό τον Ιερό Ναό, ο οποίος είναι αφιερωμένος στην Αγία Αικατερίνη, αισθανόμαστε την παρουσία της με ιδιαίτερη δύναμη. Λαμπρό παράδειγμα της Αγίας, η οποία, όπως ακούσαμε σήμερα στην προσευχή, αποστόμωσε με τη σοφία της τους πενήντα ρήτορες, ούτε φοβήθηκε τα βασανιστήρια, αλλά αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή της στον Χριστό και μαρτύρησε υπέρ Αυτού, αποτελεί για όλους εμάς αστέρι, το οποίο οδηγεί στην Βασιλεία των Ουρανών», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ιλαρίωνας.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕΣ ακόμα τόνισε την αγάπη του προς τον Ναό Αγίας Αικατερίνης, όπου επί εξαετία υπηρετούσε ως εφημέριος.

Εν συνεχεία ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας κήρυξε τον θείο λόγο, όπου αναφέρθηκε στην ευαγγελική περικοπή της ημέρας. Απευθυνόμενους στους μαθητές του και μέσα από αυτούς και σε μάς ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός λέει ότι θα τους διώχνουν, θα τους μισούν και μάλιστα όχι μόνο οι εχθροί, αλλά και οι φίλοι, οι οικείοι και οι συγγενείς. «Ως Θεός, Χριστός γνωρίζει την ανθρώπινη φύση, η οποία εύκολα ρέπει προς την αμαρτία. Γνωρίζει επίσης κα ότι εάν σε αυτή την επίγεια ζωή ο άνθρωπος θα ξεκινήσει την οδό της εφαρμογής των θείων εντολών, δε θα είναι εύκολη αυτή η οδός, αλλά δύσκολη και ακανθώδης... Όποιος βαδίζει στο δρόμο της αρετής, κατά κανόνα, αισθάνεται με όλη τη δύναμή της την ανθρώπινη έχθρα, το μίσος και την αντιπάθεια...Δεν είναι τυχαίο αυτά που λένε οι Άγιοι Πατέρες, δηλαδή εάν έκανες κάποιο καλό έργο να περιμένεις να ακολουθήσει ένας πειρασμός...διότι οι άνθρωποι δε μπορούν χωρίς φθόνο να βλέπουν να κάνουμε καλά έργα», τόνισε ο Σεβασμιώτατος κ. Ιλαρίωνας.

Όταν κάνουμε ένα καλό έργο, περιμένουμε και την ευγνωμοσύνη των άλλων, χαρά, αλλά πολύ συχνά τα καλά μας έργα συνεπάγονται τους πειρασμούς. Μας ανταποδίδουν κακό αντί αγαθού. Και όμως όλα τα εμπόδια και αντιθέσεις εκ μέρους των συγγενών, οικείων, συναδέλφων πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε με ταπείνωση, διότι έτσι μιμούμαστε τους χριστιανούς, οι οποίοι ήθελαν να εφαρμόζουν τις θείες εντολές.

Πλήθη μαρτύρων βασανίστηκαν και μαρτύρησαν μόνο και μόνο διότι αυτοί οι άνθρωποι πίστευαν στον Θεό και ήθελαν να ακολουθήσουν το Ευαγγέλιο. Και παρόλο που δεν έπραξαν κανένα έγκλημα, κατηγορούντο για τη διάπραξη χειρότερων κακουργημάτων και εν συνεχεία παραδίδονταν σε βασανιστήρια και θάνατο.

Χιλιάδες και εκατομμύριου χριστιανοί μαρτύρησαν την εποχή των διωγμών ενάντια στην Εκκλησία, και όλοι αυτοί οι χοροί παρίστανται τώρα ενώπιον του Θρόνου του Θεού και λάμπουν ως φωστήρες, φωτίζοντας τη ζωή μας.

Μας δίνουν παράδειγμα προς μίμηση. Ποτέ ένας χριστιανός δεν πρέπει να κάνει κάτι εναντίον της

συνείδησής του και να ακολουθήσει τους νόμους του αμαρτωλού τούτου κόσμου, αλλά να επιδιώκει τη δικαιοσύνη του Θεού.

Τέλος, ο Ιεράρχης ευχήθηκε σε όλους για την πανήγυρη του Ιερού Ναού και δώρισε στο Μετόχιο ένα αντίγραφο της εικόνας της Παναγίας Οδηγήτριας.

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/56313/>