



## Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: Όλες οι υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας πρέπει να κινητοποιηθούν για τη σωτήρια της οικογένειας

*Κατά τη διάρκεια της επισκέψεως του Προέδρου του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα στη Λιθουανία, η οποία πραγματοποιήθηκε με την ευλογία του Αγιωτάτου Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσιών κ. Κυρίλλου και την πρόσκληση της Συνόδου των Ρωμαιοκαθολικών Επισκόπων της Λιθουανίας, ο Ιεράρχης παραχώρησε συνέντευξη στον χριστιανικό ραδιοφωνικό σταθμό «Radio Maria».*

**– Σεβασμιώτατε, ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα βασικά προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζουν η κοινωνία και η οικογένεια στη Λιθουανία και στη Ρωσία;**

– Εάν μιλήσουμε για τις οικογενειακές αξίες, σήμερα τόσο στο μετασοβιετικό χώρο, όσο και στην Ευρώπη παρατηρούνται οι ίδιες διαδικασίες, δηλαδή η παρακμή της οικογένειας και η δημογραφική κρίση. Η κρίση αυτή δεν οφείλεται στην ιστορία, αλλά ούτε και στην οικονομία, το γεγονός είναι ότι έχουν αλλάξει οι πνευματικοί και ηθικοί προσανατολισμοί των ανθρώπων. Η δημιουργία μιας μεγάλης πολύτεκνης οικογένειας έπαυσε πια να είναι σήμερα η προτεραιότητα της απόλυτης πλειοψηφίας των συμπολιτών μας. Ανάμεσα στις προτεραιότητες συγκαταλέγονται η άνεση, τα καλά εισοδήματα, οι καλές συνθήκες διαβίωσης. Και σε αυτή την ιδέα της ευημερίας εντάσσονται το πολύ-πολύ δυο παιδιά. Τρία, τέσσερα και περισσότερα παιδιά δεν εντάσσονται πλέον. Οι πολύτεκνες οικογένειες σήμερα είναι ένα πάρα πολύ σπάνιο φαινόμενο, αλλά πολλές είναι εκείνες οι οικογένειες, οι οποίες έχουν μόνο ένα παιδί και δεν είναι σπάνιες και εκείνες, όπου δεν έχουν

παιδιά καθόλου. Ταυτόχρονα υπάρχει τεράστιος αριθμός των μονογονεϊκών οικογενειών, όπου μετά το διαζύγιο το παιδί μένει με ένα από τους γονείς ή οι γονείς προσπαθούν κατά κάποιο τρόπο να το «μοιράσουν», πράγμα το οποίο αναπόφευκτα οδηγεί σε βαριά ψυχολογικά τραύματα.

Κατάσταση, την οποία παρατηρούμε σήμερα, μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ως τραγωδία της σύγχρονης ανθρωπότητας, η οποία η ανθρωπότητα παρασύρθηκε από την καταναλωτική στάση απέναντι στη ζωή, την κοσμική ιδεολογία και τις αρχές της αγοράς. Σήμερα επικρατούν οι αντιλήψεις, σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να πάρουμε από τη ζωή το παν, να έχουμε τις μεγαλύτερες δυνατές απολαύσεις. Και ως αποτέλεσμα, όπως μου το διατύπωσε σήμερα ένας βουλευτής της Βουλής της Λιθουανίας, έχουμε θνήσκοντα έθνη.

**- Ο Αρχιεπίσκοπος Ταμκιάβιτσους αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες των Ρωμαιοκαθολικής Ιεραρχίας και μιας σειράς των κοινωνικών οργανισμών, που στρέφονται για την προστασία της οικογένειας και της αξιοπρέπειας της ανθρώπινης ζωής. Η Ορθόδοξη Εκκλησία πως συμβάλει στην προστασία της οικογένειας και της ανθρώπινης ζωής;**

- Η Εκκλησία ασχολείται ενεργά με τον διαφωτισμό. Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος απευθυνόμενος σε ευρεία ακροατήρια από την τηλεόραση, στη διάρκεια των συναντήσεων με τη νεολαία, μιλάει συνέχεια για τις ηθικές αξίες, για τη σημασία της δημιουργίας της ολοκληρωμένης οικογένειας, τη σημασία της συζυγικής πίστης και της διαφύλαξη εκείνων των ηθικών αξιών, πάνω στις οποίες επί αιώνες οικοδομείτο η ζωή της ανθρωπότητας.

Επίσης η Εκκλησία έχει προγράμματα υποστήριξης της οικογένειας. Σε ορισμένες επαρχίες παρέχουν υλική στήριξη στις πολύτεκνες οικογένειες, αλλά, βέβαια, το μέγεθος του φιλανθρωπικού έργου της Εκκλησίας σε αυτό τον τομέα είναι δυσανάλογο με τις ανάγκες των ανθρώπων. Η βελτίωση της δημογραφικής κατάστασης είναι ακατόρθωτη μόνο με τις προσπάθειες της Εκκλησίας ή της Πολιτείας, όλες οι υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας πρέπει να κινητοποιηθούν για τη σωτηρία της οικογένειας.

Θυμάμαι πως πριν είκοσι χρόνια η Λιθουανία αγωνιζόταν για να αποκτήσει την ανεξαρτησία. Και την απέκτησε μάλιστα. Σήμερα έχετε δικό σας κράτος. Είστε κύριοι αυτού του κράτους και σήμερα πρέπει να αγωνίζεσθε ώστε να ζουν οι άνθρωποι σε αυτό το κράτος. Εάν όμως, όπως είπε σήμερα ένας βουλευτής, το έθνος πεθαίνει, πρόκειται για πραγματική τραγωδία και πρέπει να ληφθούν έκτακτα μέτρα για να κατασταλεί η τάση του θνήσκουν. Αυτά τα μέτρα δε μπορούν να περιοριστούν μόνο στις οικονομικές προσπάθειες, χρειάζεται η κινητοποίηση όλων των υγιών δυνάμεων της κοινωνίας. Πρώτα από όλα η Εκκλησία πρέπει να συνεργάζεται με την Πολιτεία. Η Εκκλησία και η Πολιτεία πρέπει από κοινού να δουλεύουν με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, διότι αυτά είναι τα οποία μεταδίδουν ουσιαστικά αυτοκτονική ιδεολογία που στερεί την ολοκληρωμένη οικογενειακή

ευτυχία από τους ανθρώπους. Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης δεν πρέπει να παραχωρηθούν στις κοσμικές δυνάμεις. Φρονώ ότι πρέπει να ασκείται ο ηθικός έλεγχός εκείνων, τα οποία προβάλλονται και λέγονται στην τηλεόραση και κυκλοφορούν στις εφημερίδες, χωρίς όμως να παραβιάζεται η αρχή της ελευθερίας του λόγου.

Για λόγους προστασίας των παραδοσιακών οικογενειακών αξιών η Πολιτεία και η Εκκλησία πρέπει από κοινού να επηρεάζουν το περιεχόμενο της διδασκαλίας των παιδιών στα σχολεία. Σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Ταμκιάβιτσους είπε ότι στα σχολεία της Λιθουανίας διδάσκονται τα θρησκευτικά, ο χριστιανισμός. Όσοι από μαθητές δεν επιθυμούν να παρακολουθούν αυτά τα μαθήματα, παρακολουθούν μαθήματα ηθικής, αλλά και στα πλαίσια αυτών των μαθημάτων διδάσκονται οι χριστιανικές πνευματικές αξίες. Όπως μου το ανέφερε ο Αρχιεπίσκοπος αυτή η διδασκαλία πραγματοποιείται σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της μαθητείας των νέων στο σχολείο από την πρώτη μέχρι την τελευταία τάξη. Αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα.

**- Τι θέλετε να ευχηθείτε στους ανθρώπους, οι οποίοι σας γνωρίζουν και με τους οποίους συνεργαστήκατε στο Κάουνας;**

- Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους τους κατοίκους της Λιθουανίας, ώστε το να ανήκουν στη χριστιανική Εκκλησία, είτε Ρωμαιοκαθολική, είτε Ορθόδοξη, να μην το αντιλαμβάνεται μόνο ως παράδοση και γνώρισμα της πολιτιστικής ταυτότητας, αλλά να επηρεάζει άμεσα τη ζωή τους. Άλλωστε αυτός είναι ο λόγος της υπάρξεως της Εκκλησίας για να διδάξει τους ανθρώπους τις πνευματικές και ηθικές αξίες. Ο σκοπός των υπηρετών της Εκκλησίας συνίσταται στη διδασκαλία των ανθρώπων για το πως πρέπει να ζουν, ενώ ο σκοπός του κάθε χριστιανού συνίσταται στην οικοδομή της ζωής του σύμφωνα με αυτή τη διδασκαλία.